



REGIONIEUWS

VPKB Zuidwest Vlaanderen

jaargang 20 nr. 5 – mei 2021



Verantwoordelijk uitgever: VPKB Ieper, Kortrijk, Menen en Roeselare – Lay-out: Ds. Gert-Jan Kroon

De sabbat van het land (Leviticus 25)

Voor de Israëlzondag op 2 mei schreef ds. Marieke den Hertog (VPKB Boechout) een studie over de sabbat: 'Van ophouden weten'. Hier het slot.

Het Israël in de dagen van Jezus was een agrarische samenleving. Mensen leefden van en met de natuur, en zo voorzag men in het levensonderhoud. Tarwe en gerst, druiven en olijven, vijgen, granaatappels, en dadels zijn de zeven vruchten waar het land om geprezen wordt in Deuteronomium 8,8. Om die reden zeg je, als je deze eet, er een specifieke zegenspreuk voor.

In het algemeen blijkt uit de voorschriften die in de Tora inzake het akkerland in het land Israël worden gegeven, dat dit land kostbaar is en dus gekoesterd moet worden. Ook het land moet met regelmaat rusten! Net als de mens die het bewerkt. Niet iedere zevende dag, maar wel ieder zevende jaar. In bewoordingen die sterk herinneren aan het vierde gebod wordt de mens opgedragen om in dat jaar niet te

zaaien en te oogsten en de wijngaard niet te snoeien. Wat het land in dat jaar uit zichzelf opbrengt mag wel genuttigd, maar blijkbaar niet verhandeld worden. Het is bedoeld *“voor jou, je dienaar en je slaaf, je dagloner en de bijwoner die bij jou te gast zijn; voor je vee en voor wat in het wild leeft op het land zal zijn opbrengst wezen, om te eten.”* (Lev. 25,5-6, Naardense Vertaling).

Na zeven maal zeven jaren zal er in het vijftigste jaar zelfs een jaar van vrijlating zijn, waarbij al het land naar de oorspronkelijke eigenaren teruggaat en ook slaven vrijgelaten worden: een Jubeljaar (Lev. 25,8-25). De motivering wordt er aan het eind bij gegeven: *“Het land mag nooit voor immer worden verkocht, want van mij is het land; want vreemdelingen en bijwoners zijt gij bij mij.”* (Lev. 25,23. Naardense Vertaling)

Voelde men ook in die tijd al aan hoe belangrijk het was om akkers af en toe braak te laten liggen? Wist men toen ook al hoe zeer de grond uitgeput raakte als men altijd maar weer dezelfde gewassen op dezelfde akkers inzaaide? Het is in ecologisch opzicht ongetwijfeld een belangrijke maatregel. Je zou het zelfs de vroegste milieuwetgeving kunnen noemen! Toch krijgen we de indruk dat het vooral een sociaal-economische leefregel was en is, die de hebzucht van de boeren aan banden moet leggen en die het besef moet inscherpen: het land is niet van ons, het is ons als onderpand gegeven.

De regels rond het zevende jaar worden in Israël nog steeds nageleefd. De regels rond het Jubeljaar werden, zeker sinds de Tweede Tempelperiode, niet meer in praktijk gebracht. Zijn ze daarvoor uiteindelijk te radicaal, te revolutionair en daardoor te bedreigend voor de bezittende klasse? Toch zijn ze als model nog steeds actueel. De Wereldraad van Kerken heeft ooit onder verwijzing hiernaar een voorstel voor kwijtschelding van de schulden van de derde wereld gedaan!

Samenvattend voor de Joodse uitleg van de sjabbat geldt: op deze dag moet men *van ophouden weten* om schepsel met de schepselen te zijn. De coronacrisis zouden we kunnen

opvatten als een periode waarin we letterlijk stilgezet worden om te reflecteren op de vraag wat er met de aarde gebeurt als die overheerst wordt door een mensengemeenschap *die niet meer van ophouden weet*, die zich eigenaar waant van alle bodem- en andere schatten en die dus maar doorgaat met de aarde en, tot op zekere hoogte, de medemensen uit te buiten.

Ik sluit graag af met een citaat van A.J. Heschel (De sabbat. Zijn betekenis voor de moderne mens. De Haan 1987).

“Hoe trots zijn we dikwijls op onze overwinningen in de strijd met de natuur, trots op de vele instrumenten die wij uitgevonden hebben, op de overvloed van producten die wij hebben kunnen vervaardigen. Maar onze overwinningen zijn gaan lijken op nederlagen. Ondanks deze triomfen zijn wij ten offer gevallen aan het werk van onze handen; het lijkt alsof de krachten die wij overwonnen hadden, ons overwonnen hebben... De oplossing van het meest kwellende probleem van de mensheid ligt niet in de afwijzing van de technische beschaving, maar in het verkrijgen van een zekere mate van onafhankelijkheid ervan. Ten aanzien van uiterlijke gaven, van materiële bezittingen, is er maar één juiste houding: ze te hebben en zonder ze te kunnen.” (onderstreping MdH).

Ieper

Beluikstraat 19 – 8900 Ieper

Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur

Bankrekening:

BE36 9792 4927 8281 – BIC: ARSPBE22

Website: protestantsekerkieper.com

Predikant: Ds. Eleonora Hof

Beluikstraat 19 – 8900 Ieper

GSM: 0493/84 86 89

Mail: eleonora.hof@gmail.com

Facebook: Protestantse Kerk Ieper

Kerkenraad:

Annick Dejoncheere 0486/87 04 02 Nele Lemaire 0474/39 11 13

Wijkgemeente De Panne:

Brouwersstraat 100 – 8660 De Panne Linda Dralans 058/ 41 44 45

Agenda

- Zondag 2 mei 10.00 uur: Eredienst met mevr. Helen Blow
5^e van Pasen
Kerkenraad: Annick Dejoncheere
Organist: Daniël Verfaillie - Lector: Guy
- Zondag 9 mei 10.00 uur: Eredienst met ds. Eleonora Hof
6^e van Pasen
Heilig Avondmaal
Kerkenraad: Nele Lemaire
Organist: Christophe Vanhecke - Lector: Eveline
- Woensdag 14 april 14.30 uur: Kerkenraadsvergadering in de kerk
- Donderdag 13 mei Gezamenlijke online viering landelijke kerk
Hemelvaart
Onder voorbehoud: uitstap
- Zondag 16 mei 10.00 uur: Eredienst met mevr. Els Maassen
7^e van Pasen
Kerkenraad: Annick Dejoncheere
Organist: Daniël Verfaillie - Lector: Geert
- Dinsdag 18 mei 14.30 uur: Bijbelkring - groep 2
- Zondag 23 mei 10.00 uur: Eredienst met ds. Eleonora Hof
Pinksteren
Heilig Avondmaal
Kerkenraad: Nele Lemaire

Organist: Daniël Verlinde - Lector: Guy
Onthulling naam kerkgebouw met receptie

- Dinsdag 25 mei 19.30 uur: Bijbelkring- groep 3 en 4
- Zaterdag 29 mei 9.30 uur: Districtsvergadering te Oostende met verkiezing bestuursleden
- Zondag 30 mei 10.00 uur: Eredienst met dhr. Tom Schepers
Kerkenraad: Annick Dejoncheere
Organist: Daniël Verfaillie – Lector: Alain
- Zondag 6 juni 10.00 uur: Eredienst met ds. Jo Jan Vandenheede
Kerkenraad: Nele Lemaire
Organist: Daniël Verfaillie – Lector: Eveline

Bericht van de dominee

De vaccinatie begint nu gelukkig op stoom te komen, en er komen steeds meer berichten binnen van gemeenteleden die gevaccineerd zijn. We merken daardoor dat er weer wat ontspanning komt: het doet wat met je als je eindelijk weet dat je niet meer besmet kan worden en vooral ook anderen niet meer kan besmetten. Een grote opluchting voor velen! Zelf heb ik nu de eerste prik ook gehad, dus dat geeft ook al weer een stuk bescherming. Dat betekent dat er ook weer wat meer mogelijk wordt in het bezoekwerk: als u er behoefte aan hebt kom ik graag een keer langs.

We bereiden ons dus voor op het tweede deel van de lente waarbij we veel in de openlucht willen verblijven. We zijn nu het terras aangrenzend aan de bovenzaal aan het klaarmaken om daar veilig te kunnen zitten. Gelukkig hebben we een kerk met een buitenruimte, dat geeft gelukkig meer mogelijkheden.

In deze tijd na Pasen hebben we stil gestaan bij de verschillende ontmoetingen met de opgestane Christus. Achtereenvolgens focusten we op Maria Magdalena, Thomas, Petrus en de discipel die Jezus liefhad. Alle preken zijn nog via de website na te lezen. Rode draad was: Jezus ontmoet hen waar ze zijn en hij heeft voor elk van hen een persoonlijke boodschap.

Wat komt?

Volgens de strikte, opgelegde maatregelen kunnen we elke week slechts 15 personen in onze diensten verwelkomen. Inschrijven voor de diensten blijft dus

noodzakelijk. U kunt inschrijven door te bellen (0474/39 11 13) of te mailen (nelemaire@hotmail.com) naar Nele, en dit wekelijks ten laatste op vrijdag voor de volgende zondag.

Op Pinksteren 1996 werd het nieuwe kerkgebouw ingewijd. Dit jaar vieren we dus ons 25-jarig jubileum. Dit laten we uiteraard niet zomaar voorbijgaan. Daarom wordt op deze dag de nieuwe naam van de kerk aan de gevel onthuld. Na de onthulling wacht de aanwezigen een bescheiden receptie. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een kleine fototentoonstelling met het overzicht van 25-jaar kerkgebouw. Als u oude foto's hebt, dan zien we deze graag tegemoet. Bij het doorkijken van alle oude foto's werden we geraakt door alle mooie dingen die zich afgespeeld hebben in het kerkgebouw: het is daadwerkelijk voor velen een open huis geweest. Ook zijn we dankbaar voor zoveel mensen die zich telkens hebben ingezet voor het onderhoud van het gebouw waardoor het kerkgebouw nog steeds een fijne, multifunctionele ruimte is. In deze 25 jaar kan Ieper getuigen van de trouw van God.

Onze jaarlijkse gemeentevergadering gaat dit jaar door op 13 juni. Na de dienst wordt het jaarverslag 2020 voorgelezen en krijgt u de gelegenheid opmerkingen te formuleren. Noteer die dag alvast in uw agenda! Deze gemeentevergadering is ook het moment om alvast na te denken over het nieuwe seizoen. We horen graag van u waar u behoefte aan heeft als we hopelijk na de zomer meer activiteiten weer kunnen organiseren.

Wat was?

Witte donderdagviering

Op donderdag 1 april kwamen we met de regiokerken Menen en Roeselare samen voor de gezamenlijke viering rond het laatste Avondmaal. Dit jaar ging de dienst door in onze kerk.

Jammer dat er nog steeds de beperking van 15 aanwezigen was opgelegd. Deze dienst deed ons stilstaan en beseffen dat samenkomen zeker geen evidentie is in deze tijd en dat we dit moment velen hebben gemist. We kijken in elk geval reikhalzend uit naar volgend jaar, in de hoop dat iedereen er dan weer bij mag zijn.

Goede Vrijdag De oecumenische Passietoetocht over de vestingen kon dit jaar helaas niet doorgaan wegens het verbod op samenkomsten in open lucht. Daarom voorzag de werkgroep in een online viering. We volgden de deze op groot scherm, in een kleine groep. Blij en dankbaar dat dit wel mogelijk was. Er

is immers geen Pasen mogelijk zonder het lijden van onze Heer te herdenken.

Pasen

Dit jaar konden we Pasen niet vieren zoals anders. Daarom werd het een dienst met de favoriete paasliederen die onze gemeenteleden opgaven. We kijken uit naar volgend jaar, wie weet kunnen we dan weer de paasdag starten met een paasontbijt en een gezellig samenzijn!

Jarigen

3 mei: Christelle Sadonis
Björn Scheldeman
7 mei: Annick Dejoncheere
14 mei: Phoebe Sapulette
17 mei: Ziggy Sapulette
23 mei: Johan Deceuninck
26 mei: Samuel Sapulette



Bloemetje van de maand

Het bloemetje wordt maandelijks geschonken aan iemand die het moeilijk heeft, jarig wordt, een blijde gebeurtenis heeft meegemaakt, uit dankbaarheid of gewoon 'gewoon'.

Dat het een steun moge zijn, een bemoediging, een teken van dankbaarheid. Het **bloemetje van mei** gaat naar **Rino Romero**, als dank voor zijn hulp.

Voor de kinderen: Knutsel een duif voor Pinksteren!

Vraag even rond of iemand een kartonnen bordje voor je heeft. Als je geen bordje hebt, kan je de duif uit gewoon karton maken.

-Teken twee vleugels aan weerszijden van het bordje (een streep van boven tot onder).

-Teken in de tussenruimte het hoofd de buik en de staart van de duif.

-Knip alles uit.

-Kleef de vleugels achter het lijf.

-Teken de oogjes zet er een bekje en pootjes op en klaar is je Pinksterduif!





www.okulonceforum.com

Kortrijk

Bloemistenstraat 2a – 8500 Kortrijk

Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur

Bankrekening:

IBAN: BE55 0910 1044 8444

BIC: GKCC BEBB

Consulent: Ds. Peter Smits

Kerkstraat 19

9200 Dendermonde

GSM: 0470/ 54 19 59

Mail: pchsmits@gmail.com

Kerkenraad:

Contact: Benoit Baelde 0476/ 85 52 05 – mail: benoit_baelde@msn.com

Levi Deheeger 0468/ 25 05 62 Petra Boeije 0472/ 56 26 24

Erediensten

Zondag 9 mei 10.00 uur – Voorganger: Mevrouw Helen Blow

Zondag 16 mei 10.00 uur – Voorganger : Ds. Eefje van der Linden

Gezien het aantal toegelaten deelnemers van overheidswege beperkt is, vragen wij u om u in te schrijven bij Benoit Baelde op zijn e-mailadres benoit_baelde@msn.com. Van harte welkom !

Gedicht

Gods kinderen

Auteur : Anita Den Boer-Kosmeier

Toen Jezus op aarde leefde
had Hij oog voor iedereen.
Voor allen was Hij hier gekomen
daarom vergat Hij er niet één.

Vrienden speelden een grote rol
bij de verlamde en de blinde.
Zij brachten hen naar Jezus toe.
Lieten zich niet verhinderen.

De melaatse, de hongerige,
de dorstende en de tollenaar.
Tot Zijn dood aan het kruis
gaf Hij ook om de moordenaar.

Als volgelingen van Jezus
rust op ons nu de taak
mensen naar Hem te brengen.
Een verantwoorde zaak.

Zie daarom in je naaste,
door de ogen van je God,
enkel een ziel om te redden.
Hij gaf ons dat grote gebod.

Kijk door het uiterlijk vertoon.
Zie enkel de mens die voor je staat.
Deze taak kun je alleen
als God je helpt en met je gaat.

Bid daarom Hem elke morgen
om inzicht, liefde, een open oor.
Stel je open voor je naaste.
Leef je omgeving steeds voor.

Menen

Stationsstraat 86 – 8930 Menen

Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur

www.kerktijden.nl/gem/1627

Bankrekening VPKB Menen:

BE17 0000 4619 3521

Facebook: protestantsekerk.menen

Predikant: Ds. Gert-Jan Kroon

Stationsstraat 86 – 8930 Menen

Tel.: 056/51 25 31

GSM: 0489/94 89 74

Mail: kroongertjan@gmail.com

Kerkenraad:

Kimberly Tytgat

0495/21 17 85

Dirk Tytgat

056/51 18 88

Johan Yvelaar

00 33/666 64 22 89

Erediensten

Zondag 2 mei

Vijfde van Pasen

Israëlzondag

9.45 uur – Voorganger: Ds. Gert-Jan Kroon

11.30 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

Maaltijd van de Heer

Zondag 9 mei

Zesde van Pasen

9.45 uur – Voorganger: Ds. Gert-Jan Kroon

11.30 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

Donderdag 13 mei

Hemelvaartsdag

9.00 uur – Nationale eredienst

Via YouTube: Comm VPKB/EPUB (video blijft online)

Zondag 16 mei

Zevende van Pasen

9.45 uur – Voorganger: Ds. Elly Bouman

11.30 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

Zondag 23 mei

Pinksteren

9.45 uur – Voorganger: Ds. Gert-Jan Kroon

11.30 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

Zondag 30 mei

Trinitatis

9.45 uur – Voorganger: Ds. Gert-Jan Kroon

11.30 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

Aanmelden is nog verplicht: neem contact op met ds. Gert-Jan Kroon.

Als er plaats is, dan ontvangt u op zaterdag een bevestiging.

Bij de diensten

In de Engelse gezangbundels staat een lied waarin het Koninkrijk van God wordt vergeleken met je vaderland, het land waarin je geboren bent, waarvan je de nationaliteit hebt. Dit lied heet 'I Vow To Thee, My Country'. Het wordt nogal eens gespeeld bij koninklijke plechtigheden.

In de eerste strofe gaat het daarin over hoe je trouw zweert aan je vaderland, en hoe je belooft om het beste dat je hebt, in te zetten voor dat land. Dat beste vertaalt zich in de liefde. Een liefde die de zwaarste beproeving doorstaat, een liefde die offers brengt, een liefde die onverschrokken is.

Dit doet mij denken aan de liefde die vele artsen, verplegers, overheidsdienaars en vrijwilligers onverschrokken geven voor hun vaderland, voor hun medemens, tijdens deze vreselijke pandemie.

Maar in de tweede strofe begint het als volgt: "And there's another country I've heard of long ago." De focus wordt verlegd naar een ander land: het Koninkrijk der hemelen! De liefde voor dát Koninkrijk gaat boven alle naastenliefde en vaderlandsliefde.

Dit is een Koninkrijk, vervolgt het lied, waarvan wij de Koning nog niet zien. Maar dit Koninkrijk is er wel degelijk, en zijn grenzen breiden zich langzaam maar zeker uit: "And soul by soul, and silently her shining bounds increase." Zijn onderdanen onderwerpen zich aan deze Koning doordat Hij een Koning is van zachtmoedigheid en van vrede.

Tot zover dit lied van Cecil Spring-Rice en Gustav Holst, waar ik geen Nederlandse vertaling van heb gevonden, maar in het Engels is het indrukwekkend: beluister het maar eens op het internet.

Dit lied over het Koninkrijk der hemelen, dat ver boven aardse koninkrijken uitgaat, illustreert de prekenserie waar we in deze periode aan bezig zijn.

Toch is er deze maand ook ruimte voor andere onderwerpen.

Een overzicht:

- Zondag 2 mei is het Israëlzondag in de VPKB. Ds. Marieke den Hartog uit Boechout heeft een studie voorbereid over 'de sabbat' (zie de voorpagina). Wat kunnen wij hieruit leren? Hoe kunnen wij de sabbat houden?
- Zondag 9 mei gaat het verder over het Koninkrijk, en dan met name de grote gelijkenis over het Koninkrijk: "Een zaaier ging uit om te zaaien..." Wat gebeurt er met onze arbeid en inspanningen voor Koning Jezus?
- Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag: de meest ondergewaardeerde hoogdag. Toch is het de dag waarop Koning Jezus plaats nam op zijn troon. Zouden wij Hem dan ook niet eren op deze dag? Er is een nationale viering, georganiseerd vanuit alle zes districten van de VPKB.

- Zondag 16 mei is het 'Wezenzondag'. Jezus had gezegd: "Ik zal jullie niet als wezen achterlaten." Maar nadat Hij naar de hemel was opgevaren, waren zijn apostelen wel een beetje verweesd, zoals ook wij ons in deze wereld soms voelen. Ds. Elly Bouman uit Roeselare zal deze zondag voorgaan.
- Zondag 23 mei: het grote feest: Pinksteren! Gods Koninkrijk breekt door in Jeruzalem, en het breidt zich uit in heel Judea, in Samaria en tot aan het uiteinde van de aarde, dat wil zeggen: in Rome, de hoofdstad van de wereld op dat moment.
- Zondag 30 mei: meteen de week na Pinksteren is het Trinitatis, de dag van de Drie-eenheid. In Johannes 3 zien wij Vader, Zoon en Heilige Geest aan het werk in de wedergeboorte. Ben ik wedergeboren? Mag ik Gods Koninkrijk binnengaan of ben ik daar al binnengegaan?

De geluidsopname van de dienst wordt **rond 11.30 uur** op het internet gezet.

Versoepelingen?

Ondanks de moeilijke situatie in de ziekenhuizen heeft de regering besloten om deze maand versoepelingen door te voeren.

Op de erediensten hebben deze echter nog geen invloed. Er was een tijdje sprake van de mogelijkheid om met vijftig mensen bijeen te komen in de buitenlucht. Dit gaat vooralsnog niet door. We zullen het nog even moeten houden bij tien personen per dienst. Tot juni blijft dit zo.

Toch is het algemene gevoel dat het vanaf juni zou kunnen gaan veranderen. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en we zien dat dit goede resultaten oplevert. We mogen moed putten uit de progressie die is gemaakt in landen als Israël, dat bijna terug naar normaal gaat, en het Verenigd Koninkrijk, waar in korte tijd enorm veel mensen zijn ingeënt.

Het moment zal dan ook gaan aanbreken dat er ook bij ons meer mensen aanwezig mogen zijn bij de eredienst. Misschien in juni, misschien nog wat later – we wachten het af.

De kerkenraad bereidt de toekomstige situatie voor, en ziet ernaar uit om iedereen, ook u, uiteindelijk terug te zien na deze voor ons allen zo moeilijke periode. Uw steun en uw gebed om wijsheid worden gewaardeerd!

"Ik was verheugd, toen men mij zei: Laten wij naar het huis des HEREN gaan!"
Mag deze blijdschap uit Psalm 122 ook ons deel zijn.

Collecte mei

De tweede collecte in de maand mei is bestemd voor het werk van Nes Ammim in Noord-Israël.

In een land dat bevolkt wordt door zoveel verschillende groepen, een land waar de kritische schijnwerpers van de wereld voortdurend op gericht staan, biedt de christelijke moshav (een soort kibboets) Nes Ammin vormingsprogramma's die gericht zijn op vrede, op verzoening tussen verschillende godsdiensten en culturen. Mensen uit de hele wereld werken er een tijdje mee en volgen in de tussentijd een studie. Voor wie een gift over wil maken: IBAN NL51 INGB 0000 0555 56, Nes Ammim, Apeldoorn.

Jarigen in de maand mei

- Woensdag 5 mei: Dirk Tytgat
- Maandag 24 mei: Claude Bucumi

De kerkenraad bestaat ineens voor de helft uit zestigers: na Johan Yvelaar vorige maand, bereikt ook Dirk Tytgat op 5 mei deze respectabele leeftijd. Proficiat en Gods zegen op uw nieuwe levensjaar!

Bloemetje van de maand

Dit wordt maandelijks geschonken door de damesclub. In mei is dit bestemd voor **Charlotte Vanlerberghe-Bauer**, één van onze oudste gemeenteleden, die ondanks haar hoge leeftijd nog vol energie is. We hopen dat u ervan zult genieten en kijken alvast uit naar uw verjaardag in juni!

Zieken en ouderen

In de situatie van François is in de afgelopen maand een grote verbetering gekomen, waar we zeer dankbaar voor zijn. Inmiddels is hij voor revalidatie overgeplaatst naar de kliniek in Menen. Een langzaam proces, maar het gaat stapje voor stapje de goede kant uit. Ondanks zijn nog wat zwakke stem maakt hij weer de voor hem kenmerkende grapjes: een goed teken! "Loof de HERE, mijn ziel, die uw krankheden geneest." (Psalm 103) Een hartelijke groet aan Muriël, de kinderen en kleinkinderen.

Nancy T. mocht weer aan het werk na het herstel van Covid, waar wij ook blij en dankbaar mee zijn.

Eric verbleef de afgelopen week een paar dagen in de kliniek in Kortrijk met hartritmestoornissen. Zojuist liet zijn vrouw Frida weten dat hij in het weekend weer thuis hoopt te komen.

Gedenk in uw gebeden ook Ralph G. omdat hij het moeilijk heeft onder andere met lopen. Vier dagen per week gaat hij naar de dagbesteding in Ter Walle hier in Menen.

Vanuit Ter Walle kwamen overigens goed berichten over de bezoekenregeling. Dat is ook fijn voor Odette, zodat zij mensen weer kan zien die ze al een tijd niet gezien heeft.

Olga, die veel moet afzien, en José een hartelijke groet vanuit de gemeente. Een ieder moet weten: "Jezus is Koning, Hij is overwinnaar!"

Activiteiten

- | | |
|-------------------------|--|
| - Iedere vrijdagavond | 19.00 uur: Bidstond – zie onderstaand |
| - Vrijdag 7 mei | 19.00 uur: Bestuursvergadering |
| - Dinsdag 11 mei | 19.00 uur: Kerkenraadsvergadering |
| - Vrijdag <u>14 mei</u> | 19.00 uur: Bijbelstudie:
De gelijkenissen over het Koninkrijk |
| - Zaterdag 29 mei | 9.30 uur: Districtsvergadering –
Bestuursverkiezingen |

Het Zoom-adres van de bidstond en de Bijbelstudie is:

<https://us02web.zoom.us/j/73665735385>

Roeselare

Jan Mahieustraat 21 – 8800 Roeselare

Kerkdienst: Zondag 10.00 uur

Bankrekening De Geuzentempel:

BE53 0011 5641 0253

<http://protestantsekerkroeselare.be>

Predikant: Ds. Elly Bouman

Adriaen Willaertstraat 12-14

8800 Roeselare

Tel.: 051/70 93 32

GSM: 0471/17 05 58

Mail: elizabethvdm08@gmail.com

Kerkenraad:

Dhr. H. Houbrechts 056/72 66 71

Dhr. C. Feryn 0491/92 58 31

Dhr. M. Kargbo 051/25 41 83

Mw. L. Hahury 051/72 35 35

Diaken:

Dhr. M. Stolz 051/69 71 30

Erediensten

Zondag 2 mei
5^e van Pasen

Voorganger: Ds. Elly Bouman
Ouderling van dienst: Moseray Kargbo

Zondag 9 mei
6^e van Pasen

Voorganger: Ds. Elly Bouman
Viering Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst: Harry Houbrechts

Zondag 16 mei
7^e van Pasen

Voorganger: Ds. Gert-Jan Kroon
Diaken van dienst: Matthias Stolz

Zondag 23 mei
Pinksteren

Voorganger: Ds. Elly Bouman
Ouderling van dienst: Carl Feryn

Zondag 30 mei
Trinitatis

Voorganger: Mw. Els Maassen
Ouderling van dienst: Moseray Kargbo (vm);
Harry Houbrechts (nm)

Bij de diensten

Zolang we vanwege de coronamaatregelen nog niet met meer mensen mogen samenkomen blijven we voortgaan met twee erediensten op zondag. We zijn dankbaar dat dit mogelijk is, al verlangen we er wel erg naar om weer met heel de gemeente samen te zijn en voluit te zingen met orgelbegeleiding!

De diensten gaan steeds door om 10.00 uur en om 14.00 uur en op 16 en 30 mei om 10.00 en 12.00 uur. Er mogen maximaal 12 personen boven de 12 jaar aanwezig zijn en kinderen onder de 12 jaar mogen er altijd bij. U bent dus hartelijk welkom in de erediensten!

Meld u wel vooraf aan bij ds. Bouman via e-mail of telefoon. Wie (nog) niet naar de kerk komt, kan thuis online een thuisviering volgen, met daarin de lezingen en preek van die zondag.

In de weken na Pasen hebben we een paar keer geluisterd naar een Psalm, eerst Psalm 114 en de week daarna Psalm 33. In de verkondiging hoorden we hoe in beide Psalmen de bevrijding van Pasen doorklinkt.

Op 2 mei luisteren we naar Psalm 116. Ook in deze Psalm klinkt het Paasevangelie door. Lees je hiernaast Handelingen 2:22-28, dan zie je dat Petrus in zijn Pinksterpreek aan de hand van deze Psalm spreekt over de dood en opstanding van Jezus en klinkt vervolgens de troost door van Jezus Hemelvaart.

Op 9 mei de zondag voor Hemelvaart luisteren we naar Johannes 16: 5-15, waarin Jezus zijn leerlingen voorbereidt op het komende afscheid, maar ook spreekt van 'de Trooster'. Op deze zondag hopen we ook de troost van het sacrament van het Heilig Avondmaal te ontvangen.



Op donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Dit jaar zou er weer een ProFest doorgaan, ware het niet dat corona dit onmogelijk maakt. Er is echter een nieuw idee ontstaan, namelijk een online ontmoeting die wordt voorbereid met mensen uit alle zes districten. U kunt die dienst vanaf 9.00 uur online volgen op: Comm VPKB/EPUB - YouTube.

Op zondag 16 mei, weeszondag, hebben de predikanten van Menen en Roeselare geruild. We verwelkomen dus graag ds. Gert-Jan Kroon in de erediensten die doorgaan om 10.00 en 12.00 uur.

23 mei is het PINKSTEREN. Het leesrooster voor die dag zet ons stil bij Genesis 11:1-9 en Handelingen 2:1-24. We bezinnen ons aan de hand van beide gedeeltes op de vraag wie is de Heilige Geest en wat doet Hij? En, natuurlijk zoeken we bij alles wat we horen wat dat dan betekent voor ons leven hier en nu.

Op 30 mei is het Trinitatis, het feest van de Drie-eenheid. We verwelkomen dan graag als gastvoorganger: mw. Els Maasen. Het leesrooster vermeldt voor die dag de volgende lezingen: Exodus 3:1-6, Romeinen 8:12-17 en Johannes 3:1-16. We hopen op gezegende samenkomsten!

ds. EB

Collecten



Bij het uitgaan van de erediensten wordt er gecollecteerd. De opbrengst van de collectes is voor het voortgaan van het kerkenwerk. Eén keer per maand, op de Avondmaalszondag, wordt er gecollecteerd voor een diaconaal doel. De Avondmaalscollecte op 9 mei is bestemd voor 'Huizen van hoop'.

Via dit project worden vluchtelingen die na hun erkenning het opvangcentrum verlaten geholpen om woonruimte te vinden. Laten we als gemeente dankbaar een steentje bijdragen om nieuwe medeburgers aan onderdak te helpen!

U mag uw bijdrage ook overmaken op de bankrekening van VZW de Geuzentempel, IBAN: BE53 0011 5641 0253. Vermeld als omschrijving: 'Huizen van hoop'.

Verkiezingen kerkenraad

Van onze kerkenraadsleden zijn er dit jaar drie aftredend. Carl Feryn, Lotje Hahury en Matthias Stolz hebben één mandaat van 4 jaar voltooid. Als kerkenraad zijn we dankbaar dat zij bereid zijn zich voor een nieuwe periode verkiesbaar te stellen. Zoals in de wekelijkse nieuwsbrief van de kerk reeds is vermeld, geldt bij iedere verkiezing dat stemgerechtigde leden ook nieuwe kandidaten mogen voorgedragen. De namen van kandidaten moeten schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba. Dit was mogelijk tot en met 1 mei.

De voorlopig vastgestelde datum voor de gemeentevergadering waarin de stemming zal plaatsvinden is zondag 6 juni, na de eredienst. De lijst met stemgerechtigde leden hangt vanaf 25 april uit achter in de kerk.

Bijbelleeskring

Ook in de maand mei komen we weer samen met de Bijbelleeskring. Het blijft boeiend om samen de Bijbel te lezen en al lezend te ontdekken hoe verrassend, confronterend, verbazingwekkend én heilzaam het Woord van God is. Al lezend merken we ook vaak dat we verschillende culturele achtergronden hebben. Wie uit Afrika komt kan zich bijvoorbeeld meer voorstellen als het gaat over dorheid en droogte in de woestijn dan wie in België of Nederland is geboren. We hopen elkaar weer te ontmoeten op vrijdagavond 7 en 21 mei om 19.00 uur in de kerk.

Bidstond in de kerk

De bidstond gaat door op woensdagavond 12 mei voorafgaande aan de Bijbelstudie, van 18.30 -19.30 uur in de kerk. We heten in deze kring ook graag nieuwe deelnemers welkom. Tijdens de bidstond lezen we een Bijbelgedeelte en delen met elkaar wat ons raakt en wat ons erin inspireert tot gebed. Samen brengen we dan onze dank en voorbeden tot God.

Bijbelstudie over racisme en discriminatie

In de Bijbelstudie van 14 april hebben we nagedacht en gesproken over racisme. We stelden ons concreet de vraag hoe gaan wij om met mensen uit een ander land en cultuur? En, wat is je ervaring als niet autochtone Belg in dit land? We stonden expliciet stil bij Genesis 3, waar God het offer van Abel aanvaardde en dat van Kaïn niet. Welk hot item komt hier naar voren, gelet op wat er vervolgens gebeurde?

We zijn zeker nog niet uitgesproken over racisme en diversiteit. We hopen op 12 mei verder te gaan met dit thema, a.d.h. het verhaal uit Johannes 4 over de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw.

De Bijbelstudie gaat door op woensdagavond 14 april van 19.30-21.00 uur in de kerk. Om alles coronaproof te laten verlopen is het belangrijk dat u zich vooraf even aanmeldt bij de dominee.

Catechese voor tieners

Voor de tieners zijn er in mei weer een paar leermomenten met steeds een creatieve verwerking. In de Paasvakantie deelden we verhalen rond verschillende (symbolische) afbeeldingen en op de laatste zaterdag in april gingen we in gesprek over de Bijbel, wat is het voor een boek en hoe lees je de Bijbel? Psalm 119:105 werd vervolgens een uitgangspunt voor creatieve verwerking.

We kijken alweer uit naar volgende ontmoetingen die doorgaan op zaterdag 8 en 22 mei van 14.00 tot 16.00 uur in de kerk. Allen welkom!

Belijdeniscatechese

Vanaf januari komen de belijdeniscatechisanten vrijwel iedere week samen. We volgen steeds de thema's uit het boek 'In goed vertrouwen' dat is opgebouwd vanuit het Apostolicum. Soms krijgen we verrassende inkijkjes n.a.v. een lied of we zoeken naar betekenis van verschillende Bijbelpassages en delen persoonlijke ervaringen.

We beginnen ook uit te kijken naar de Belijdenisdienst maar wachten nog even met het vaststellen van een datum in de hoop dat er binnenkort een versoepeling komt van de coronaregels en er weer meer mensen tegelijk mogen samenkomen. Wat zou het mooi zijn als we met heel de gemeente kunnen samenkomen en een feestelijke dienst beleven! Bidt u mee hiervoor?!

Open kerk

Op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur is de kerk open voor iedereen die even wil binnenkomen, voor een moment van stilte, gebed en/of gesprek.

Wie op een ander moment wil binnenstappen kan terecht op donderdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur.

Psalmen bidden in corona-tijd

Het Psalmenboek is nog niet geheel gelezen en gezongen en, helaas, de coronatijd is nog niet voorbij. De Psalmen hebben in alle tijden bijzondere zeggingskracht en dat geldt zeker ook deze tijd.

Nu we al geruime tijd Psalmen lezen, bidden en zingen is het goed nog eens wat nader in te gaan op de opbouw van het Psalmenboek en deze maand in het bijzonder stil te staan bij de pelgrimslieiders die we eind april, begin mei horen.

De Hebreeuwse Bijbel, de TeNaCh, kent drie delen. In het woord 'Tenach' zie je dat terug. De T staat voor Thora, de vijf boeken van Mozes, de N voor Neviim, de profeten en de Ch voor Chetoeviem, de geschriften.

De Psalmen behoren tot het derde deel, de geschriften.

De psalmen zijn net als de Tora onderverdeeld in 5 boeken, een indeling die al bekend was in de tijd van de Septuaginta (de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, die enkele decennia voor het begin van de christelijke jaartelling door Joden werd gemaakt). Vroeger werd er aan het eind van iedere Thoralezing een Psalm gelezen. En zoals er vijf boeken van de Thora zijn, Genesis, Exodus, Leviticus en Deuteronomium, zo zijn er ook 5 boeken van de Psalmen. Het eerste boek begint bij Psalm 1, het tweede boek begint bij Psalm 42, het derde bij Psalm 73, het vierde bij Psalm 90 en het vijfde bij Psalm 107. In het (vijfde) boek der Psalmen treffen we een serie van 15 psalmen aan, die allemaal hetzelfde opschrift hebben: een pelgrimslied of een bedevaartslied (120 t/m 134). Deze vertaling doet denken aan de Israëlieten die opgingen naar Jeruzalem om daar de grote feesten te vieren. De pelgrimslieiders werden dan opgaande naar Jeruzalem gezongen.

Het Hebreeuws: shir ha'ma'aloeth kan je ook vertalen als 'lied van opgaan' of 'verhogen', 'trappen' of 'treden'. Bij deze vertaling kan je denken aan een andere traditionele gedachte, namelijk dat deze 15 liederen gezongen werden als de mannen van Israël het tempelcomplex bereikt hadden. Zij gingen dan van de voorhof der vrouwen over een trap (met 15 treden) naar de voorhof der mannen, oftewel: van de buitenhof naar het binnenhof! Op elke trede werd dan een psalm gezongen.

De eeuwen door hebben deze liederen bij velen herkenning opgeroepen omdat ze ons ook bepalen bij de reis die we gaan door tijd en wereld. In Psalm 121:8 lezen we: 'de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.' Dat 'gaan en komen' doet denken aan beweging, aan onderweg gaan en aankomen. Zo zou je er een beeld in kunnen zien van het geboren worden tot het thuiskomen in eeuwigheid.

De liederen ademen een diep vertrouwen in God, Hij is het die ons gaan en komen bewaakt, Hij waakt over ons leven. Lees, luister en zing mee met de Geest-doorademende Psalmen!

Verjaardagen



5 mei	Rony Boonen
17 mei	Immanuel Vierstraete
18 mei	Jutta Bouvry-Simon
24 mei	Fiona Haeghebaert
26 mei	Eddy Verstraete

Allen een mooie verjaardag en Gods zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar.

Agenda

Dinsdag 4 mei, 10.00-12.00 uur:	Open kerk
Woensdag 5 mei, 16.00 uur:	Belijdeniscatechese in de kerk
Donderdag 6 mei, 17.00-18.00 uur:	Open kerk
Vrijdag 7 mei, 19.00 uur:	Bijbelleeskring in de kerk
Zaterdag 8 mei, 14.00-16.00 uur:	Tienerontmoeting in de kerk
Dinsdag 11 mei, 10.00-12.00 uur:	Open kerk
Woensdag 12 mei, 16.00 uur:	Belijdeniscatechese in de kerk
Woensdag 12 mei, 18.30 uur:	Bidstond in de kerk
Woensdag 12 mei, 19.30-21.00 uur:	Bijbelstudie in de kerk
Donderdag 15 april, 17.00-18.00 uur:	Open kerk
Zaterdag 15 mei, 9.30 uur:	Kerkenraadsvergadering in de kerk
Dinsdag 18 mei, 10.00-12.00 uur:	Open kerk
Woensdag 19 mei, 16.00 uur:	Belijdeniscatechese in de kerk
Vrijdag 21 mei, 19.00-20.30 uur:	Bijbelleeskring in de kerk
Zaterdag 22 mei, 14.00-16.00 uur:	Tienerontmoeting in de kerk
Dinsdag 25 mei, 10.00-12.00 uur:	Open kerk
Woensdag 26 mei, 16.00 uur:	Belijdeniscatechese in de kerk
Donderdag 27 mei, 17.00-18.00 uur:	Open kerk
Zaterdag 29 mei, 9.30 uur:	Districtsvergadering VPKB OWVL

Gezamenlijke berichten

Antisemitisme

Dinsdag 20 april vond de VPKB-predikantenontmoeting weer plaats, zoals eens per twee à drie maanden, de 'Pastorale' geheten. Deze keer stond zij in het teken van het verzet tegen het antisemitisme.

Vorig jaar november op de synode (die alleen op papier doorging) is er een voorstel ingediend om na te denken over antisemitisme, om ons te bezinnen op de vraag of dit onderwerp kan worden opgenomen in de kerkorde. In de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is dit ook al gedaan. In de inleidende artikelen staat dat de Kerk een onopgeefbare band heeft met Israël, en in een later stadium is geschreven dat de PKN de taak heeft om antisemitisme te bestrijden.

Met name dit laatste punt is belangrijk. Antisemitisme is aan de orde van de dag. Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel Joden Europa ontvlucht, en degenen die nog hier zijn, voelen zich bijna dagelijks bedreigd in hun identiteit, dat zij er ook rekening mee houden eens te moeten vertrekken. Dat zou een ramp zijn. Veel bloeiende Joodse gemeenschappen van weleer bestaan nu niet meer. Behalve in de grote steden zijn Joodse mensen met een lampje te zoeken. Het feit dat mensen zich bedreigd voelen in onze westerse samenleving, moet ons toch achter onze oren doen krabben.

Welnu: wat is antisemitisme nu precies? Tijdens de Pastorale kreeg ik de gelegenheid om in te gaan op deze vraag, die ook zeer actueel is. In Israël en ook onder Joden over heel de wereld wordt immers veel gediscussieerd over deze vraag: wanneer kun je zeggen dat iets antisemitisch is? En waarom wordt er niet gewoon gezegd: anti-Joods?

Om met dit laatste te beginnen: het woord 'anti-semitisch' werd in de loop van de 19^e eeuw voor het eerst gebruikt in wetenschappelijke kringen. U weet dat de Joden afstammen van de Bijbelse figuur Sem, één van Noachs zonen: het is vanwege de naam Sem dat zij een sem-itisch volk worden genoemd.

Echter, er zijn veel meer volkeren, waaronder ook Arabische, die semitisch zijn! En toch werd het woord 'antisemitisme' door wetenschappers hier in Europa alleen maar gebruikt als het om Joden ging. Immers, zij waren in de 19^e eeuw zowat de enige Semieten die in Europa woonden (nu is dat wel anders). Antisemitisme is dus een wat wetenschappelijke term voor: Jodenhaat.

In 2016 heeft de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) een goede omschrijving openbaar gemaakt van wat antisemitisme oftewel Jodenhaat inhoudt. Deze definitie wordt op het moment door veel landen en organisaties, waaronder de Europese Commissie, gebruikt.

Op de Pastorale hebben we deze beschrijving doorgenomen. Bovendien heb ik voorbeelden getoond uit een boek van de journaliste Margot Vanderstraeten, Mazzel tov geheten. Dit gaat verfilmd worden. Het speelt zich af in het Antwerpen van de jaren negentig, maar is nog zeer actueel.

Waar het bij antisemitisme om gaat, is dat men **een bepaald negatief beeld van Joden** in zijn hoofd heeft, en dat men door dat negatieve beeld **ertoe overgaat om Joden te haten**.

Wat antisemitisme op zich **niet** is, is: kritiek hebben op Israël. Joodse jongeren hier in Europa, zo laat onderzoek zien, voelen zich daardoor op zich niet bedreigd en zullen zelf in veel gevallen ook kritiek hebben op de staat.

Het probleem is echter dat deze kritiek nogal eens geuit wordt door mensen en/of organisaties die die typisch negatieve beelden hebben van Joden uiten: ze spannen samen, ze proberen de wereld onder controle te krijgen, ze zijn gierig, ze zijn bloeddorstig, ze zijn net als de bezetters van toen... (deze voorbeelden komen uit het boek Mazzel tov).

Bovendien slaat deze kritiek, met name op de (a-)sociale media, vaak door in heftige verwijten, die je doen afvragen: waarom viseert men altijd de Joden? Zijn er geen andere volkeren in de wereld die veel ergere dingen doen? Waarom moeten Joden het meest perfecte volk op aarde zijn?

En bovendien: hebben Joden niet óók het recht op zelfverdediging? Wat zouden wij doen als ons land wekenlang bestookt werd door raketten uit een naburige regio? Over deze en nog meer dingen ging het op de Pastorale.

Binnenkort wordt een brochure verspreid, met onder andere de volledige werkdefinitie. Deze is ook te downloaden op: https://nl.protestant.link/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Antisemitisme_brochure-EKD_NL_1020_OK.pdf



Ds. Gert-Jan Kroon

Hemelvaart



Verenigde
Protestantse
Kerk in België

13 mei 2021

Nationale eredienst

ProFest zal dit jaar uiteraard niet kunnen doorgaan. Maar dat is geen reden om niet elkaar niet tenminste online te zien!

Daarom deelt de VPKB met u haar online Hemelvaart dienst, tot stand gekomen dankzij de samenwerking door de 6 districten. Dit is een geweldige primeur.

U kunt de dienst volgen via de VPKB YouTube pagina vanaf 9 uur:

Comm VPKB/EPUB - YouTube.

De video zal online blijven.