

**Thema: Verleid en op de proef gesteld**

**Broeders en zusters,**

**De eerste lezing die we vandaag hoorden kwam uit het boek Genesis, het boek van de oorsprong.**

**Dit boek geeft antwoord op fundamentele vragen, zoals: waar komt de mens vandaan? Waar komt het kwaad vandaan?**

**Daarin konden we lezen hoe Adam en Eva verleid werden. Adam en Eva leefden in Eden. En wat was Eden? Dat was een aards paradijs, ergens in het oosten, zo staat het in de Bijbel.**

**Ook wij leven in een paradijs, niet ergens in het oosten, maar in het rijke westen. En we hebben dezelfde verlangens als Adam en Eva.**

**Ook wij willen baas zijn over ons leven en over de wereld waarin we leven.**

**Ook wij willen zelf beslissen wat goed is en wat kwaad is.**

**Ook wij willen vaak onze eigen god zijn, die aan niemand rekenschap verschuldigd is over ons doen en denken.**

**En net als Adam en Eva zijn ook wij soms naïef om ons te vergrijpen aan wat we gekregen hebben, en zo verliezen we ons paradijs.**

**Ons paradijs van een mooie schepping, een gezonde natuur, een prachtige aarde. Het moet er allemaal aan, want alleen wat wij willen, is belangrijk.**

**Onze rijkdom, onze weelde, onze gemakzucht en nog zoveel meer.**

**In het boek komt het kwaad vanuit de slang. Een dier dat sluw en stil aanvalt en kan doden, zonder dat je het ziet aankomen.**

**Het kwaad dat in iedere mens kruipt en dat hen zegt dat het geen kwaad kan om wél van de vrucht te eten, want als je van de vrucht eet, dan word je als God.**

**En we kennen de afloop van het verhaal. We zien het dagelijks nog gebeuren.**

**Als mensen boven hun macht grijpen, als ze gaan denken God te zijn, altijd meer willen en nooit meer tevreden zijn, dan wordt hun paradijs een woestijn.**

**De slang: zeer goed gekozen voor het gevaarlijkste kwaad dat ons bedreigt: het onopvallende, het sluipende.**

**We weten allemaal dat we niet mogen moorden, of stelen, of... vul zelf maar aan...**

**We zijn niet meer zo aandachtig voor andere dingen die wel belangrijk zijn.**

**Bijvoorbeeld in onze relatie tot God:**

**\* Bidden we nog regelmatig?**

**\* Denken we na bij de dingen die we doen, of deze wel passen bij een christelijke levenshouding?**

**Of wat betreft onze relatie tot de schepping:**

**\* Ons landje, het kleine België, werd onlangs genoemd als één van de meest vervuilde landen in de wereld. Wat doen we elke dag zelf om hieraan iets te veranderen?**

**En hoe zit het met onze relatie tot onze medemens?**

**\* Denken we na bij wat er in onze maatschappij gebeurt of doen we gewoon mee met de hoop, kuddedieren als we zijn?**

**\* Zijn we als de rijke jongeling die zo vast zat aan zijn rijkdom dat het hem verhinderde om Jezus te volgen, of durven we echt alles ten dienste te stellen van de ander?**

**Diezelfde verborgen verleiders vinden we in het evangelie.**

**Misschien is het jullie opgevallen, misschien ook niet: de evangelielezing van vandaag begint met het woordje 'daarna'. "Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn."**

**Waarna was dat precies? Wat is er hiervoor gebeurd?**

**Meteen voor deze passage is Jezus door Johannes gedoopt in de Jordaan.**

**De hemel heeft zich geopend, een stem heeft geklonken en Gods Geest is als een duif op Jezus neergedaald. En diezelfde Geest drijft hem meteen daarna de woestijn in.**

**Waar staat die woestijn nu eigenlijk voor?**

**De woestijn is vanouds de plek waar je niet meer op je vermogen kunt bouwen, waar alle illusies als zeepbellen worden doorgesproken, een plek waar niets is zoals je hoopt dat het is, een plek waar je jezelf tegenkomt.**

**Dat is het omdat je in de woestijn helemaal op jezelf aangewezen bent: behalve wat struikrovers en nomaden kom je er verder niemand tegen.**

**Als je graag geëerd wordt en je treedt er op, komt er geen applaus.**

**En als je denkt: "Ik heb me goed verzekerd, ik heb een goed inkomen." Je kunt er niks kopen, helemaal niks.**

**En mocht je er denken: "Ik heb toch mijn vrienden, mensen op wie ik terug kan vallen?" Neen, die zitten niet bij jou daar in de woestijn.**

**De woestijn is de plek waar je het leven ontmoet in al zijn rauwheid. Het is bloot leven, in de woestijn.**

**In de lezing van Mattheüs zien we niet de slang, maar de duivel in de rol van de verleider.**

**De verleider komt voor de eerste keer op de proppen wanneer Jezus honger heeft. In de honger, wanneer je het moeilijk hebt, komt de verleider.**

**De verzoeker pakt ons op onze zwakke plekken en in onze zwakste momenten.**

**Kun je je voorstellen wat dat moest geweest zijn voor Jezus als mens: veertig dagen en veertig nachten zonder eten?**

**De duivel vraagt Jezus stenen in brood te veranderen. Dat is wel heel erg verleidelijk.**

**Als je honger hebt, dan is er toch niets op tegen om die honger te stillen? 'Zorg ervoor dat je het goed hebt', zegt de duivel, 'consumeer maar, koop alles wat je nodig lijkt om comfortabel te leven. Doe maar!'**

**Jezus echter antwoordt met de woorden die we lezen in Mattheüs 4 vers 4: er staat geschreven: 'De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.'**

**Hij zegt dus dat leven volgens het evangelie het ware leven is – al dat andere is onbelangrijk.**

**Waar staan wij daarin? Wat is in ons leven het belangrijkste? Een chique auto, een toffe vakantie, een prachtig huis, een goede job? Of is het toch de aandacht voor de medemensen?**

**Daarna vraagt de duivel Jezus van een hoge toren te springen, te tonen wat Hij kan, want zijn Vader zal er wel voor zorgen dat de engelen hem op de handen dragen.**

**Willen op de handen gedragen worden, is een echte duivelse verzoeking.**

**We zien wat Jezus hierop antwoord in Mattheüs 4 vers 7.**

**Jezus zegt: 'Je zal de Heer uw God niet op de proef stellen.'**

**Hij doelt hier niet op zichzelf, maar op de Vader die zijn engelen zou moeten sturen.**

**De les is hier dat niemand kan eisen van God dat er nooit iets verkeerd zal gaan.**

**We moeten dus niet jammeren als er al eens iets loopt zoals we liever niet zouden willen.**

**De duivel heeft geprobeerd Jezus te verleiden, te pakken op zijn zwakke plek, op zijn menselijke behoeftes en op zijn diepste hoop en geloof.**

**Nu hij gefaald heeft Jezus met die twee verzoeken te verleiden, rest hem nog één kans. En wat voor één: de derde verleiding is de ergste: de botte bijl van de pure machtswellust.**

**'Aanbid me', zegt de satan, 'en ik zal je alle macht geven. Draai mee in de meedogenloze wereld, ga over lijken, regel de zaken zo dat je de machtigste wordt, word een dictator en heel de wereld zal aan je voeten liggen.'**

**En weer geeft Jezus een antwoord.**

**We lazen het in Mattheüs 4 vers 10: "Ga weg, satan, want er staat geschreven: de Heer, uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen".**

**Kortweg bedoeld: 'Ik ben diegene die het niet in macht zoekt, daar gaat het mij niet om.'**

**Volgen we Jezus op deze weg, de weg die macht en bezit afwijst?**

**Of bewonderen we toch de machthebbers, en zoeken we zelf ook ergens de baas te zijn: de voorzitter van onze hobbyclub bijvoorbeeld, niet om te dienen maar om het voor het zeggen te hebben...**

**In het evangelie bezint Jezus zich veertig dagen lang over zijn opdracht. Onze opdracht in deze veertigdagentijd is ook ons te bezinnen over onze opdracht in deze wereld.**

**Ook wij komen wel eens in de verleiding of we worden verzocht om dingen te doen waarvan we diep in ons hart weten en voelen dat het niet goed is. Hebben we dan de moed om 'nee' te blijven zeggen en de goede weg te kiezen?**

**Laten we ons, wanneer we in ons leven voor concrete beproevingen en uitdagingen komen te staan, ook helpen door God?**

**Of zijn we eerder geneigd om toe te geven aan de verleiding, aan de gemakkelijkste weg?**

**Enkele richtlijnen zouden ons al heel veel kunnen helpen.**

**Denk er eens over na:**

**Willen we bewust gemaakt worden van alle verlokkingen en verleidingen waaraan we blootstaan en zien aan welke we toegegeven hebben?**

**Willen we afstand te nemen van de overdaad in ons leven, afstand nemen van alles dat een goede omgang met al onze medemensen in de weg staat, en opnieuw de mens te worden die we bedoeld zijn?**

**Draait het in ons leven om meer dan het verwerven van materiële welstand?**

**Hoe kan ik mijn vastentijd concreet maken, wat kan ik doen?**

**Ga ik mee de weg naar meer soberheid en solidariteit?**

**Willen we meer tijd doorbrengen met God?**

**In deze Veertigdagentijd nodigt Jezus ieder van ons uit een nieuw begin te maken. Veertig dagen krijgen we, om te oefenen in het omgaan met de verleider, in het nee zeggen tegen de verleider, in navolging van Jezus, die er in de woestijn mee vocht, als een voorbeeld voor ons allen.**

**Want het is nogal een klus om te leren wat het is, een mens te zijn op aarde, om van het leven te leren houden zoals het is: niet het plastic leven van alleen maar feesten en geluk, uitgaan en mooie selfies op facebook, het fantasieleven van een wereld zonder pijn of het droomleven van de ultieme macht.**

**Nee, het gaat hierom: kun je houden van het leven zoals dat van ons mensen is, met dierbaren die je verliest, maar ook met de feesten, met de ziekte en de**

**prestaties: dat geheel vormt een mensenleven, de combinatie van successen en mislukkingen.**

**Het is veertigdagentijd, en dat is nooit anders geweest dan een tijd van bezinning. Bezinning over ons leven, over ons geloof, over Jezus' woorden en daden.**

**Maar ook een tijd van net dat ietsje meer doen zoals solidariteit en verbondenheid tonen met mensen en volkeren die het moeilijk hebben en zo de liefde van de Heer uit te dragen.**

**Elke week opnieuw zullen we in de liturgie aangespoord worden om dingen los te laten waarin we vastgeroest zitten, en een betere weg te gaan.**

**Een weg die leidt naar een betere wereld voor iedereen, naar een rechtvaardige wereld, naar een wereld die weer doet denken aan de mooie schepping die hij ooit was.**

**Niet alleen de liturgie zal ons daartoe aansporen, maar ook zullen er overal, zowel in onze kringen als in andere denominaties acties worden gedaan zoals bijvoorbeeld een sober maal, een eerlijk ontbijt, Broederlijk Delen.**

**Misschien zijn we ons daar niet genoeg van bewust, maar al deze acties steunen helemaal op de woorden die Jezus ons bij het laatste avondmaal heeft voorgehouden.**

**Breken en delen: 'Blijf dit doen om Mij te gedenken', zei Hij.**

**Zusters en broeders, mag dit onze veertigdagentijd, onze vasten zijn:**

**Leven naar Jezus' woorden en daden, en breken en delen in zijn naam, tot eer van Jezus Christus Gods Zoon.**

**Amen.**