



REGIONIEUWS

VPKB Zuidwest Vlaanderen

jaargang 20 nr. 3 – maart 2021



Verantwoordelijk uitgever: VPKB Ieper, Kortrijk, Menen en Roeselare – Lay-out: Ds. Gert-Jan Kroon

Jezus' aanklacht - Dominee Elly Bouman

Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. (Mattheus 23:37)

Wie aandachtig kijkt naar een waterdruppel op een blad, ziet daarin heel de natuur weerspiegeld. De zon gaat erin op, de bomen en de wolken bewegen erin. In de Bijbel heb je teksten die zijn als zo'n regendruppel, het ganse leven van Christus wordt erin weerspiegeld.

Hierboven staat zo'n tekst. Het is een roep van Jezus waarin je zijn pijn, zijn aanklacht en zijn liefde hoort. Deze woorden klinken als een zucht, een klacht, een snik. We horen er niet alleen de pijn in met betrekking tot Jeruzalem, de Godsstad, maar de pijn van Christus over alles in deze wereld dat niet beantwoordt aan de bedoeling van de Schepper. Was daar Jeruzalem voor bedoeld? Heeft God daarom zijn volk teruggeleid en was dat de bedoeling van de liturgie in het huis van God in Jeruzalem? Vele malen zond God profeten tot zijn volk en evenveel keren verzetten zij zich tegen hen of doodden

hen. Het lot van de gezondenen was steeds weer hetzelfde (zie Matt. 21:33-44). De liefde waarmee God hen opzocht werd veracht. Zo verging het ook Jezus zelf.

Jezus komt bepaald niet met lieve, koesterende woorden. Diepe tonen, die we ook horen bij de profeten, strengheid, zorg en barmhartigheid, treffen ons. Jezus vat heel zijn werkzaamheid samen in het beeld van de hen en haar kuikens. Het gebeurt vaker dat een dier een beschamend voorbeeld is voor de mens. Jezus heeft willen samenbrengen. Hij heeft de scheidende machten, die het volk uiteendreven, herkend en is daar met kracht tegenin gegaan. Het is een levendige illustratie die Jezus gebruikt. Het gedrag van moeders als haar jongen bedreigd worden, is bijzonder in de dierenwereld.

Maar hier is er wel iets heel speciaals aan de hand. Er zijn situaties bekend dat een hen, bijvoorbeeld bij een

boerderijbrand, haar jonge kuikens onder haar vleugels verzamelt om hen te beschermen. Soms lukt het haar en worden er als de brand gedoofd is levende kuikens onder de vleugels van een dode hen gevonden.

Wat wil Jezus nu met deze illustratie doen? Hij confronteerde zijn hoorders toen, Schriftgeleerden en Farizeeën ermee dat zij geen gehoor gaven aan de profeten. Toen de wereld in brand stond, lieten ze zich niet waarschuwen. Zij zochten geen toevlucht tot God en doodden hen die God zond, om hen uit de vuurbrand van de tijd te redden. En al bewijzen ze dan in Jezus' dagen postuum eer aan de profeten – zoals we in onze dagen soms doen aan martelaars uit het verleden – dat is alleen maar een bevestiging, zegt Jezus, dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten hebben vermoord.

Er zit dus in de zonde een fatale consequentie. Hoor maar in vers 32-33: *“Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol! Slangen zijn jullie, addergebreed, hoe denken jullie te ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna?”*

Wat blijft over? Niks anders dan een doodschuldige wereld. Jezus trekt de lijn van de bloedschuld door tot op Abel (v. 35), het eerste slachtoffer van moord door zijn broer Kain (Genesis 4). Het hele bestaan is één grote catastrofe. De wereld heeft

haar Schepper getergd, Israël dat geroepen was Gods licht in de wereld te brengen, had hetzelfde gedaan als de wereld. De hele mensheid heeft met vuur gespeeld, vuur dat niet meer te keren is maar zo heilig is, zo vol pijn, aanklacht én liefde, dat God het op Zichzelf terug doet keren.

Als een hen neemt Jezus de volle kracht van het vuur op zich om de kuikens ervan te redden. Maar... ze weigerden te luisteren. “Jullie hebben het niet gewild.” Die íntrieste woorden drukken de afgrond uit van een eenzaam lot: “Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten.” (v. 38)

Totdat! Totdat nieuwe woorden klinken als Hij Jeruzalem binnenkomt: “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!”

In deze dagen voor Pasen zullen die woorden waarmee Jezus als Koning in Jeruzalem werd begroet weer klinken. De vraag dringt zich dan op: Als wij die woorden zeggen, horen of zingen verwelkomen wij dan Jezus die het kwaad veroordeelt en het vervolgens op zichzelf neemt, in de laatste grote daad van liefde? Of heten we liever een Jezus welkom, die past in onze verwachtingen, een Jezus zelf bedacht?



Ieper

Beluikstraat 19 – 8900 Ieper

Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur

Bankrekening:

BE36 9792 4927 8281 – BIC: ARSPBE22

Website: protestantsekerkieper.com

Predikant: Ds. Eleonora Hof

Beluikstraat 19 – 8900 Ieper

GSM: 0493/84 86 89

Mail: eleonora.hof@gmail.com

Facebook: Protestantse Kerk Ieper

Kerkenraad:

Annick Dejoncheere 0486/87 04 02 Nele Lemaire 0474/39 11 13

Wijkgemeente De Panne:

Brouwersstraat 100 – 8660 De Panne Linda Dralans 058/ 41 44 45

Agenda

- Maandag 1 maart 19.30 uur: Bijbelkring - groep 3
- Dinsdag 2 maart 19.30 uur: Bijbelkring - groep 4
- Zondag 7 maart 10.00 uur: eredienst met ds. Jo Jan Vandenheede
3^e 40-dagentijd
Kerkenraad: Annick Dejoncheere
Organist: Daniël Verfaillie - Lector: Guy
- Zondag 14 maart 10.00 uur: eredienst met ds. Eleonora Hof
4^e 40-dagentijd
Heilig Avondmaal
Kerkenraad: Nele Lemaire
Organist: Christophe Vanhecke - Lector: Alain
- Woensdag 17 maart 14.30 uur: kerkenraadsvergadering
- Vrijdag 19 maart 18.00 uur: tienercatechese
- Zaterdag 20 maart 9.30u: districtsvergadering via Zoom
18.00: Avondkerkdienst
- Zondag 21 maart 10.00 uur: eredienst met dhr. Luc D’Hoe
5^e 40-dagentijd
Kerkenraad: Annick Dejoncheere
Organist: Daniël Verfaillie - Lector: Eveline

Maandag 22 maart	14.00 uur: Bijbelkring - groep 1
Dinsdag 23 maart	14.30 uur: Bijbelkring - groep 2
Zondag 28 maart <i>Palmzondag</i>	10.00 uur: eredienst met ds. Eleonora Hof Doopdienst (onder voorbehoud) Kerkenraad: Nele Lemaire Organist: Daniël Verlinde - Lector: Geert
Donderdag 1 april <i>Witte Donderdag</i>	In de avond: Regionale dienst Witte Donderdag Viering Laatste Avondmaal Voorgangers: ds. Elly Bouman, ds. Eleonora Hof, ds. Gert-Jan Kroon Kerkenraad: Nele Lemaire Organist: Nog onbekend
Vrijdag 2 april	<i>Goede Vrijdag</i>
Zaterdag 3 april	<i>Stille Zaterdag</i>
Zondag 4 april <i>Pasen</i>	10.00 uur: eredienst met ds. Eleonora Hof Kerkenraad: Annick Dejoncheere Organist: Daniël Verfaillie - Lector: Guy

Persoonlijk bericht van Eleonora

Weer een maand voorbij – het gaat zo snel nu de weken toch behoorlijk op elkaar beginnen te lijken. Ik merk in de gesprekken dat het ons allemaal steeds zwaarder begint te vallen. We snakken naar perspectief.

Als gemeenschap willen we daarom dan ook biddend en zorgzaam om elkaar heen staan om elkaar door deze moeilijke tijd heen slepen. Zo zijn we ook met elkaar de Veertigdagentijd begonnen: als een kans om heel bewust voor elkaar klaar te staan, op wat voor manier dan ook. Niet minder, maar meer, in deze tijd. We staan daarom stil bij de zeven werken van barmhartigheid. Daarin valt heel wat nieuws te ontdekken. Afgelopen zondag vertelde ik bijvoorbeeld dat de Paus een achtste werk heeft toegevoegd: de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, oftewel, zorg voor de schepping.

Tijdens de diensten op zondag zitten we meestal precies rond de 15 inschrijvingen. Om toch meer mensen de gelegenheid te geven een ‘echte’ kerkdienst bij te wonen, proberen we nu één keer in de maand een dienst op

de zaterdagavond te organiseren. Op Aswoensdag, de eerste dag van de veertigdagentijd, hebben we hier de aftrap voor verzorgd. Ik vond het absoluut een meerwaarde hebben om op die manier stil te staan bij de veertigdagentijd. De volgende keer zal zijn op 20 maart om 18.00. Alvast van harte uitgenodigd! Meer informatie zal u in de wekelijkse nieuwsbrief per email vinden. Ook deze maand hielden we weer een ZOOM-meeting, deze keer rond het thema 'liefde'. De opkomst was een stukje lager dan we gewend waren. Voor ons de reden om de ZOOM-meetingen voorlopig even op te schorten. We hebben al wel meer dan genoeg naar ons scherm gestaard de afgelopen periode. Daarom willen we liever inzetten op contact in de buitenlucht nu het wat warmer weer wordt.

Wat komt?

Volgens de strikte, opgelegde maatregelen kunnen we elke week slechts 15 personen in onze diensten verwelkomen. Inschrijven voor de diensten blijft dus noodzakelijk. U kunt inschrijven door te bellen (0474/39 11 13) of te mailen (nelemaire@hotmail.com) naar Nele, en dit wekelijks ten laatste op vrijdag voor de volgende zondag.

Veertigdagentijd

Dit jaar werken we rond het thema: '*Zeven keer barmhartigheid*'. We behandelden al 'De hongerigen spijzen en de dorstigen laven'. Verder op het programma staan nog: 'De naakten kleden', 'De vreemdelingen herbergen', 'De zieken verzorgen', 'De gevangenen bezoeken' en 'De doden begraven'.

Witte Donderdagviering

Op donderdag 1 april komen we met de regiokerken Menen, Roeselare en Kortrijk samen voor de gezamenlijke viering rond het laatste Avondmaal. Dit jaar gaat de dienst door in onze kerk.

Ook voor deze viering is inschrijven noodzakelijk, want de beperking van 15 personen per dienst geldt nog steeds.

Goede Vrijdag

Op de kerkdienst van Goede Vrijdag staat het laatste werk van barmhartigheid centraal: 'Het begraven van de doden'. We kijken naar de graflegging van Jezus en wat ons dat kan leren voor de begrafenispraktijk van vandaag.

Pasen

Dit jaar kunnen we Pasen niet vieren met een paasontbijt. Daarom willen we

elk van jullie extra bij de dienst betrekken door de liederen op het programma te zetten die door jullie zijn gekozen. Geef je favoriete paaslied door aan Nele, we verwerken die dan in de Paasdienst.

Het is verder nog lastig vooruitkijken naar wat er met Pasen mogelijk is. Als het mooi weer is, kunnen we wellicht een ochtendwandeling maken. We houden u op de hoogte via de wekelijkse nieuwsbrief.

Wat was?

Viering start veertigdagentijd

Nieuw was dat we dit jaar een viering hielden bij de start van de Veertigdagentijd. Het werd een ingetogen viering worden in de stijl van Taizé waarin we nadachten over 'Wat neem ik mee doorheen deze periode' (dit schreven we op een steen) en 'Wat laat ik in deze periode los?' (op een briefje). De steen en het briefje namen we mee naar huis, de steen om bij te houden en zo herinnerd te worden aan onze intentie en het briefje kon weggegooid, versnipperd of verbrand worden. Loslaten is immers niet ontkennen, maar accepteren...

Kaartenactie

Onze kaartenactie is afgerond. Als het goed is hebben alle leden en sympathisanten van de gemeente nu een kaartje ter bemoediging ontvangen. Alleen we liepen wel tegen een probleempje aan: een aantal kaarten zijn teruggestuurd omdat de kaarten buiten de standaardmaat vielen. Heeft u nog geen kaart gehad? Laat het dan even weten aan Nele of Eleonora, dan zoeken we een oplossing.

We hebben in ieder geval al mooie reacties gehad. Het doet goed om in deze digitale tijden een handgeschreven bemoediging te ontvangen. Dank aan Nele voor al het werk dat in de organisatie is gaan zitten!



Jarigen

16 maart: Cedric Pape

21 maart: Suzanne Sapulette

Bloemetje van de maand

Het bloemetje wordt maandelijks geschonken aan iemand die het moeilijk heeft, jarig wordt, een blijde gebeurtenis heeft meegemaakt, uit dankbaarheid of gewoon 'gewoon'.

Het **bloemetje van maart** gaat naar **Wilfried Lefever**, als bemoediging voor de periode dat hij minder goed te been is door de operatie aan zijn voet.

Voor de kinderen

Het Paasverhaal. Zet jij de plaatjes in de juiste volgorde?



Kortrijk

Bloemistenstraat 2a – 8500 Kortrijk

Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur

Bankrekening:

IBAN: BE55 0910 1044 8444

BIC: GKCC BEBB

Consulent: Ds. Peter Smits

Kerkstraat 19

9200 Dendermonde

GSM: 0470/ 54 19 59

Mail: pchsmits@gmail.com

Kerkenraad:

Contact: Benoit Baelde 0476/ 85 52 05 – mail: benoit_baelde@msn.com

Levi Deheeger 0468/ 25 05 62 Petra Boeije 0472/ 56 26 24

Eredienst

Zondag 14 maart 10.00 uur - Voorganger: Ds. Peter Smits

Artikel: De waarde van de eenvoud

Auteur: Ad Heide

(geselecteerd door Benoit Baelde)

Jezus' aanwezigheid op aarde en in het bijzonder de jaren dat Hij de mensen toesprak was maar van korte duur. Maar was wel van een immense betekenis voor de mensheid.

Jezus was begaan met de mensen. Het zag het onvermogen van de mensen om gelukkig te zijn. Dat geldt in het bijzonder voor de wijze waarop zij hun geloof mochten beleven.

Jezus liet de mensen met andere ogen kijken naar het dagelijkse leven en hoe Gods aanwezigheid daarin wortelt. Hij vertelde hoe de religieuze wetten weliswaar hun waarde hebben, maar dat Gods liefde en de naastenliefde in de eerste plaats komen. Een eenvoudige man die met aangrijpende verhalen en bijzondere daden zijn toehoorders in hun gevoel raakte. Zijn uitspraken waren herkenbaar omdat men voelde dat zij over de essentie van het menselijke bestaan gingen. Zijn woorden hebben nooit hun kracht verloren. Zij klinken al meer dan 2000 jaar en geven ons kracht.

Jezus helpt je om je innerlijk te ontwaken, om je gevoel en je ogen te openen. In de werkelijke alledaagse wereld is Gods aanwezigheid te ervaren. Hij leert ons dat God als een wolk van liefde om ons heen is. Of je wilt of niet, Hij is er

en Hij laat je nooit alleen.

Jezus probeert je hart te openen en je ontvankelijk te maken voor de vreugde van Gods liefde. Het besef daarvan gaat door je stromen. Ervaar Zijn aanwezigheid in alles wat je ziet. Verwondering over de kleuren en geuren. Voel je verbonden met de mensen om je heen. Wees je bewust van Zijn rol in de schepping, in de wereld die je ziet en waar je toe behoort.

Jezus leidt ons naar Gods nabijheid met de woorden: “Als je Mij vertrouwt, dan heb je vertrouwen in wie Mij gezonden heeft.”

Vertrouwen hebben in de bron van ons bestaan. En uit dat vertrouwen het leven, het bestaan te accepteren. Hoe moeilijk dat soms ook is. Verlies nooit het vertrouwen dat je een kind van de schepping, een kind van God bent. Het mysterie van de bron van ons bestaan werd door Jezus invoelbaar gemaakt. Het zijn Zijn woorden die ons verbinden met God.

Het is menselijkerwijs niet te begrijpen hoe de woorden en daden van een, in de ogen van velen bijzondere maar eenvoudige man zo'n kracht konden hebben. Zijn woorden leven in het gevoel van miljarden mensen. Velen zijn er door geïnspireerd en hebben de vreugde van Gods liefde ervaren en steunen elkaar, verbonden door Zijn woorden.

Direct na het vertrek van Jezus van deze aarde begon de verspreiding van het christelijke geloof door eenvoudige, dappere mensen in moeilijke omstandigheden. Vaak in het geheim, met angst voor de wereldse en religieuze leiders maar gesterkt door het vertrouwen dat Jezus hen gegeven had. De door Jezus beoogde kerk/gemeenschap lijkt mij vooral een hulpmiddel om de mens te helpen bij zijn religieuze zoektocht. Dat hoeft niet met macht, pracht en praal in grote kerkelijke instituties. Dat kan ook in eenvoudige kleine ruimtes. Gods aanwezigheid manifesteert zich in mensen, niet in gebouwen. “Volg Mij” vraagt om een toegewijde en liefdevolle houding naar elkaar. Elkaar steunen bij de geloofsbeleving kan in alle eenvoud. Twee of drie mensen in geloofsverbondenheid bijeen is al voldoende, hield Jezus ons voor.

Jezus, gedragen door Gods liefde, zittend op een ezel en vol opoffering aan het kruis: het waardevolste geschenk voor christenen werd met uitzonderlijke eenvoud aan de wereld gepresenteerd.

Menen

Stationsstraat 86 – 8930 Menen

Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur

www.kerktijden.nl/gem/1627

Bankrekening VPKB Menen:

BE17 0000 4619 3521

Facebook: protestantsekerk.menen

Predikant: Ds. Gert-Jan Kroon

Stationsstraat 86 – 8930 Menen

Tel.: 056/51 25 31

GSM: 0489/94 89 74

Mail: kroongertjan@gmail.com

Kerkenraad:

Kimberly Tytgat

0495/21 17 85

Dirk Tytgat

056/51 18 88

Johan Yvelaar

00 33/666 64 22 89

Erediensten

Zondag 7 maart

3^e van de 40 dagen

Maaltijd v/d Heer

9.45 uur - Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon

11.30 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

2^e Collecte: Bethesda Hulpverlening

Zondag 14 maart

4^e van de 40 dagen

10.00 uur - Voorganger: mevr. Els Maassen

11.30 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

Zondag 21 maart

5^e van de 40 dagen

9.45 uur - Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon

11.30 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

2^e collecte: Diaconie

Zondag 28 maart

Palmzondag

9.45 uur - Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon

11.30 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

Donderdag 1 april

Witte Donderdag

In de avond: Regionale Avondmaalsviering

Met ds. Eleonora Hof, Elly Bouman en Gert-Jan Kroon

Vrijdag 2 april

Goede Vrijdag

19.00 uur - Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon

Avondgebed (opname beschikbaar om 20.30 uur)

Zondag 4 april

Eerste Paasdag

9.00 uur - Eerste dienst; en 11.00 uur - Tweede dienst

Paasviering, met Maaltijd van de Heer

Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon

**Aanmelden is nog verplicht: neem contact op met ds. Gert-Jan Kroon.
Als er plaats is, dan ontvangt u op zaterdag een bevestiging.**

Bij de diensten

We bevinden ons momenteel in de Veertigdagentijd, waarin we worden voorbereid op het Paasfeest.

Wat de onderwerpen voor de kerkdiensten betreft, volgen we het oecumenisch leesrooster. Dit jaar staan de boeken Marcus en Johannes daarin centraal. Een kort overzicht:

- 21 februari: Jezus' verzoeking in de woestijn (Marcus 1,12-15) – deze dienst is nog terug te vinden via onze Facebookpagina
- 28 februari: Jezus' verheerlijking op de berg (Marcus 9,1-13)
- 7 maart: Jezus reinigt de tempel in Jeruzalem (Johannes 2,13-22)
- 21 maart: Jezus' uur is gekomen (Johannes 12,20-33)
- 28 maart: Jezus' intocht in Jeruzalem op een ezeltje (Marcus 11,1-11)

U ziet dat ik zondag 14 maart open heb gelaten. Die dag begroeten we voor het eerst dit jaar weer een gastvoorganger: mevrouw Els Maassen. We zien uit naar haar komst en zijn benieuwd waarover zij gaat spreken.

De geluidsopname van de kerkdienst wordt **tussen 11.15 en 11.30 uur** op het internet gezet. Een beetje later dan eerst, maar in de praktijk is gebleken dat die tijd het beste haalbaar is.

De Paasweek

In de week voor Pasen staan er twee extra diensten gepland. Op Witte Donderdag zijn we te gast in de Protestantse Kerk van Ieper, om met de gemeenten in deze regio gezamenlijk het Avondmaal te houden.

In deze periode is het helaas onmogelijk om met de gemeenteleden uit alle gemeenten samen te komen. We zoeken dus naar een manier om toch zoveel mogelijk mensen bij het Avondmaal te betrekken. In het volgende Regionieuws leest u er meer over.

Op Goede Vrijdag houden we in de kerk een overdenking met een Avondgebed. De opname van de dienst komt op het internet. En dan de Paaszondag: het feest van de Opstanding, en één van de hoogtijdagen van de christelijke Kerk. Er zijn die morgen twee diensten, één om 9 uur en één om 11 uur. U mag zich voor één van die diensten aanmelden. Omdat het ook de eerste zondag van de maand is, zal de Maaltijd van de Heer gevierd worden. Dit is niet raar: de Heer Jezus verwees ook naar zijn opstanding tijdens het Avondmaal: "... dat Ik de beker met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders."

Na de dienst is er nog een kleine Paas-verrassing om mee te nemen naar huis! Alle plannen onder het voorbehoud van Jakobus, én de Corona-regels.

Collecte maart

De tweede collecte in de maand maart is bestemd voor de VZW Bethesda, christelijk centrum voor vorming en hulpverlening, in Genk.

Onlangs is het nieuwe magazine van Bethesda verschenen, het ligt achterin de kerk, met hierin artikels als: "Opvoeden in een tijd van verandering"; "Is eenzaamheid bespreekbaar?"; en een interview met een jongerenwerker.

U kunt een gift overmaken op rekening BE29 3350 3507 7064 van Bethesda.

Proficiat aan de jarigen in de maand maart:

Vrijdag 12 maart:	Elias Ingels
Zaterdag 13 maart:	Freddy Bouckhuyt
Donderdag 18 maart:	José Taillieu
Zaterdag 20 maart:	Kimberly Tytgat
Maandag 22 maart:	Isabel Bossuyt
Dinsdag 23 maart:	Eric Vanhalst
Dinsdag 30 maart:	Thierry Bucumi
Woensdag 31 maart:	Baz Breemeersch, zoon van Nikita en Bart.

Bloemetje van de maand

Dit wordt maandelijks geschonken door de damesclub. Het gaat in deze maand maart naar ***Nancy Meeuw***, die onlangs jarig is geweest. Proficiat!

Zieken en ouderen

(Omwille van de privacy hieronder alleen de voornamen. Het Regionieus wordt digitaal verzonden naar alle VPKB-gemeenten in Vlaanderen.)

François is, zoals bekend, opgenomen in de kliniek in Roeselare. Via de sms wordt u op de hoogte gehouden. We bidden dat hij goed zal herstellen, en denken eveneens aan zijn vrouw en kinderen.

Het was fijn om Odette weer te kunnen zien, in de 'babbelbox' van WZC Ter Walle. Zij maakt het goed, zij is inmiddels twee keer gevaccineerd en zij doet de groetjes aan heel de gemeente.

Nelly komt, ondanks haar hoge leeftijd, zo vaak als er plaats is naar de kerkdiensten, opgehaald door de al even trouwe chauffeurs Jean-Pierre en Jenny.

Olga blijft veel last houden van de pijnen, maar probeert optimistisch te blijven, uitziend naar de Heer die wonderen doet. Haar man José komt weer regelmatig boodschappen doen in Menen!

Charlotte verkeert in goede gezondheid. Zij hoopt terug naar de kerk te komen wanneer de maatregelen worden versoepeld.

Martha herstelt langzaam maar zeker van de heupoperatie en hoopt over een tijdje terug in ons midden te zijn.

Met Julia en met Rozanne V. gaat het naar omstandigheden redelijk. Het is momenteel niet mogelijk om hen rechtstreeks te spreken; wellicht dat u een kaartje kunt sturen naar het woonzorgcentrum.

De verzoeken in de woestijn - Vervolg

In de kerkdienst van 21 februari hebben we gelezen over de verzoeken van Jezus in de woestijn.

Bij één van de drie verzoeken stonden we wat uitgebreider stil. Jezus wordt meegevoerd naar het dak van de tempel, en daar daagt satan hem uit om naar beneden te springen. Jezus was op dat moment lichamelijk verzwakt: Hij had veertig dagen lang niets gegeten. Zijn toekomst zag er ook al niet gemakkelijk uit: drie jaren lang zou Hij moeten leven met vaak ondankbare mensen, om uiteindelijk gekruisigd te worden.

Juist op dit moeilijke moment fluistert de satan Hem in om zichzelf naar beneden te storten. Ik heb dit vergeleken met de gedachte aan zelfdoding. Nu heb ik daar zeker niet mee bedoeld dat Jezus vanuit zichzelf die gedachte had. Die gedachte werd Hem van buitenaf ingegeven door de boze.

Misschien vindt u het verhelderend om hierover iets te lezen uit de praktische

Bijbelverklaring 'Tekst en Toelichting' (door dr. H. Mulder, Kampen 1985) :

Natuurlijk heeft de duivel maar één doel: het verderf, de ondergang van Jezus Christus. Daarom komt zijn doortrapte aard in deze verzoeking ten volle tevoorschijn.

Als de Heer immers op deze verzoeking ingaat, zijn er twee mogelijkheden: óf de engelen komen neer en dragen Hem veilig naar beneden – dan weet de boze dat Hij tegen deze Mensenzoon nooit iets zal kunnen bereiken – , óf de engelen komen niet om Hem op de handen te dragen, en dan zal de Heer langs de bijkans loodrechte helling naar beneden storten, en de satan voor altijd van deze vreemde, raadselachtige mens zijn verlost.

(...) Misschien heeft deze laatste verzoeking plaats gevonden op die hoek van het complex van de tempelgebouwen waar de muren zich juist verheffen boven de steilte langs het Kidrondal. Inderdaad zou de val van een mens hier het grootst zijn geweest. Indien dit juist is, dan heeft de Heer bij de verzoeking uitzicht gehad op de plek waar zijn lijden in bijzondere zin zou beginnen: de hof Getsemané.

Jezus Christus is niet gekomen om door een wonder het bewijs te leveren dat Hij Gods Zoon is. Hij is gekomen om aan Gods gerechtigheid ten volle te voldoen en zijn volk zalig te maken. Was Hij, staande op het tempeldak, op het verzoek van de satan ingegaan, Hij zou daarmee het hele werk van de verlossing uit zijn voegen hebben gerukt, en ontrouw zijn geworden aan de opdracht die Hij wilde volbrengen.

(...) De duivel, die heeft getracht de 'zwakke plek' bij Jezus te vinden, is er volkomen van overtuigd dat van zijn kant slechts één middel kan worden beproefd: voortdurende strijd, met inzet van alle beschikbare krachten.

Wie vragen heeft rond 'zelfdoding', kan 24/7 terecht op telefoonnummer 1813, of op 056/ 51 25 31 – ds. Gert-Jan Kroon.

Activiteiten

- Iedere vrijdagavond om 19.00 uur: Bidstond via Zoom.

Adres: <https://us02web.zoom.us/j/73665735385>.

- Vrijdag 5 maart om 19.00 uur: Bijbelstudie. Adres: zelfde als de bidstond.

Onderwerp: Davids laatste daden (1 Koningen 1 en 2).

- Dinsdag 16 maart om 19.00 uur: Kerkenraad

- Zaterdag 20 maart om 9.30 uur: Districtsvergadering via Zoom.

Roeselare

Jan Mahieustraat 21 – 8800 Roeselare

Kerkdienst: Zondag 10.00 uur

Bankrekening De Geuzentempel:

BE53 0011 5641 0253

<http://protestantsekerkroeselare.be>

Predikant: Ds. Elly Bouman

Adriaen Willaertstraat 12-14

8800 Roeselare

Tel.: 051/70 93 32

GSM: 0471/17 05 58

Mail: elizabethvdm08@gmail.com

Kerkenraad:

Dhr. H. Houbrechts 056/72 66 71

Dhr. C. Feryn 0491/92 58 31

Dhr. M. Kargbo 051/25 41 83

Mw. L. Hahury 051/72 35 35

Diaken:

Dhr. M. Stolz 051/69 71 30

Erediensten

Zolang er geen nieuwe coronamaatregelen zijn met betrekking tot de erediensten, blijven we op zondag op twee momenten samenkomen: om 10.00 uur en om 14.00 uur. Er mogen maximaal 12 personen boven de 12 jaar aanwezig zijn en kinderen onder de 12 jaar mogen er altijd bij. U bent dus hartelijk welkom in de erediensten! Het is wel nodig om u vooraf aan te melden. Dat kan bij ds. Bouman via e-mail of telefoon. Voor hen die (nog) niet naar de kerk komen is er iedere week een thuisviering, met daarin de lezingen en preek van die zondag, online te volgen.

Zondag 7 maart

3^e van de 40 dagen

Voorganger: ds. Elly Bouman

Biddag voor gewas en arbeid

Ouderling van dienst: Moseray Kargbo

Zondag 14 maart

4^e van de 40 dagen

Voorganger: ds. Elly Bouman

Viering Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst: Lotje Hahury

Zondag 21 maart

5^e van de 40 dagen

Voorganger: ds. Elly Bouman

Ouderling van dienst: Harry Houbrechts

Zondag 28 maart

6^e van de 40 dagen

Voorganger: dhr. Jimmy Remmery

Ouderling van dienst: Carl Feryn / Harry Houbrechts

Donderdag 1 april <i>Witte Donderdag</i>	In de avond: Gezamenlijke viering te Ieper Voorgangers: ds. G.J. Kroon, E. Hof, E. Bouman
Vrijdag 2 april <i>Goede Vrijdag</i>	19.30 uur: Voorganger: ds. Elly Bouman Ouderling van dienst: Harry Houbrechts
Zondag 4 april <i>Pasen</i>	voorganger: ds. Elly Bouman Ouderling van dienst: Moseray Kargbo

Bij de diensten

In deze tijd voor Pasen vervolgen we de lezingen uit het Johannes Evangelie rond de "Ik ben"-uitspraken van Jezus.

Op 7 maart lezen we Johannes 10:11-21 en horen we dat Jezus zegt "Ik ben de goede herder." Deze zondag houden we biddag voor gewas en arbeid.

Op 14 maart is de Schriftlezing Johannes 14:1-13 waar Jezus zegt: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven." We vieren op deze zondag het Heilig Avondmaal.

De Schriftlezing op 21 maart is Johannes 11 waar Jezus' woord klinkt: "Ik ben de opstanding en het leven."

Op zondag 28 maart is het Palmzondag. Jimmy Remmery zal dan voorgaan. Hij is lekenprediker en behoort bij de Protestantse kerk te Ieper. De leesroosters van die dag brengen ons bij de intocht van Jezus in Jeruzalem.

In de Stille week voor Pasen komen we samen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. We kijken er naar uit om op Witte Donderdag samen met Ieper, Kortrijk, Menen en Roeselare het Heilig Avondmaal te vieren. Of en hoe dit dan mogelijk is verneemt u later via de Geuzenbrief.

Op Goede Vrijdag komen we samen in ons eigen kerkgebouw om samen te luisteren naar het Evangelie van Jezus' lijden en sterven. We hopen dat het dan mogelijk is dat verschillende gemeenteleden meewerken in de lezingen van die avond. *ds. EB*

Jezus gaat ons voor – Veertigdagen project met de kinderen

We hebben een begin gemaakt met het Paasproject voor de kinderen. Het project heeft als titel: 'Jezus gaat ons voor'. De kinderen hebben gehoord over Jezus die zei: "Ik ben het brood dat leven geeft." In de komende weken horen we samen met de kinderen nog meer "Ik ben"-uitspraken van Jezus, achtereenvolgens:



Ik ben de Goede Herder (7 maart). Het kenmerk van een goede herder is dat hij een band heeft met zijn schapen. Hij heeft alles voor hen over en zal hen niet in de steek laten. In Psalm 23 heeft David God bezongen als een herder die verzorgt, voedt en beschermt. Als Jezus op aarde komt zegt Hij: "Ik ben de Goede Herder." Zoals een herder zijn leven inzet voor zijn schapen, zo gaf Jezus Zijn leven voor de mensen. Hij is de Goede Herder die ons redt, beschermt en leidt.

Ik ben de weg, de waarheid en het leven (14 maart). Jezus heeft zijn discipelen verteld, dat Hij zal worden verraden door een van hen en

verloochend door Petrus. Hij gaat dus sterven en keert terug naar zijn Vader in de hemel. De discipelen schrikken daarvan; ze kunnen Hem niet missen. Jezus gaat met hen in gesprek en maakt duidelijk dat Hij laat zien wie God is en Hij de weg is naar God en dat Hij de echte waarheid leert. Door het geloof in Hem zullen we voor altijd leven.

Ik ben de ware wijnstok (21 maart). Jezus zegt dat Hij de wijnstok is. Blijven in Hem, geloven in Christus is Zijn wil doen. Als gelovigen zijn we aan Jezus verbonden als ranken aan een wijnstok. Van Jezus krijgen we voedsel, door Hem wordt ons leven vruchtbaar. We mogen bidden of God steeds weer overvloedig vruchten wil geven door zijn ranken, dat ook wij in zijn kracht het goede doen. Zodat de wijnbouwer, God zelf, alle eer daarvoor ontvangt; en zodat wij vol vreugde leven onder zijn zegen.

Ik ben de opstanding en het leven (Johannes 11). Jezus is niet op tijd om zijn vriend Lazarus te genezen. Lazarus sterft. Zijn zussen zeggen: "U bent te laat, Heer!" Jezus reageert: "Ik ben de opstanding en het leven." Marta en Maria denken: ja, eens zal Lazarus uit de dood opstaan; dat geloven zij. Maar nu is hij er niet meer. Jezus bedoelt iets anders: Ik ben sterker dan de dood. Hij wijst vooruit naar Pasen, als de dood geen macht meer heeft. Als bewijs dat Jezus het leven is en kan geven, mag Lazarus uit het graf komen en hier op aarde verder gaan. Het lijden is voor Jezus heel dichtbij, maar hier geeft Hij een voorproefje van het Paasfeest.

Zo zijn we met de kinderen iedere week onderweg naar Pasen. Ze mogen telkens een nieuw werkje maken, dat dan een plekje krijgt in de kerk. Hoe meer werkjes er staan, hoe dichterbij we Pasen naderen.

Collecten

Bij het uitgaan van de erediensten wordt er gecollecteerd. De opbrengst van de collectes is voor het voortgaan van het kerkenwerk. Eén keer per maand, op de Avondmaalszondag, wordt er gecollecteerd voor een diaconaal doel. De Avondmaalscollecte op 14 maart zal bestemd zijn voor Tearfund, het project in Madagascar waar Elke en Ando zich vóór corona uitbrak voor inzetten. Elke bood als vroedvrouw hulp aan vrouwen en Ando werkte in een bosbouwproject. Begin vorig jaar kwamen zij voor een verlofperiode terug naar België, maar toen brak de coronapandemie uit en tot nu toe konden zij niet terugkeren naar Madagascar. Ze onderhouden wel steeds contact met het team dat daar werkt en steun voor het project is zeker nodig. Laten we dus ook als gemeente ons steentje bijdragen. Dat kan op 14 maart in de Avondmaalscollecte die bij het uitgaan van de kerk wordt gehouden. U mag uw bijdrage ook overmaken op de bankrekening van VZW de Geuzentempel, IBAN: BE53 0011 5641 0253. Vermeld als omschrijving: Madagascar.

Bijbelleeskring

Is het Nederlands niet je moedertaal? Wil je het wel graag beter leren spreken en wil je graag luisteren naar de Bijbel? Dan is de Bijbelleeskring precies wat voor u/jou. Wees welkom en nodig gerust ook nieuwe geïnteresseerden uit. Wel graag van te voren even aanmelden, omdat wegens corona er slechts een beperkt aantal deelnemers is toegestaan.

We komen samen op vrijdagavond 5 en 19 maart, van 19.00-20.30 uur.

Ontmoeting en gebed via Zoom

De bidstond gaat door op woensdagavond 17 maart van 19.00-20.00 uur via Zoom. Vraag je je af of het iets is voor jou om mee te doen? Wil je er meer over weten? Bel dan de dominee of probeer het gewoon een keer. Je krijgt via de Geuzenbrief de link doorgestuurd om online mee te kunnen doen.

Bijbelstudie over huwelijk en echtscheiding

Als we het hebben over trouwen en echtscheiding, betekent dat niets nieuws onder de zon. In 2019 werden er in België 44.270 huwelijken voltrokken, 1,8 % minder dan het jaar daarvoor. Het aantal scheidingen in 2019 was 22.435, dat lag 3% lager dan het jaar daarvoor.

Nu willen we in deze Bijbelstudie niet zozeer ingaan op de cijfers van huwelijk en echtscheiding, maar wel welke richting geeft de Bijbel op dit terrein? Hoe moet je de teksten waarin over huwelijk en echtscheiding gesproken wordt in de Bijbel verstaan? We gaan er luisteren naar verschillende Bijbelgedeelten samen over in gesprek.

Hartelijk welkom in de kerk, maar gezien het beperkte aantal toegestane deelnemers, graag even vooraf bij de dominee aanmelden!

We hopen elkaar te ontmoeten op woensdag 10 maart van 19.30-21.00 uur.

Catechese voor tieners

Gedurende een aantal weken hebben we Youth Alpha gevolgd. Het programma met video's sluit goed aan bij de leefwereld van onze tieners maar het is lastig te volgen voor wie niet regelmatig meedoet. Vanwege het onregelmatige komen van de tieners hebben we besloten het programma van Youth Alpha te stoppen en vanaf maart gaan we verder rond losse thema's. Op 13 maart gaat het over liefde en vriendschap. We onderzoeken, met creatieve middelen, wat de Bijbel erover zegt en wat dat betekent voor ons leven.

We ontmoeten elkaar op 13 en 27 maart om 14.00 uur in de kerk.

Belijdeniscatechese

We zijn inmiddels een eindje op weg met de belijdeniscatechese. We komen iedere week, behalve in vakanties, samen. We volgen een methode waardoor we iedere keer een stukje van de Apostolische geloofsbelijdenis horen. Ieder geloofsartikel in deze belijdenis is gebaseerd op de Bijbel. Het leerboek dat we gebruiken bepaalt ons daarbij en helpt ons na te denken over het betreffende artikel uit het Apostolicum en brengt ons ook in gesprek met de context waarin we nu leven. Soms levert dat mooie inzichten op.

Psalmen bidden in corona-tijd

Ook deze maand zetten we de traditie van Psalmen lezen, horen, zingen weer voort. Op maandag 1 maart gaan we verder bij Psalm 87, die wel de zendingpsalm wordt genoemd. Iedere week komen er vijf psalmen online. U kunt ze zien en horen op Facebook, op de groeps pagina van de kerk.

Wie zich nog niet aanmeldde bij de facebook groep van de Protestantse kerk Roeselare kan dat nog altijd doen op:

<https://www.facebook.com/groups/4120184347996864>

Open kerk

Op dinsdagmorgen is het markt in Roeselare. Een mooie gelegenheid om dan vanuit de drukte van de markt even binnen te stappen in de Protestantse kerk. De kerk is open van 10.00-12.00 uur. Iedereen is welkom voor een moment van rust of gesprek. Dit is ook mogelijk op donderdag van 17.00-18.00 uur.

Verjaardagen

2 maart	Lotje Hahury
2 maart	Ellen De Jonghe
3 maart	Monique Denys
10 maart	Berit Ghillemyn
22 maart	Willy Stock
24 maart	Christelle De Lombaerde
25 maart	Lennert De Rijdt
28 maart	João Da Costa
29 maart	Jeanette Vinza
31 maart	Jeffry Debeuf



Agenda

Dinsdag 2 maart, 10.00-12.00 uur: Open kerk
Woensdag 3 maart, 16.00 uur: Belijdeniscatechese in de kerk
Donderdag 4 maart, 17.00-18.00 uur: Open kerk
Vrijdag 5 maart, 19.00 uur: Bijbelleeskring in de kerk
Dinsdag 9 maart, 10.00-12.00 uur: Open kerk
Woensdag 10 maart, 16.00 uur: Belijdeniscatechese in de kerk
Woensdag 10 maart, 19.30-21.00 uur: Bijbelstudie in de kerk
Donderdag 11 maart, 17.00-18.00 uur: Open kerk
Zaterdag 13 maart, 14.00 uur: Catechese voor tieners, in de kerk
Dinsdag 16 maart, 10.00-12.00 uur: Open kerk
Woensdag 17 maart, 16.00 uur: Belijdeniscatechese in de kerk
Woensdag 17 maart, 19.00 uur: Bidstond via Zoom
Woensdag 17 maart, 16.00 uur: Belijdeniscatechese in de kerk
Vrijdag 19 maart, 19.00-20.30 uur: Bijbelleeskring in de kerk
Zaterdag 20 maart, 9.30 uur: Districtsvergadering
Dinsdag 23 maart, 10.00-12.00 uur: Open kerk
Woensdag 24 maart, 16.00 uur: Belijdeniscatechese in de kerk
Zaterdag 27 maart, 9.30 uur: Kerkenraadsvergadering in de kerk
Zaterdag 27 maart, 14.00 uur: Catechese voor tieners in de kerk