



REGIONIEUWS

VPKB Zuidwest Vlaanderen

Jaargang 20 nr. 2 – Februari 2021



Verantwoordelijk uitgever: VPKB Ieper, Kortrijk, Menen en Roeselare – Lay-out: Ds. Gert-Jan Kroon

Veerkracht voor 2021

Dominee Eleonora Hof, Ieper

Het aantal spoedmeldingen in de jeugdgezondheidszorg stijgt de afgelopen maanden snel. „We zien jongeren steeds sneller afzakken.” Zomaar één van de krantenkoppen van de afgelopen tijd. We naderen bijna een jaar van de pandemie, en dat is bij veel mensen te merken. De Standaard schrijft in hun vooruitzicht voor 2021: “Een jaar tussen vertwijfeling en veerkracht.” Ik denk dat veel van ons zich hier in kunnen herkennen. Vertwijfeling: hoe lang gaat het nog duren? Wanneer worden die vaccins nou echt snel uitgerold? En zullen mijn geliefden tot die tijd veilig blijven? Maar ook hoop en veerkracht: we zijn er met z’n allen doorgekomen, we zullen dit laatste stuk ook doen met z’n allen. We blijven elkaar vasthouden. Maar het is niet makkelijk, zo in deze donkere eerste maanden van het jaar. Daarom hebben we een flinke portie veerkracht nodig: de kracht om weer terug te veren en om mee

te bewegen met de omstandigheden. Veerkracht is wendbaarheid: meebewegen met lastige omstandigheden, kansen zien in plaats van onmogelijkheden. Maar dat klinkt misschien voor ons een beetje te makkelijk, “kansen zien”, “denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.” Deze woorden komen rechtstreeks uit boeken en cursussen voor “positief denken” en “positieve psychologie.” Ze zijn heel waar, maar kunnen ook wel een beetje hol klinken. Alsof je jezelf telkens weer bij je eigen bretels uit het moeras moet trekken. Waar is die veerkracht te vinden als je het idee hebt dat jouw veer meer en meer en langer en langer is uitgerekt? Lukt het dan om nog opnieuw terug te springen? Als je het elke keer uit je tenen moet halen? Misschien wel, maar grote kans dat je het daar erg moeilijk mee hebt. Ik denk dat het belangrijk is om veerkracht niet te zien als iets

individueels, maar als iets gemeenschappelijks. Het is niet het “pure ik”, of het “dikke ik” dat helemaal op z’n dooie eentje veerkracht moet ontwikkelen. Veerkracht is iets wat op het grondvlak van een gemeenschap gebouwd en gevierd wordt. Want je wordt jezelf in relatie met anderen. We zijn allemaal mensenmensen. Of je nu stil en teruggetrokken of druk en uitbundig bent. We hebben het allemaal nodig om gezien te worden en elkaar door moeilijke tijden heen te slepen.

In onze geloofsgemeenschap willen we dan ook oefenen in veerkracht. We doen dat op heel simpele en kleine manieren. Als iemand door een moeilijke periode gaat bidden we voor hem/haar. We sturen al eens een kaartje. We laten weten dat we elkaar niet vergeten zijn.

Ook in de Bijbel zien we veerkracht, en ook de Bijbel laat ons nooit aan ons lot over om op ons dooie eentje veerkracht te ontwikkelen. Het is uiteindelijk God die de nieuwe kracht en de nieuwe energie geeft.

Jesaja 40 zegt dit zo mooi:

“Jonge strijders worden moe
en raken uitgeput,
Zelfs sterke helden struikelen,
Maar wie hoopt op de HEER,
krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit
als een adelaar,

hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.”

Zelfs de mensen die het sterkst zijn, kunnen omvallen. Jonge strijders. Dat zijn de jonge honden, vol enthousiasme en in de kracht van hun leven. Maar zelfs zij hebben hun breekpunt. Ik denk dan direct aan een bijzonder aansprekend kunstproject. Een fotograaf maakte foto’s van jonge soldaten vóór en ná hun vertrek naar Irak of Afghanistan. Vóórdat ze vertrokken keken ze onbevangen de wereld in. Maar daarna zag je aan hun ogen dat ze te veel gezien hadden. Het naïeve, het vrolijke was er wel vanaf. Ze waren niet meer hetzelfde.

Niemand van ons is immuun. Het is niet dat als wij zo goed voor onszelf zorgen en alles proberen goed te doen dat we niet uitgeput kunnen raken. Het kan de beste overkomen. Daarom moeten we uiteindelijk naar de bron van onze veerkracht. En die bron is gelukkig gelijk voor ons allemaal. Voor de sterke helden én voor de mensen die zich zwak voelen. Die bron is God. Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Dat is kracht die niet oppervlakkig is, maar diep is. Dat is kracht om het leven te leven, te groeien en om stevig in je schoenen te staan. Dat is de kracht om het leven recht in de ogen te kijken en te zeggen: ik ben hier, ik leef dit leven, God is bij mij.

leper

Beluikstraat 19 – 8900 Ieper

Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur

Bankrekening:

BE36 9792 4927 8281 – BIC: ARSPBE22

Website: protestantsekerkieper.com

Predikant: Ds. Eleonora Hof

Beluikstraat 19 – 8900 Ieper

GSM: 0493/84 86 89

Mail: eleonora.hof@gmail.com

Facebook: Protestantse Kerk Ieper

Kerkenraad:

Annick Dejoncheere 0486/87 04 02 Nele Lemaire 0474/39 11 13

Wijkgemeente De Panne:

Brouwersstraat 100 – 8660 De Panne Linda Dralans 058/ 41 44 45

Agenda

Dinsdag 2 februari 19.30 uur: Bijbelkring - groep 3

Woensdag 3 februari 19.30 uur: Bijbelkring - groep 4

Zondag 7 februari 10.00 uur: eredienst met mevr. Ilse Swart
5^e na Epifanie en mevr. Nele Lemaire

Kerkenraad: Annick Dejoncheere

Organist: Daniël Verfaillie - Lector: Guy

Dinsdag 9 februari 20.00uur: bestuursvergadering

Donderdag 11 februari 19.30uur: Zoombabbel 'Hoe toon je je liefde in coronatijd? Wat betekent liefde in je leven?'

Zondag 14 februari 10.00 uur: eredienst met ds. Eleonora Hof
6^e na Epifanie Heilig Avondmaal

Kerkenraad: Nele Lemaire

Organist: Christophe Vanhecke - Lector: Alain

Woensdag 17 februari 14.30 uur: kerkenraadsvergadering

Aswoensdag 18.00 uur: avondviering Aswoensdag

Vrijdag 19 februari	18.00 uur: tienercatechese
Zondag 21 februari <i>1^e 40-dagentijd</i>	10.00 uur: eredienst met ds. Eleonora Hof Kerkenraad: Annick Dejoncheere Organist: Daniël Verfaillie - Lector: Eveline
Maandag 22 februari	13.00 uur: Bijbelkring – groep 1
Dinsdag 23 februari	14.30 uur: Bijbelkring – groep 2
Zondag 28 februari <i>2^e 40-dagentijd</i>	10.00 uur: eredienst met ds. Eleonora Hof Heilig Avondmaal Kerkenraad: Nele Lemaire Organist: Daniël Verlinde – Lector: Geert
Zondag 7 maart <i>3^e 40-dagentijd</i>	10.00 uur: eredienst met ds. Jo Jan Vandenheede Kerkenraad: Annick Dejoncheere Organist: Daniël Verfaillie – Lector: Guy

Bericht van Eleonora

Wat heeft het deugd gedaan om weer de kerkdiensten met elkaar te kunnen beleven en weer het Avondmaal te kunnen vieren met elkaar. In klein gezelschap weliswaar, maar dat doet ons wel weer beseffen wat een voorrecht het is om toch bij elkaar te kunnen komen. Omdat we met een inschrijfsysteem werken, heeft iedereen gelukkig de gelegenheid om toch minstens één keer per twee weken naar de kerk te komen. We merken dat er veel nood is aan bij elkaar komen. Ik merk dat ook bij de Bijbelkringen. We hebben onze namiddaggroep en onze avondgroep gesplitst, waardoor we nu in totaal vier bijbelstudiegroepen hebben. De deelnemers hebben allemaal al persoonlijk bericht gekregen over hun groep. Ik merk dat er met een groepje van drie of vier mensen steeds meer gesprekken op gang komen. Minder is misschien dus wel meer. Ook de tienercatechese, met twee tieners, gaat weer in de kerk door. Een andere belangrijke manier om het contact te onderhouden is via het wandelpastoraat. Iedereen die graag met mij een keertje een wandeling rond de verdronken weide wil maken, is daartoe van harte uitgenodigd. Hieronder ziet u hoe mooi de Verdronken Weide zelfs op sombere dagen kan zijn:



Wat komt?

Volgens de strikte, opgelegde maatregelen kunnen we elke week slechts 15 personen in onze diensten verwelkomen. Inschrijven voor de diensten blijft dus noodzakelijk. U kunt inschrijven door te bellen (0474/39 11 13) of te mailen (nelemaire@hotmail.com) naar Nele, en dit wekelijks ten laatste op vrijdag voor de volgende zondag.

De online kerkdiensten zijn ook nog steeds te beluisteren. U gaat naar www.protestantsekerkieper.com en klikt dan steeds het laatste nieuwsbericht aan. U vindt daar niet alleen de geluidsopname, maar ook de tekst van de preek en de afspeellijst met de liederen.

Zoombabbel

We pakken in februari de ZOOM-babbel weer op. Om **19.30** op **donderdag 11 februari** praten we over het thema: 'Hoe toon je je liefde in coronatijd? Wat betekent liefde in je leven?' Precies op tijd voor Valentijn dus. Maar we zullen het niet alleen over de romantische liefde hebben, maar ook over de liefde voor je familie en vrienden. Deze ZOOM-bijeenkomst is dus bedoeld voor zowel koppels als singles.

Valentijnskaartjes

Rond Valentijn willen we elk kerklid of sympathisant blij maken met een kaart en laten zien dat hij/zij niet vergeten wordt.

Hoe doen we dat?

- Kerkgangers en sympathisanten ontvangen (willekeurig) een voorgeadresseerde en gefrankeerde omslag met daarin een kaart. Doordat het niet haalbaar is een kaart te bezorgen bij elke sympathisant (bv. afstand te groot), zullen enkelen twee of meer kaarten ontvangen om te schrijven.
- Je schrijft een boodschap op de kaart, speciaal voor jouw bestemming.
- Je ondertekent met jouw naam (jullie namen) en schrijft eventueel ook een woordje uitleg over wie je bent indien je veronderstelt dat de ontvanger jou niet kent (bv. sympathisant, deelnemer Bijbelkring, buur, ...).
- Je post de kaart in een brievenbus van BPost.
- Je houdt je eigen brievenbus in de gaten.

Er wordt zodus een minimale inzet van elk gevraagd om te komen tot een maximale tevredenheid. We kijken al uit naar leuke contacten en mooie en bemoedigende woorden naar elkaar toe. Zo blijven we zoeken naar concrete manieren om met elkaar in contact te blijven in deze tijd.

Veertigdagentijd

Dit jaar werken we rond het thema: *'Zeven keer barmhartigheid'*.

Geïnspireerd op de aloude zeven werken van barmhartigheid behandelen we zeven keer verbondenheid, zeven keer liefde, zeven keer aandacht.

Nieuw is dat we dit jaar een viering houden bij de start van de

veertigdagentijd. Het zal een ingetogen viering worden in de stijl van Taizé.

Ook voor deze viering is inschrijven noodzakelijk. Deze viering gaat door om

18.00 uur op **woensdag 17 februari**. Bart de Wispelaere zal ons begeleiden op de gitaar.

Wat was?

Door het samscholingsverbod kon onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de kerk niet doorgaan. We zouden onze kerkenraad niet zijn, mochten we hiervoor geen passend alternatief hebben gezocht en gevonden: elk wie wou, kon een tijdslot reserveren om te klinken op het nieuwe jaar. Dit gebeurde geheel coronaveilig onder de luifel voor de kerk. Er kwamen 18 mensen langs, waaronder ook burens en mensen die niet bij ons in de kerk komen. Onder het

toezien oog van de politie die maar liefst drie keer langskwam, werd genoten van een glaasje bubbels en zelfgebakken lukken. Deze samenkomst liet ons nog maar eens aanvoelen dat er veel nood is aan een babbel, warmte en samenzijn.

Jarigen

5 februari: Christine Deceuninck
10 februari: Guy Vandamme
26 februari: Reinie Menheere
27 februari: Roland Plysier

Bloemetje van de maand

Het bloemetje wordt maandelijks geschonken aan iemand die het moeilijk heeft, jarig wordt, een blijde gebeurtenis heeft meegemaakt, uit dankbaarheid of gewoon 'gewoon'. Dat het een steun moge zijn, een bemoediging, een teken van dankbaarheid. Het **bloemetje van december** gaat naar **Marcelle De Wilde**, als bemoediging voor haar strijd tegen de grote rugpijn die ze ervaart sedert ze gevallen is.

Wij leven mee

Marcelle stelt een kaartje zeer op prijs. U kan deze sturen naar Lange Torhoutstraat 29 – kamer 212 – 8900 Ieper.



Voor de kinderen: Veertig dagen om samen op weg te gaan naar Pasen!

START 40-Dagen tijd -> Jezus 1e PREEK: "Kom tot inkeer & gebef dit goede nieuws!"

WEEK 1 (Days 1-7):
 1: **MARCUS 1: 15**
 2: Zondag
 3: **WEEK 1**
 4: **WEEK 1**
 5: **WEEK 1**
 6: **WEEK 1**
 7: Zondag 1? **Psalm 91:15:16 "Rien mit pan!"**

WEEK 2 (Days 8-14):
 8: **WEEK 2**
 9: **WEEK 2**
 10: **WEEK 2**
 11: **WEEK 2**
 12: **WEEK 2**
 13: **WEEK 2**
 14: **WEEK 2**
Psalm 25:6 ev. "Gedenk die barmhartigheden:..."

WEEK 3 (Days 15-22):
 15: **WEEK 3**
 16: **WEEK 3**
 17: Zondag 3
 18: **WEEK 3**
 19: **WEEK 3**
 20: **WEEK 3**
 21: **WEEK 3**
 22: **HALF-vasten (4)**
Psalm 25:15 "Mijn ogen zijn gericht op de HEER"

WEEK 4 (Days 23-30):
 23: **WEEK 4**
 24: **WEEK 4**
 25: **WEEK 4**
 26: **WEEK 4**
 27: **WEEK 4**
 28: **WEEK 4**
 29: **WEEK 4**
 30: **WEEK 4**
Psalm 43:1 "Verschaf mij recht"

WEEK 5 (Days 31-34):
 31: **WEEK 5**
 32: **WEEK 5**
 33: **WEEK 5**
 34: **WEEK 5**
Psalm 43:1 "Verschaf mij recht"

WEEK 6 (Days 35-38):
 35: **WEEK 6**
 36: **WEEK 6**
 37: **WEEK 6**
 38: **WEEK 6**
Psalm 43:1 "Verschaf mij recht"

WEEK 7 (Days 39-40):
 39: **WEEK 7**
 40: **WEEK 7**
Psalm 43:1 "Verschaf mij recht"

OPGEWEEK (Days 41-42):
 41: **OPGEWEEK**
 42: **OPGEWEEK**
Psalm 24:6 "Hij is hi NIET, Hij is uit de doo"

PAAS-zondag (7)

Kortrijk

Bloemistenstraat 2a – 8500 Kortrijk

Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur

Bankrekening:

IBAN: BE55 0910 1044 8444

BIC: GKCC BEBB

Consulent: Ds. Peter Smits

Kerkstraat 19

9200 Dendermonde

GSM: 0470/ 54 19 59

Mail: pchsmits@gmail.com

Kerkenraad:

Contact: Benoit Baelde 0476/ 85 52 05 – mail: benoit_baelde@msn.com

Levi Deheeger 0468/ 25 05 62 Petra Boeije 0472/ 56 26 24

Online gemeente-ontmoeting

Donderdag 25 februari 19.30 uur Voorganger: Ds. Peter Smits

Via zoom zal onze consulent, Ds. Peter Smits, predikant van de gemeente Dendermonde, op donderdag 25 februari om 19u30 een online gemeente-bijeenkomst houden voor alle leden en sympathisanten van de gemeente Kortrijk. De bedoeling is om ons een hart onder de riem te steken in deze coronatijd waarin we al een hele poos geen erediensten in kerk meer hebben kunnen laten doorgaan. U bent dus van harte welkom om in te loggen met de link en het paswoord die u nog zullen worden meegedeeld via e-mail.

Wetenschap en geloof beschouwen dezelfde werkelijkheid.

Auteur : Jean-Jacques Suurmond

Wetenschap en geloof staan niet tegenover elkaar, het zijn verschillende perspectieven op dezelfde werkelijkheid. God zelf wekt in ons het verlangen op om (de wereld) te begrijpen.

Wetenschapper Robbert Dijkgraaf, ook bekend van de tv, hield laatst de Abel Herzberglesing. Hij besluit: 'Hoe nietig, kortstondig en onbeduidend is het menselijk bestaan, hier op planeet Aarde, draaiend rond een gemiddelde ster in een uithoek van de Melkweg'. Tegelijk zijn wij mensen ons bewust dat door ons 'het universum naar zichzelf kijkt'. Wij zijn immers zelf deel van het universum dat begrepen wil worden.

Zo besluit Dijkgraaf zijn verdediging van de wetenschap met een spiritueel

sprongetje. Want inderdaad, in het heelal wil iets of iemand (door gelovigen God genoemd) door ons begrepen worden. Psalm 19 zingt: 'De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen'. God is als die kunstenaar die zei: wie mij wil kennen moet naar mijn werk kijken.

We weten het niet

Naarmate de wetenschap vordert, groeit zowel ons begrip van de wereld als onze verwarring. Want God, de uiteindelijke bron van de schepping, is een mysterie. Niet zo lang geleden kon je nog wel eens horen dat de wetenschap binnenkort klaar zou zijn. Dan zou er een 'theorie van alles' zijn gevonden. Sinds kort beseffen we echter dat zeker 90 procent van de werkelijkheid ons ontgaat. Dit wordt aangeduid met termen als 'donkere materie' of 'donkere energie', wat simpelweg andere woorden zijn voor: 'help, we weten het niet'. Wetenschap en geloof staan niet tegenover elkaar, maar zijn verschillende perspectieven op dezelfde werkelijkheid. Terwijl de wetenschapper, turend door zijn telescoop, zich verbaast over het oneindige heelal, verwondert de gelovige zich over de eindeloze liefde van God die alles voortbrengt. En die twee kunnen prima in dezelfde persoon samengaan.

Calvijn zei dat er twee boeken zijn waarin God zich laat kennen: het boek van de Bijbel en het boek van de natuur. Beide boeken worden raadselachtiger naarmate je er meer van weet. Vroeger wist ik bijvoorbeeld heel goed wie of wat God is. Vandaag is dat niet meer zo – niet omdat ik minder kennis van de Bijbel heb, maar meer.

God wil gekend worden

God wil gekend worden. In ons bidt God 'met onuitsprekelijke verzuchtingen' tot God, en trekt ons naar zich toe. Hem leren kennen laat ons niet onveranderd. Door onderzoek, werk, relaties - ja doorheen alle ups en downs van het leven, kneedt God ons naar zijn gelijkenis.

De superverpleegkundige met een wetenschappelijke tic Florence Nightingale, maakte dan ook geen onderscheid tussen haar onderzoek en gebed. Evenals Dijkgraaf, geloofde ze dat er een (goddelijke) orde in het universum is, dat we daarom kunnen leren kennen.

Het is God zelf die het verlangen om te begrijpen in ons wekt en naarmate onze kennis groeit, is 'hij in ons en wij in hem'.

Maar wat betekent dit? Dat ontgaat ons nog voor zeker 90 procent.

(Artikel geselecteerd door Benoit Baelde)

Menen

Stationsstraat 86 – 8930 Menen

Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur

www.kerktijden.nl/gem/1627

Bankrekening VPKB Menen:

BE17 0000 4619 3521

Facebook: protestantsekerk.menen

Predikant: Ds. Gert-Jan Kroon

Stationsstraat 86 – 8930 Menen

Tel.: 056/51 25 31

GSM: 0489/94 89 74

Mail: kroongertjan@gmail.com

Kerkenraad:

Kimberly Tytgat

0495/21 17 85

Dirk Tytgat

056/51 18 88

Johan Yvelaar

00 33/666 64 22 89

Erediensten

Zondag 7 februari

5^e na Epifanie

Maaltijd v/d Heer

9.45 uur - Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon

11.00 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

2^e Collecte: Tearfund

Zondag 14 februari

6^e na Epifanie

9.45 uur - Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon

11.00 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

Zondag 21 februari

1^e van de 40 dagen

9.45 uur - Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon

11.00 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

2^e collecte: Diaconie

Zondag 28 februari

2^e van de 40 dagen

9.45 uur - Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon

11.00 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

Aanmelden is vereist: neem contact op met ds. Gert-Jan Kroon.

Als er plaats is, dan ontvangt u op zaterdag een bevestiging.

Als u geen bevestiging ontvangt, dan is er geen plaats.

Bij de diensten

In de voorbije weken in januari hebben we goede samenkomsten gehad, in die zin dat het maximale aantal plaatsen in de kerk telkens bezet was en het fijn

was om elkaar even te ontmoeten.

We hebben verder gelezen in de eerste Korinthebrief, met soms heel persoonlijke onderwerpen zoals ongehuwd-zijn en de man-vrouw-verhouding. U kunt de diensten nog terugvinden op onze Facebookpagina.

In de eerste twee weken van februari beëindigen we deze serie met als onderwerpen:

- 'Wat is liefde' (7 februari, 1 Kor. 13) en
- 'Spreken in vreemde talen' (14 februari, 1 Kor. 14).

In de week daarna breekt de Veertigdagentijd aan. We gaan op weg naar Pasen met de lezingen uit het Oecumenisch Leesrooster:

- 21 februari: Jezus' verzoeking in de woestijn (Marcus 1,12-15)
- 28 februari: Jezus' verheerlijking op de berg (Marcus 9,1-13)

We blijven ondertussen doorgaan met het maken van geluidsopnamen van de dienst. Deze worden even na 11 uur verspreid via het internet. Bij enkele gemeenteleden worden cd's van de dienst thuis bezorgd. De kwaliteit is sterk verbeterd, dankzij de aankoop van een digitaal opname-apparaatje. Iedere keer leren we weer wat bij over de techniek en streven we ernaar om het geluid te verbeteren.

Maaltijd van de Heer

De kerkenraad heeft besloten dat op zondag 7 februari na lange tijd de Maaltijd van de Heer weer wordt gehouden. In de andere regiokerken was dit al een tijdje het geval.

Om dit op een zo veilig mogelijke manier te doen, zullen de aanwezigen al bij het binnenkomen van de kerk een bakje met brood en een glaasje met wijn meenemen. Op het moment van de viering blijft ieder gewoon op zijn/haar plaats zitten.

Ook voor deze dienst is aanmelden noodzakelijk.

Als er meer dan tien aanmeldingen zijn, zal een week later, op 14 februari, de viering herhaald worden voor degenen die niet konden komen.

Collecte februari

De tweede collecte in de maand februari is bestemd voor de VZW Tearfund in Vilvoorde.

In de jongste editie van haar magazine InZicht is er veel aandacht voor de winterhulp in Servië, waar met name de Roma-bevolking zwaar te lijden heeft

onder de coronacrisis. In het zuiden van het land zijn bijna geen jobs te vinden, vandaar dat veel Roma naar het noorden trekken, of naar het buitenland, maar door corona is dit voorlopig onmogelijk geworden. Schrijvende armoede is het gevolg. Tearfund-medewerkers Louis en Anne-Marie Van De Voorde ondersteunen de bevolking met voedselpakketten.

U kunt een gift overmaken op rekening BE41 4359 1900 0110 van Tearfund. Als u het geld wilt bestemmen voor Servië, vermeld dan: “winterhulp Servië, code 71001”.

Psalm 91 en corona

Juist tijdens de coronacrisis is Psalm 91 een geliefde psalm. Ik denk dat dit komt doordat hierin wordt gezegd dat God ons redt van de “verschrikkelijke pest”. Deze was ook een besmettelijke ziekte, een epidemie. Maar de psalm gaat verder: het zal tot ons niet genaken. Wij schuilen onder de vleugels van de Almachtige.

Nu, als wij zulke uitspraken doen, dan kan daar een grenzeloze naïviteit in schuilen. Het is immers niet zo dat het kwaad aan onze deur voorbij gaat. Het is niet zo dat alles altijd wel goed komt. Wie op zo’n oppervlakkige manier gelooft, die wordt omver geblazen wanneer hem of haar iets ernstigs overkomt.

Maar hoe kan het dan dat de psalmist beweert: “Geen onheil zal u treffen”? Een antwoord is onlangs gegeven door de 87-jarige dominee en hoogleraar Willem Balke uit Den Haag, niet heel bekend in België. In een preek over Psalm 91 laat hij zien dat deze psalm een beschrijving is van het lijden en de overwinning van de Heer Jezus. Hier een gedeelte uit zijn preek:

“We zouden deze psalm niet verstaan als we haar niet mochten lezen in Messiaans licht, zoals dat hoort bij *alle* psalmen. En dan mogen wij denken aan Hem die onze getrouwe Zaligmaker wil zijn: in *Jézus*’ leven is de nood waarvan de psalmdichter hier spreekt, meer dan ooit werkelijkheid geworden. Tot Hem is die listige verleider gekomen, en die heeft zelfs een woord uit deze psalm tegen Hem durven zeggen! “Spring maar af van de tinne van de tempel, er staat immers geschreven: “Want Hij zal zijn engelen bevelen, dat zij U bewaren op al uw wegen; zij zullen U op de handen dragen, opdat Gij U aan geen steen stoot.” (Psalm 91,11-12)

En als er één recht heeft gehad om al de geloofszekerheid en de beloften van deze psalm tot zijn eigendom te maken, dan is Hij het geweest, die elk ogenblik

de wil van God heeft gedaan.

Wij leven in een gebroken wereld, in een gevallen wereld, waarin zijn hemelse Vader Hem heeft gezonden. En toen zijn ze gekomen in het leven van de Zoon van God: die verderfelijke pest, die vurige pijlen zijn gericht op zijn hart.

En als alles op Hem aankomt, en zelfs God Hem verlaat, dan komt in die drie-urige duisternis die vreselijke, bange roep: "Mijn God! Mijn God!" Zo roept de Here Jezus. "Waarom verlaat Gij Mij?"

(...) Het geweldige van dat kruiswoord is: dat Hij God, die Hem verlaat, het vertrouwen niet opzegt! Maar dat Hij zelfs door alle duisternis heen roept: "**Mijn** God!" En al zou de Heer Jezus aan het kruis niets anders gezegd hebben dan "*mijn* God", dan was dat ene woord van Hem duizend maal meer geweest dan deze hele psalm.

In Hem heeft deze psalm vlees en bloed gekregen. In zijn dood en opstanding leren wij deze psalm verstaan. Op de morgen van de opstanding, dan wijst Jezus' hand naar boven. "Ik ben nog niet opgevaren, maar Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader!" En nu mogen wij in dat licht deze psalm lezen. Al die vijanden die genoemd worden, die zijn allemaal aanwezig. Maar: ze zijn verslagen.

""Omdat Hij Mij zeer bemint," spreekt God, "zal Ik Hem uithelpen. Ik zal Hem op een hoogte stellen, want Hij kent mijn Naam." (v. 14) In het verlengde daarvan ligt het woord uit Filippenzen 2 vers 9: "Daarom heeft God Hem een Naam gegeven boven alle naam."

Zonder Christus Jezus is Psalm 91 in strijd met de werkelijkheid. Maar ín Hem zien wij dat het gelovige en verlangende hart (van Jezus) niet te hoog gegrepen heeft, toen Hij zei: "Ik zal tot Hem zeggen: Mijn God, op wie Ik vertrouw."

Durven wij dat aan, om in alle nood en zorg zo omhoog te kijken op Hem die ons is voorgegaan?

(...) Betekent dat dat het er helemaal niet toe doet? Een langdurige ziekte, veel om herstel gebeden? Maar ik heb geleerd dat het tóch niet het allerbelangrijkste is dat wij beter worden. Dat is het: een mens die zo spreekt, die dat ene grote verlangen heeft gekregen, dat het hoe langer hoe meer in het leven van een christen moet beheersen: "Vader, verheerlijk uw naam."

Bovendien: wij kómen niet om. Al zouden ze allemaal opdagen, al die vijanden die er worden genoemd.

(...) Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Want ik ben verzekerd dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus!"

Het zal de laatste preek van dominee Balke zijn: een paar dagen later blijkt hij het coronavirus te hebben... Hij overlijdt op 21 januari 2021, getroffen door die

“verderfelijke pest”, maar toch overwinnaar: “Zalig zijn de doden, die in de Here sterven, van nu aan.” (Openb. 14,13)

- GJK

Proficiat aan de jarigen in de maand februari:

Zaterdag 13 februari:

Nancy Meeuw

Vrijdag 26 februari:

Dominique Ingels

Het bloemetje van de maand februari is voor Beatrijs Depraetere.

Zieken en ouderen

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 begint ook in Menen vaste vormen aan te nemen. In de meeste woonzorgcentra zijn de eerste vaccins inmiddels gegeven. Er komt vanaf 1 maart een vaccinatiecentrum in Park Ter Walle voor de inwoners van Menen en Wervik. Hiervoor vraagt de stad overigens vrijwilligers: chauffeurs, onthaalmedewerkers, schoonmakers... Aanmelden hiervoor kan op www.menen.be/vaccinatiecentrum

Wat de zieken betreft noemen we deze maand twee gemeenteleden.

Martha Vlamynck mocht weer thuiskomen na een geslaagde heupoperatie. De revalidatie gaat thuis natuurlijk door, maar we zijn dankbaar dat de Heer in alles nabij is geweest.

Ralph Gilles wil graag de groeten doen aan de gemeente. Hij heeft moeite met lopen en gaat drie dagen per week naar het dagverblijf in Ter Walle.

Activiteiten

- Iedere vrijdagavond om 19.00 uur: Bidstond via Zoom.

Adres: <https://us02web.zoom.us/j/73665735385>.

We mochten onlangs enkele mensen uit de katholieke kerk verwelkomen, tijdens de Week van gebed om de eenheid. Heel fijn!

- Vrijdag 5 februari om 19.00 uur: Bijbelstudie. Adres: zelfde als de bidstond. Onderwerp: David en de volkstelling (2 Samuël 24 en 1 Kronieken 21).

- Dinsdag 16 februari om 19.00 uur: Kerkenraad

- Vrijdag 26 februari om 19.00 uur: Bestuursraad

Roeselare

Jan Mahieustraat 21 – 8800 Roeselare

Kerkdienst: Zondag 10.00 uur

Bankrekening De Geuzentempel:

BE53 0011 5641 0253

<http://protestantsekerkroeselare.be>

Predikant: Ds. Elly Bouman

Adriaen Willaertstraat 12-14

8800 Roeselare

Tel.: 051/70 93 32

GSM: 0471/17 05 58

Mail: elizabethvdm08@gmail.com

Kerkenraad:

Dhr. H. Houbrechts 056/72 66 71

Dhr. C. Feryn 0491/92 58 31

Dhr. M. Kargbo 051/25 41 83

Mw. L. Hahury 051/72 35 35

Diaken:

Dhr. M. Stolz 051/69 71 30

Erediensten

In januari hebben we ervaring opgedaan met het samenkomen in kleine groepen. Hoewel het contact met de hele gemeente en het in gesprek zijn met elkaar na de erediensten wordt gemist, blijkt het samenkomen toch een duidelijke meerwaarde te hebben boven het thuis volgen van een online dienst. We willen dan ook in februari verder gaan op de ingeslagen weg. Er mogen maximaal 12 personen boven de 12 jaar aanwezig zijn en kinderen onder de 12 jaar mogen er altijd bij. Dit geldt zolang de huidige maatregelen van kracht zijn. De erediensten gaan door om 10.00 en om 14.00 uur. Allen hartelijk welkom! Het is wel nodig om u vooraf aan te melden. Dat kan bij ds. Bouman via e-mail of telefoon.

Zondag 31 januari
4^e na Epifanie

Voorganger: ds. Elly Bouman
Ouderling van dienst: Harry Houbrechts

Zondag 7 februari
5^e na Epifanie

Voorganger: ds. Elly Bouman
Ouderling van dienst: Carl Feryn

Zondag 14 februari
6^e na Epifanie

Voorganger: ds. Elly Bouman
Ouderling van dienst: Moseray Kargbo

Zondag 21 februari <i>1^e van de 40 dagen</i>	Voorganger: ds. Elly Bouman Viering Heilig Avondmaal Ouderling van dienst: Carl Feryn Diaken van dienst: Matthias Stolz
Zondag 28 februari <i>2^e van de 40 dagen</i>	Voorganger, 10.00 uur: drs. Els Maassen Voorganger, 14.00 uur: ds. Elly Bouman Ouderling van dienst: Harry Houbrechts

Bij de diensten

Op de zondagen van Epifanie staat de verschijning van Jezus centraal. Vanaf de 4^e t/m de 6^e zondag zien horen we hoe Zijn verschijning doorwerkt in de praktijk van de gemeente. We luisteren hiervoor naar de brief van Paulus aan Filemon.

Op zondag 31 januari lezen we de brief aan Filemon in zijn geheel. Centraal in de verkondiging staan dan, vers 1-3 en 6. *¹Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, ²en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente, die bij u thuis samenkomt: ³genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.*

⁶Moge uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus,

Op zondag 7 februari is de tekst voor de verkondiging Filemon vers 5:
Ik hoor namelijk over uw liefde, en geloof dat u in de Heere Jezus hebt, en over uw liefde voor alle heiligen.

Op 14 februari staat als tekst centraal, Filemon vers 15 en 16: *Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terughebben, niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Heere.*

Zondag 21 februari is de eerste zondag in de 40-dagentijd. Gedurende deze weken volgen we lezingen uit het Johannesevangelie aan de hand van de 'Ik ben'-uitspraken van Jezus. Steeds zullen we de woorden vanuit de context in het Johannesevangelie en de bredere context van het geheel van de Bijbel proberen te verstaan. De eerste uitspraak waarbij we stilstaan is: "Ik ben het brood des levens", in Johannes 6:35. Bij deze woorden mogen we op deze zondag ook het Heilig Avondmaal vieren. Zo mogen we Zijn woord "Ik ben het

brood des levens” ook ontvangen in de tekenen van brood en wijn.

De tweede uitspraak waar we op de laatste zondag van februari naar luisteren is: “Ik ben het licht der wereld”, in Johannes 8:12.

We kijken uit naar goede en zegenrijke ontmoetingen!

ds. EB

Jezus gaat ons voor: 40-dagen project met de kinderen



Het project voor de kinderen heeft als titel ‘Jezus gaat ons voor’. Jezus Christus heeft ons nieuw leven gebracht. Door eindeloos trouw en gehoorzaam te zijn, in woorden en daden. Zijn leven lang, in alles dat Hij zei en deed in drie jaar rondtrekken door Kanaän. Maar vooral toen Hij in Jeruzalem kwam en daar werd veroordeeld en gedood. Maar het resultaat is, dat Jezus opstond uit het graf. Hij gaf ons nieuw leven. Wanneer Christus niet was gestorven en opgestaan, was al het andere grootspraak geweest. Alleen door Pasen kunnen we de lofzang zingen voor de Heer die

leeft. We hopen dat we samen op weg naar Pasen de grote liefde van God die blijkt in het offer van Jezus steeds dieper gaan verstaan.

In de projectverbeelding staat een weg centraal. Een weg in allerlei omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open velden, onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere nacht.

Iedere week zien we een andere afbeelding en horen we dat Jezus er is als: water, brood, licht, bescherming, een stevige basis.

De kinderen krijgen iedere week een werkje om te maken of te kleuren. Wil je de verwerking thuis ontvangen? Laat het dan even weten aan de dominee.

Collecten

Bij het uitgaan van de erediensten wordt er gecollecteerd. De opbrengst van de collectes is voor het voortgaan van het kerkenwerk. Eén keer per maand, op de Avondmaalszondag, wordt er gecollecteerd voor een diaconaal doel. De Avondmaalscollecte zal deze maand bestemd zijn voor ‘Ik help een kind’. Een project van Protestantse Solidariteit in Rwanda.

In Rwanda is er schoolplicht tot het 3de middelbaar. De lagere school is gratis.

Nadien wordt de school betalend. Sinds 1997 steunt het studiefonds 'Ik help een kind' jongeren om hun middelbare school af te werken. Elke jaar worden zo meer dan 250 jongeren geholpen. Laten we ook vanuit Roeselare hieraan een steentje bijdragen!

Nu er weer erediensten doorgaan in de kerk kunt u uw bijdrage steeds in de collectezak bij de uitgang geven. U kunt uw bijdrage ook overmaken op de bankrekening: BE53 0011 5641 0253, ten name van VZW de Geuzentempel te Roeselare.

Bijbelleeskring

Omdat we steeds met een klein groepje deelnemers zijn in de Bijbelleeskring is het ook toegestaan om samen te komen in de kerk. Vanaf 29 januari zijn we daar al mee begonnen en ook in februari hopen we dat voort te zetten.

Wil je goed voorbereid de eredienst op zondag kunnen volgen, doe dan mee in de Bijbelleeskring, daar lezen we steeds het gedeelte dat op de komende zondag centraal staat in de eredienst. We ontmoeten elkaar op vrijdagavond 5 en 19 februari van 19.00 – 20.30 uur.

Ontmoeting en gebed via Zoom

Op woensdag 10 en 24 februari houden we een bidstond via Zoom, van 19.00 tot 20.00 uur. We beginnen met uitwisseling, luisteren vervolgens naar een Bijbelgedeelte om dan daarna zowel dank als zorg in gebed te brengen.

Bijbelstudie – Single en de kerk?

Op de eerstkomende Bijbelstudieavond willen we in gesprek gaan over de vraag 'Single en de kerk?'

Het aantal alleengaanden in onze samenleving lijkt bij het voortgaan van de jaren steeds toe te nemen. Op de website van Statbel kan je lezen dat er in 2019 in België 4.948.398 particuliere huishoudens waren waarvan er 1.718.738 alleenwonenden en 489.175 alleenstaande ouders waren (respectievelijk 35% en 10%), samen dus goed voor 2.207.913 huishoudens (45%). In 1999 lag dat percentage nog op 39%.

Het is duidelijk dat steeds meer mensen single zijn en single blijven. Hoe komt

dat? En is dat erg? En wat kunnen we voor elkaar betekenen in de kerk, geeft de Bijbel ons daar ook antwoorden op?

Tijdens de Bijbelstudie krijgen we een aantal ingrediënten uit de Bijbel aangereikt om over onze vragen in gesprek te gaan. Hartelijk welkom in de kerk, maar gezien het beperkte aantal toegestane deelnemers, graag even vooraf bij de dominee aanmelden!

We hopen elkaar te ontmoeten op woensdagavond 10 februari van 19.30-21.00 uur.

Youth Alpha



De tieners die Youth Alpha volgen zijn ook weer welkom in de kerk. Wie is de Heilige Geest en wat betekent Hij in jouw leven? Het waren vragen die ons deden ontdekken dat de Geest aanwezig is en ook ons persoonlijk raakt. In februari gaan we verder met het programma en denken we na over nieuwe vragen die geloof en leven raken.

We volgen steeds de video's waarin we aan de hand van Bijbelse informatie en ervaringen van andere jonge mensen doorpraten over onze ervaringen en vragen. We ontmoeten elkaar in de kerk op zaterdag 13 en 27 februari om 14.00 uur in de kerk.

Belijdeniscatechese

Boeiend is het om met een enkele jongeren op te trekken in de belijdeniscatechese. In het begin moesten we wat wennen aan elkaar en de manier waarop we het boek 'In goed vertrouwen' gebruiken. Gaandeweg merken we dat de verschillende werkvormen ons helpen om meer te leren over de inhoud van het geloof en tegelijk ook te ontdekken hoe het geloof ons persoonlijk raakt. We ontmoeten elkaar iedere woensdag om 16.00 uur.

Open kerk

De kerk is iedere week open op dinsdag van 10-12 uur en op donderdag van 17.00 – 19.00 uur. Iedereen die even binnen wil stappen is dan welkom! Het kan zijn om gewoon even stil te zijn, maar er is ook gelegenheid voor

gesprek en/of gebed met de dominee of een ouderling die aanwezig is. Gesprek met de predikant kan ook op andere momenten. Een afspraak daarvoor kunt u altijd maken via mail of telefoon.

Psalmen bidden in corona-tijd

Het is fijn om te merken dat in de voorbije maand meer mensen de Facebook-groepspagina wisten te vinden en de Psalmen meevolgen. Het idee om dagelijks Psalmen te gaan lezen is ontstaan toen we in november weer in een lockdown terecht kwamen.

Het is een eeuwenoude kerkelijke traditie om dagelijks Psalmen te bidden. In de kloosters gaat dat nog altijd door, maar ook in de Protestantse traditie hebben de Psalmen in de eredienst en/of in het dagelijkse leven een plaats behouden. Dietrich Bonhoeffer, predikant in Duitsland tijdens WOII, pleitte ervoor de Psalmen dagelijks te bidden. In dit ritme hechten de woorden zich meer en meer aan je leven.

Zo begonnen wij in november met 'Psalmen bidden in coronatijd'. Iedere avond, van maandag t/m vrijdag verschijnt er een Psalm op de Facebook-groepspagina van de kerk. We hebben nu al bijna de helft van het Psalmenboek gelezen. Zal corona voorbij zijn als we bij Psalm 150 zijn? We weten het niet. Wat we wel weten is dat de God, die we met de Psalmen aanroepen om hulp, tot wie we klagen en lofzingen, bij wie we ons hart uitstorten of tot wie we stil zijn, niet voorbij gaat. Hij was er, is er en zal er zijn, zo is Zijn naam: Ik ben, Ik zal er zijn!

Wie zich nog niet aanmeldde bij de Facebookgroep van de Protestantse kerk Roeselare kan dat nog altijd doen op:

<https://www.facebook.com/groups/4120184347996864>

ds. EB

Familie Ghillemy-Belaen stelt zich voor

Wij zijn het gezin Ghillemy-Belaen. Ons gezin telt 6 personen: Peter en Ann, dochters Margit, Berit en Gyrit en zoon Per-Olov. We wonen in Meulebeke. Vroeger gingen we naar de VPKB-kerk in Wevelgem, Peter was er kerkraadslid en we zetten ons ook in voor de kinderkerk. Door het stopzetten van die kerk waren we een tijdje kerkloos. De stopzetting viel ons allemaal zwaar en daardoor hebben we een tijdje gewacht om terug naar de kerk te gaan. Eind

2020 zijn we uiteindelijk in de kerk van Roeselare terechtgekomen. Berit en Gyrit willen dit jaar ook hun geloofsbelijdenis afleggen in deze kerk en volgen hiervoor belijdeniscatechese. We werden ook hartelijk verwelkomd en voelden ons allen ook direct welkom in de VPKB van Roeselare. We zijn heel blij deel uit te maken van deze kerkgemeenschap.

Namens kerkenraad en gemeente:

Ondanks een gevoel van pijn, vanwege het feit dat in Wevelgem het voortbestaan van de Protestantse kerk niet langer mogelijk was, stemt het ons dankbaar dat fam. Ghillemy-Belaen de weg terug vond naar de kerk. We hebben elkaar al verschillende keren ontmoet 's zondags in de erediensten, maar verdere kennismaking met elkaar in de gemeente kon vanwege de crisis nog niet. We wensen jullie Gods zegen toe en hopen dat er in de loop van het jaar weer meer ontmoetingen mogelijk zijn, jullie je steeds meer thuis gaan voelen in de gemeente en ook vrij om daarin present te zijn met jullie gaven!
ds. EB

Nolan geboren



Verheugend nieuws ontvingen we van Niek en Elice Veryser-Van Es. Op maandag 4 januari werd hun zoon Nolan geboren. Bijzonder dankbaar zijn zij met de komst van Nolan en zijn voorspoedige geboorte. Vergezeld van onze hartelijke felicitaties bidden we Niek, Elice en Nolan Gods zegen toe!

*In de schoot van mijn moeder geweven,
als een wonder bereid,
aan het licht toegewijd,
is mijn leven door liefde omgeven.*

In memoriam

Op vrijdag 15 januari jl. is ons gemeentelid Jacqueline Celine Bauwens, echtgenote van Pol Roelands, overleden. Ze is 76 jaar geworden.

Op donderdag 21 januari is zij begraven op de begraafplaats in Heule-Watermolen. Voorafgaande aan de begrafenis kwamen we in kleine

familiekring samen in de aula van het crematorium in een dankdienst voor haar leven.

Dat dankbaarheid de toon zette voor deze dienst paste helemaal bij de manier waarop Jacqueline leefde. Ze groeide op in Heule-Watermolen en leerde al jong de Here kennen als haar Heiland. Ze raakte vertrouwd met liederen uit de bundel van Joh. de Heer en vele andere liederen. De Bijbel ontving zij als het Woord van God, het gaf haar richting, houvast en geloofszekerheid.



In 1964 trouwde zij met Pol Roelands. Hun huwelijk werd gezegend met 4 kinderen en in de loop der jaren breidde de familie uit met klein- en achterkleinkinderen. Ze genoot ervan te koken en bakken, daarmee creëerde ze in huis warmte en gezelligheid, een thuishaven voor de kinderen en voor Pol die door de week altijd onderweg was met de vrachtwagen.

De uitstapjes die met het hele gezin werden gemaakt blijven als mooie herinneringen meegaan in de familie. Als er ziekte of andere zorgen waren sprong de familie bij en leerden de kinderen ook al jong een stukje verantwoordelijkheid te dragen.

Het is bijzonder dat Jacqueline, ondanks dat ze vaak met ziekte te maken kreeg, de moed niet verloor. Ze bleef niet steken in haar pijn, zorgen of verdriet, maar strekte zich uit naar de Heer en zijn beloften. De schriftlezingen en de liederen die klonken in de dankdienst drukten dat ook uit. In een lange periode van herstel na een zware operatie in 2016 bleef ze zingen: “Tel uw zegening, tel ze één voor één.” En “Het ruwhouten kruis, het symbool van vervloeking en schuld,” waaraan Christus zijn leven gaf tot redding van de wereld, daarin vond ze houvast. Het lied “Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan” gaf uiting aan de dank voor het voorrecht altijd vrij tot God te mogen gaan. Zo gingen er nog veel meer liederen met haar mee. In de familie wordt de pijn van het gemis diep gevoeld, er is een lege plek gevallen. De plek blijft echter niet leeg, maar vult zich met dankbare herinneringen, die bovendien woorden krijgen in de liederen die blijven spreken.

Jezus Christus heeft gezegd:

*Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven, en iedereen die leeft en in Mij gelooft,
zal in eeuwigheid niet sterven. (Johannes 11:25-26)*

In geloof vertrouwen wij Jacqueline Celine Bauwens toe aan Hem.

ds. Elly Bouman

Verjaardagen

4 februari	Samba Mimosa (Engeland)
6 februari	Annelies Feryn
8 februari	Mathiang Awin Nawela
12 februari	Raymond Doop
14 februari	Fatmata Kargbo
22 februari	Lukas Cneut
24 februari	Elly Bouman
28 februari	Patricia Kargbo



Allen een fijne verjaardag en een zegenrijk nieuw levensjaar toegewenst!

Agenda

Woensdag 3 februari, 16.00 uur:	Belijdeniscatechese in de kerk
Vrijdag 5 februari, 19.30 uur:	Bijbelleeskring in de kerk
Zaterdag 6 februari, 9.30 uur:	kerkenraadsvergadering in de kerk
Dinsdag 9 februari, 19.30 uur:	VZW bestuursvergadering via Zoom
Dinsdag 10 februari, 19.30 uur:	Bijbelstudie in de kerk
Zaterdag 13 februari, 14.00 uur:	Youth Alpha in de kerk
Woensdag 17 februari, 16.00 uur:	Belijdeniscatechese in de kerk
Vrijdag 19 februari, 19.30 uur:	Bijbelleeskring in de kerk
Woensdag 24 februari, 16.00 uur:	Belijdeniscatechese in de kerk
Woensdag 24 februari, 19.00 uur:	Bidstond via Zoom
Zaterdag 27 februari, 14.00 uur:	Youth Alpha in de kerk