



REGIONIEUWS

VPKB Zuidwest Vlaanderen

Jaargang 20 nr. 1 – januari 2021



Verantwoordelijk uitgever: VPKB Ieper, Kortrijk, Menen en Roeselare – Lay-out: Ds. Gert-Jan Kroon

Terug van weggeweest: de ster van Bethlehem?

Lukas 21,25: “En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren.”

De eerste zondag van 2020 ging mijn preek in Menen over de ster van Bethlehem, waarbij ik niet wist dat deze op 21 december van dat jaar aan de hemel te zien zou zijn!

We hebben die avond een bijzonder fenomeen kunnen aanschouwen: twee planeten, Jupiter en Saturnus, die op één lijn stonden en elkaar “ontmoetten”, zodat het vanaf de aarde gezien leek op een grote, heldere ster. De Kerstster.

Want als we een astrofysicus als Heino Falcke mogen geloven, dan is dit fenomeen precies hetzelfde als dat wat zich voordeed bij de geboorte van de Messias, rond 7 à 6 voor Christus (onze jaartelling zit er een beetje naast). Ook toen is er een ‘conjunctie’ van Jupiter en Saturnus geweest, een samengaan, een ontmoeting van beide planeten. Dit leek op een ster met een helder licht, mogelijk zelfs dezelfde als die Mattheüs beschrijft in zijn reisverslag van de wijzen uit het oosten. De conjunctie van Jupiter en

Saturnus is in de eeuwen daarna niet vaak voorgekomen. De laatste keer was in 1611, en toen was hij niet goed te zien, omdat hij overdag plaatsvond.

Maar nu dus wel, en dat niet alleen op 21 december, maar ook enkele dagen daarrond. Op het internet zijn de foto’s en filmpjes in groten getale terug te vinden.

Heel bijzonder ook dat dit juist zo kort voor het kerstfeest heeft plaatsgevonden! En dat in het moeilijke jaar 2020, waarin de wereld haast tot wanhoop is gedreven door de vreselijke pandemie. Waardoor velen ziek zijn geworden en de medische sector tot het uiterste op de proef gesteld is. Waardoor velen hun werk zijn kwijtgeraakt, en hun sociale contacten. Waardoor de overheid ons draconische maatregelen moest opleggen. En er gebeurde nog zoveel meer: de anti-discriminatie-protesten ‘Black Lives Matter’; de machtsstrijd in de VS, waarvan we

nog altijd niet 100% zeker weten of deze beslecht is, of dat er nog een 'januari-surprise' uit de bus komt; en het vertrek uit de EU van het Verenigd Koninkrijk, waarbij we op de valreep gespaard zijn voor een no-deal, met alle gevolgen van dien. Het is vooral een jaar geweest waarin de angst leek te overheersen, in verschillende variaties: het probleem ontkennen ("mij kan niets gebeuren"), het veroordelen van anderen ("hij lapt de regels aan zijn laars") komen voort uit angst. De manier waarop wij door vrees bevangen werden het afgelopen jaar, is een akelige voorbode van de manier waarop mensen zullen reageren als het er écht om gaat spannen. Jezus spreekt over tekenen aan zon, maan en sterren, over het brullen van de zee en de golven – de krachten van de hemel worden bewogen – dán gaat het écht fout, sterker nog: wanneer dat gebeurt, dan breekt Gods Koninkrijk door. Hoe reageren de mensen dan? Blij, omdat Jezus eindelijk komt? Omdat er nu een nieuwe tijd aanbreekt van vrede en gerechtigheid? Nee: "De harten van de mensen zullen bezwijken van angst..." (Luk. 21,26) Er zal een geschreeuw zijn waarbij de paniek verbleekt die wij in het afgelopen jaar hebben gezien op bepaalde heftige momenten. Is het einde nú dan nabij? Dat weet niemand, alleen de Vader. Het feit dat we een pandemie meemaken, is

daar op zich geen bewijs voor: Jezus heeft juist gezegd dat aardbevingen, oorlogen, epidemieën en dat soort zaken GEEN tekenen zijn van de tijd, van zijn terugkeer dus.

Maar wanneer het einde werkelijk komt, dan zal dat voor een ieder van ons overduidelijk zijn! Zozeer dat het voor niemand te ontkennen valt.

Want dan "zullen de zon en de maan verduisterd worden, de sterren van de hemel vallen..." (Mattheüs 24,29) Dán weet de wereld écht dat het zover is. Vluchten kan niet meer.

Maar tegen zijn getrouwen zegt Jezus: "Hef dan je hoofd op, want je verlossing is nabij." Dan hoef je nooit meer bang te zijn!

Laten we dan ook verder gaan, het nieuwe jaar 2021 in, in vertrouwen. Het komt vast goed! Het is normaal om soms bang te zijn, maar het is niet goed om in de angst te blijven hangen. Dan is het nodig om even je hart te luchten – bij de Almachtige, die je altijd hoort. Of ook bij een gelovige vriend of vriendin, een ouderling, een dominee...

De ster van Bethlehem, die afgelopen week weer te zien was, wijst ons de weg naar de ware rust. Die is gekomen door de geboorte van de Heer Jezus, die voor onze zonden – ons gebrek aan vertrouwen – heeft geboet in onze plaats. Die vrede zal volmaakt zijn straks wanneer Hij terugkomt.

Ds. Gert-Jan Kroon, Menen

Ieper

Beluikstraat 19 – 8900 Ieper

Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur

Bankrekening:

BE36 9792 4927 8281 – BIC: ARSPBE22

Website: protestantsekerkieper.com

Predikant: Ds. Eleonora Hof

Beluikstraat 19 – 8900 Ieper

GSM: 0493/84 86 89

Mail: eleonora.hof@gmail.com

Facebook: Protestantse Kerk Ieper

Kerkenraad:

Annick Dejoncheere 0486/87 04 02 Nele Lemaire 0474/39 11 13

Wijkgemeente De Panne:

Brouwersstraat 100 – 8660 De Panne Linda Dralans 058/ 41 44 45

Erediensten

- Zondag 3 januari 10.00 uur: eredienst met ds. Eleonora Hof
Epifanie Kerkenraad: Nele Lemaire
 Organist: Daniël Verfaillie – Lector: Geert
- Zondag 10 januari 10.00 uur: eredienst met dhr. Daniël Van Steenkiste
1^e na Epifanie Kerkenraad: Annick Dejoncheere
 Organist: Christophe Vanhecke – Lector: Guy
- Maandag 11 januari 14.30 uur: Bijbelkring- inhaalstudie groep 1
- Dinsdag 12 januari 14.30 uur: Bijbelkring- inhaalstudie groep 2
- Woensdag 13 januari 19.30 uur: Bijbelkring- inhaalstudie groep 3
- Zaterdag 16 januari 10.30 uur – 16 uur: nieuwjaarsreceptie per 4:
 tijdslot reserveren
- Zondag 17 januari 10.00 uur: eredienst met ds. Eleonora Hof
2^e na Epifanie Heilig Avondmaal
 Kerkenraad: Nele Lemaire
 Organist: Daniël Verfaillie – Lector: Alain

Maandag 18 januari	19.30 uur: Bijbelkring avondgroep
Woensdag 20 januari	14.30 uur: kerkenraadsvergadering
Vrijdag 22 januari	18.00 uur: tienercatechese
Zaterdag 23 januari	9.30 uur: districtsvergadering via Zoom
Zondag 24 januari <i>3^e na Epifanie</i>	10.00 uur: eredienst met ds. Eleonora Hof Kerkenraad: Annick Dejoncheere Organist: Daniël Verlinde Lector: Eveline
Maandag 25 januari	14.30 uur: Bijbelkring namiddaggroep 1
Dinsdag 26 januari	14.30 uur: Bijbelkring namiddaggroep 2
Zondag 31 januari <i>4^e na Epifanie</i>	10.00 uur: eredienst met ds. Eleonora Hof Heilig Avondmaal Kerkenraad: Nele Lemaire Organist: Daniël Verfaillie Lector: Geert
Zondag 7 februari <i>5^e na Epifanie</i>	10.00 uur: eredienst met juf. Ilse Swart Kerkenraad: Annick Dejoncheere Organist: Daniël Verfaillie Lector: Guy

Wat komt?

We zijn zeer verheugd dat de Raad van State de beslissing heeft genomen om erediensten te laten doorgaan, hetzij volgens de strikte, opgelegde maatregelen. Daarom zullen we elke week slechts 15 personen in onze diensten kunnen verwelkomen. Inschrijven voor de diensten zal dus noodzakelijk worden. U kunt inschrijven door te bellen of te mailen naar Nele, en dit wekelijks ten laatste op vrijdag voor de volgende zondag. We houden hoe dan ook een plekje vrij voor de mensen die geen internet thuis hebben. Het zal dus voor kunnen komen dat u niet elke zondag naar de kerk kan komen. Maar de kerkdienst blijft ook nog via internet te volgen.

Wanneer het van hogerhand toegelaten zal worden, zullen ook de Bijbelkringen weer van start gaan, hetzij in kleine groepjes. Er werd goed over nagedacht hoe we best de groepen zouden indelen, en zullen elke deelnemer op de hoogte stellen tot welke groep hij/zij behoort, zodat je op het juiste moment kunt aanwezig zijn.

De inhaal-Bijbelkringen, zijn de bijeenkomsten van december die niet konden doorgaan.

Indien er geen groen licht wordt gegeven, zullen de Bijbelkringen weer via Zoom doorgaan.

Wat was?

Door het samenscholingsverbod kon het Vredeslicht dit jaar niet in groep worden opgehaald. Dominee Eleonora haalde het op bij de Toeristische Dienst van Ieper en elk wie wilde, kon een tijdslot reserveren om het licht onder de luifel op te halen. Er kwamen zes mensen langs, waaronder ook een gast die normaal gesproken niet in de kerk komt. Dit liet ons aanvoelen dat er veel nood is aan licht, warmte en samenzijn.

De Kerstviering ging dit jaar ook via Zoom door. De dominee en de kerkenraad beseffen dat dit verre van de meest ideale oplossing was, maar gezien de omstandigheden, was het de enige mogelijke.

Het werd een viering met als thema 'Zingen in het licht, kerst van eigen bodem'. De liederen werden gezongen door Vlaamse zangers (o.a. het Zesde Metaal, Willem Vermandere) en de teksten waren van Vlaamse auteurs (o.a. Kris Gelaude). Er werd een boekje samengesteld zodat iedereen goed kon meevolgen. In dat boekje stonden kunstwerken afgebeeld



die gemaakt werden door Vlaamse kunstenaars, doorheen de eeuwen. Op die manier vierden we samen kerst, in kleine kring, jammergenoeg met vele 'gemisten'. Maar gelukkig ook met mensen die voor de allereerste keer aanhaakten.

In 2021 halen we het gemiste samenzijn dubbel en dik in!

Bij de kerkdiensten

Als we niet luidop kunnen zingen, dringt het juist extra tot ons door hoe belangrijk het is om God wél te kunnen blijven aanbidden omdat we dankbaar zijn voor Zijn aanwezigheid in ons leven. En juist ook rond de geboorte van Jezus valt de grote hoeveelheid lofzangen op. We horen van Maria, Elizabeth, Zacharias, Simeon en de engelen die God danken voor de bevrijding die God geeft. Vandaar dat we in deze periode het thema hebben gekozen: 'Zingen in het donker.'

Vierde advent besteedden we aandacht aan de lofzang van Zacharias met als thema: 'Zingen na het zwijgen.'

Kerst had als thema: 'Zingen in het licht.'

De eerste *zondag na kerst* zongen we met Maria het Magnificat en maakten we kennis met allerlei verschillende opnames van het Magnificat. Alle opnames waren door gemeenteleden en belangstellenden aangedragen op onze Facebookpagina.

3 januari is de afsluiting van deze serie en staan we stil bij Simeon die Jezus ontmoet in de tempel. Thema is: 'Zingen in een nieuwe tijd.'

Alle kerkdiensten (met uitzondering van de kerstdienst) zijn nog te volgen op onze website. Mocht u er één gemist hebben, dan loont het de moeite om nog terug te luisteren. De kerkdiensten hebben een handig format, omdat ze opgenomen zijn als podcast. U kan ze dus perfect luisteren tijdens het afwassen, strijken of autorijden 😊

Lief en leed

De pleegmoeder van **Alain Goossens** overleed zeer onverwacht. Op 26 december heeft de uitvaartdienst plaatsgevonden en Alain heeft hier bij kunnen zijn. Hij vraagt om gebed om dit verlies te kunnen verwerken. Een kaartje ter bemoediging kan gestuurd worden naar:

Kardinaal Cardijnstraat 5F – 8550 Zwevegem

Bart de Wispelaere is genomineerd voor 'Krak van leper', een prijs voor leperlingen die zich dit jaar hebben ingezet voor de gemeenschap. Het juryrapport schrijft: "Dat er in deze tweede lockdown meer kwetsbare

jongeren over een goed werkende computer beschikken, is voor een groot deel te danken aan Bart de Wispelaere (36). “Ik heb enorm veel computers onder handen genomen”, zegt de alleenstaande papa. “Concreet ging het meestal om gedoneerde computers die ik herstelde en in orde zette met de laatste versie van Windows. Uiteindelijk heb ik bijna 800 computers klaargestoomd.”

Ook de zoon van Reinie en Theo, **Henri Menheere**, is genomineerd. Tijdens de coronacrisis bleef hij jongeren ondersteunen door het project “Be You”. Hij bracht bijvoorbeeld pakketjes met snacks en gezelschapspellen rond.

We zijn trots op Bart en Henri dat zij zich zo inzetten voor de leperlingen. Stemmen kan nog steeds: Google op “krak van leper” en u vindt de juiste pagina.

In de buurt

Buitenactiviteiten zijn voor de verspreiding van het virus een heel stuk minder riskant dan binnen samenkomen. Als kerk hebben we een fijn afdak waaronder we beschut mensen kunnen ontvangen. Graag stellen we dit plekje dan ook ter beschikking aan de buurtbewoners van de Beluikstraat. De komende tijd zullen er telkens groepjes van maximaal vier buurtbewoners koffie drinken onder de luifel. Dit alles staat onder organisatie van onze overbuurman, die er ook voor zal waken dat er nooit meer dan vier mensen tegelijkertijd aanwezig zijn en dat de afstandsregels gehandhaafd worden.

Nieuwjaarsbijeenkomst

De nieuwjaarsbijeenkomst vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 januari. Geheel in de buitenlucht en geheel corona-proof. Onder het afdak van de kerk verwelkomt de dominee en een afvaardiging van de kerkenraad u met een glaasje bubbels om het glas met u te heffen op een gezond 2021. We zullen vermijden dat er meer dan vier mensen bij elkaar zijn. Daarom vragen we u weer om online een tijdstip te reserveren. De kerkenraad zal zelf contact opnemen met de mensen zonder internet. Ook zal iedereen uit de Beluikstraat een uitnodiging krijgen, omdat traditioneel onze nieuwjaarsbijeenkomst een moment is om de contacten met de buurt weer aan te halen. We kijken uit om met iedereen weer een babbeltje te slaan en iedereen een gezegend nieuw jaar toe te wensen.

Jarigen

25 januari: Alain Goossens

Bloemetje van de maand

Het bloemetje wordt maandelijks geschonken aan iemand die het moeilijk heeft, jarig wordt, een blijde gebeurtenis heeft meegemaakt, uit dankbaarheid of gewoon 'gewoon'.

Dat het een steun moge zijn, een bemoediging, een teken van dankbaarheid. Het **bloemetje van december** gaat naar **Tihamèr Buzogany**, uit dankbaarheid voor zijn voorzitterschap van het Districtsbestuur en als bemoediging.



Allen die hem aanroepen is de
Heer nabij, die hem roepen
in vast vertrouwen

Psalm
145:18



Voor de kinderen

Driekoningen: 10 vragen & antwoorden (Kerknet, 4 januari 2020)

1. Wat zegt de Bijbel over de drie koningen?

Weinig. Alleen [Mattheüs \(Mt 2, 1-12\)](#) spreekt over ‘wijzen uit het oosten’ die een ster volgden op zoek naar ‘de pasgeboren koning der Joden’. Als geschenken hadden ze goud, wierook en mirre mee. Ze waren in die zin de eerste pelgrims, de eersten die 'de weg van het geloof' volgden, en de eersten die Jezus echt zagen (vandaar ook het Feest van de Openbaring, ook Epifanie genoemd).

2. Waarom spreken we dan over drie koningen in plaats van wijzen?

Vanaf de derde eeuw werden de ‘wijzen’ steeds vaker ‘koningen’, waarschijnlijk onder invloed van andere Bijbelteksten zoals [Psalm 72](#): “*De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen geschenken hem brengen, de koningen van Sjeba en Seba, zij dragen hun schatting hem aan: alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderhorig.*”

3. Hoe weten we eigenlijk dat ze met drie waren?

Dat wordt afgeleid van de drie geschenken: goud, wierook en mirre.

4. Waarom precies die geschenken?

Goud was het typische geschenk voor een koning. Wierook stond symbool voor de goddelijkheid. Mirre is een verwijzing naar de dood van Jezus: mirre was een kostbaar hars, met mirrezalf werden doden ingewreven.

5. Waarom waren ze op zoek gegaan naar Jezus?

De Drie Wijzen wilden de nieuwe ‘koning der Joden’ zien en klopten bij koning Herodes aan om te vragen waar ze die konden vinden. Herodes, beducht voor zijn eigen positie, probeerde de wijzen voor zijn kar te spannen. Hij vroeg om hem in te lichten als ze het kind vonden, zogezegd om het kind daarna zelf eer te gaan betuigen. De Drie Wijzen werden door een goddelijke droom gewaarschuwd Herodes niets te laten weten. Toen Herodes dat merkte, liet hij

alle pasgeboren kinderen in Bethlehem vermoorden (Dag van de Onschuldige Kinderen). Nadat Jozef in een droom hiervoor gewaarschuwd werd, konden hijzelf, Maria en Jezus tijdig vluchten naar Egypte.

6. Hoe kregen ze hun namen Caspar, Melchior en Balthasar?

Onderzoekers menen dat monniken in de 7de of 8ste eeuw de drie wijzen hun namen gaven: Caspar, Melchior en Balthasar. Caspar werd als een Afrikaan van 20 getypeerd, Melchior als een Aziaat van 40 en Balthasar als een Europeaan van 60. Over de juiste rolverdeling lopen de meningen soms uiteen. Daarmee wilde men aantonen dat Gods zoon er voor alle culturen en leeftijden was.



7. Heten ze overal zo?

Neen. In het Grieks klinken ze als Apellios, Amerios en Damascos. In de Syrische kerk zijn het Larvandad, Gushnasap en Hormisdas, in het Hebreeuws Galgalat, Malgalat en Sarathin.

8. Wat gebeurde er later met de drie wijzen?

Daarover bestaat weinig informatie. Volgens sommige legendes keerden ze alle drie terug naar het Oosten, naar het toenmalige Perzië, en stierven ze later als martelaar. Hun lichamen werden overgebracht naar Constantinopel, later naar Milaan en in de 12de eeuw naar de Dom in Keulen, waar hun relieken zich sindsdien bevinden.

9. Waarom gaan kinderen op die dag zingend van huis naar huis?

In de Middeleeuwen gingen kinderen rond het feest van de Openbaring van deur tot deur om geld te vragen. Sinds de 19de eeuw evolueerde dat naar een traditie waarbij kinderen een liedje zingen en daarvoor worden beloond met snoep of centen. Op verschillende plaatsen gaat de opbrengst van het [‘sterzingen’](#) naar het goede doel.

10. Waarom dragen de kinderen een ster?

Een — al dan niet vlot ronddraaiende — ster staat symbool voor de ster die de Drie Wijzen naar de geboorteplaats van Jezus leidde. Aan onze voordeur wordt het een symbool voor de ster die elk van ons richting geeft.

Kortrijk

Bloemistenstraat 2a – 8500 Kortrijk

Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur

Bankrekening:

IBAN: BE55 0910 1044 8444

BIC: GKCC BEBB

Consulent: Ds. Peter Smits

Kerkstraat 19

9200 Dendermonde

GSM: 0470/ 54 19 59

E-mail: pchsmits@gmail.com

Kerkenraad:

Benoit Baelde 0476/ 85 52 05

Secretaris: Anne Naessens: 0474/ 77 27 70; anne.naessens@telenet.be

Petra Boeije 0472/ 56 26 24

Levi Deheeger 0468/ 25 05 62

Erediensten

Door de corona-maatregelen van de overheid kunnen er nu geen erediensten plaatsvinden. Wij verspreiden echter de links van de online-erediensten van de buurgemeenten Ieper, Menen en Roeselare aan onze leden van wie wij over een e-mailadres beschikken. Wie graag ook nog deze links zou ontvangen, wordt verzocht contact op te nemen met Benoit Baelde op zijn telefoonnummer 0476 85 52 05, of via e-mail op benoit_baelde@msn.com

Verbondenheid doorheen corona

Auteur : Ad Heide

Het is in veel opzichten een bijzondere tijd. Al haast een jaar lang houdt het corona-virus ons in zijn macht. Haast bij alle handelingen die we verrichten of bij alle dingen die we doen moeten we nadenken of het toegestaan is. We kennen allen de voorbeelden daarvan.

Er is veel pijn en verdriet als je zelf of mensen om je heen besmet raken, ernstig ziek worden of overlijden. Er wordt door onderzoekers en mensen in de zorg indrukwekkend gepresteerd om ons door deze moeilijke tijd heen te helpen. Hoe lang duurt de lockdown waar we nu mee te maken hebben?

Gelukkig weten we dat er in ons geloof nooit een lockdown is; in tegendeel Gods Woord gaat nooit op slot. Op geestelijk vlak worden veel mooie nieuwe initiatieven ontwikkeld.

In het begin van dit jaar is in de VS een schitterende nieuwe gezongen zegenbede uitgekomen. Gebaseerd op de zegen uit Numeri 6:24-26. 'De Here

zegene en behoede u, De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, De Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede'. De nieuwe gezongen zegenbede heet 'The Blessing'. Dit nummer is inmiddels ook in het Nederlands vertaald. Enkele fragmenten daaruit zijn:

'De Heer zegent en beschermt jou. Zijn nabijheid geeft Hij. Genadig is Hij. De Heer richt zijn oog op jou en geeft vrede'

'Zijn nabijheid gaat voor jou uit en komt na jou, en is naast jou, en rondom jou, binnenin jou. Hij is met jou'

'In de ochtend en in de avond, In jouw komen en jouw weggaan, In jouw huilen en in jouw lachen. Hij is voor jou'

Dit nummer heeft in korte tijd een heel brede toepassing gevonden als steun in coronatijd. Wanneer men op YouTube zoekt met de woorden The Blessing in combinatie met een land komen prachtige uitvoeringen naar voren. Vaak gepresenteerd in een corona-verantwoorde landsbrede opzet. Onder meer Nederland (o.a. Nederland Zingt), Duitsland, Israël (Hebrew versie), Egypte, Frankrijk, Engeland e.a. Of meerdere landen samen, zoals bij de Arabische versie (16 Arabische nationaliteiten).

Men zoekt naar Gods nabijheid, naar verbondenheid met Hem, naar Zijn steun in deze moeilijke tijd. Er is een duidelijke behoefte zich met Hem verbonden te voelen om daardoor met de onzekerheid van deze tijd om te kunnen gaan. Maar mensen hebben ook behoefte aan elkaars steun. Gods Woord geeft verbondenheid. Verschillende geloofsrichtingen zoeken verbondenheid met elkaar rondom dit prachtige lied. Ik vind het indrukwekkend wat een positief effect een gezamenlijke vijand in de vorm van een virus op ons heeft.

Jezus leert ons: heb God lief, heb lief alles wat is, accepteer het bestaan, heb vertrouwen in voorspoed en bij tegenspoed.

Leef in verbondenheid met Hem.

Jezus leert ons ook naar elkaar om te zien, aandacht te hebben voor elkaar en elkaar te steunen.

Je mag in aansluiting op de woorden "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf" ook wel zeggen: **Leef in verbondenheid met elkaar.**

Verbondenheid in liefde die gegrondvest op Gods Woord, op Gods liefde.

Artikel geselecteerd en (heel) licht bewerkt door Benoit Baelde

Menen

Stationsstraat 86 – 8930 Menen

Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur

www.kerktijden.nl/gem/1627

Bankrekening VPKB Menen:

BE17 0000 4619 3521

Facebook: protestantsekerk.menen

Predikant: Ds. Gert-Jan Kroon

Stationsstraat 86 – 8930 Menen

Tel.: 056/51 25 31

GSM: 0489/94 89 74

Mail: kroongertjan@gmail.com

Kerkenraad:

Kimberly Tytgat

0495/21 17 85

Dirk Tytgat

056/51 18 88

Johan Yvelaar

00 33/666 64 22 89

Erediensten

Zondag 3 januari

Epifanie

9.45 uur - Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon

11.00 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

2^e Collecte: Leprazending

Zondag 10 januari

1^e na Epifanie

9.45 uur - Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon

11.00 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

Zondag 17 januari

2^e na Epifanie

9.45 uur - Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon

11.00 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

2^e collecte: Diaconie

Zondag 24 januari

3^e na Epifanie

9.45 uur - Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon

11.00 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

Zondag 31 januari

4^e na Epifanie

9.45 uur - Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon

11.00 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook

Alle diensten gaan onder voorbehoud door in ons kerkgebouw.

Er is plaats voor de voorganger, de organist en nog acht personen.

Aanmelden is vereist: neem contact op met ds. Gert-Jan Kroon. Als er plaats is, krijgt u een bevestiging.

Bij de diensten

Het sprekersrooster van januari is wat eentonig: er komt eventjes geen gastspreker op voor. Dit vanwege de onzekere situatie van het moment, en vanwege de adviezen om reizen te beperken tot het essentiële. Vanaf maart zult u weer maandelijks een gastspreker op het rooster aantreffen.

Mocht u overigens wel eens geïnteresseerd zijn in ons volledige jaarrooster: het staat op www.kerktijden.nl/gem/1627.

Sinds een week of drie gaan de zondagse kerkdiensten weer door in ons kerkgebouw, naar aanleiding van het oordeel van de Raad van State. Het is goed dat hardop uitgesproken is: de eredienst maakt deel uit van de grondwet. Tegelijk dragen diezelfde erediensten mede verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de aanwezigen. Vandaar dat in goed overleg met de overheid besloten is dat er voorlopig een maximum geldt van één persoon per 10 vierkante meter.

Dit hield in dat ik de zondag na die uitspraak niet alleen onze trouwe organist en technicus Dirk Tytgat met mij had in de kerk, maar ook een zestal mensen uit de gemeente! De weken daarna waren het er nog iets meer, de laatste keer waren we “volzet”.

Zo ziet u dus: aanmelden is belangrijk. Degenen die nog niet zijn geweest en ook weleens zouden willen komen: u krijgt voorrang!

We blijven ondertussen doorgaan met het maken van geluidsopnamen van de dienst. Deze worden even na 11 uur verspreid via het internet. Bij enkele gemeenteleden worden cd's van de dienst thuis bezorgd. De kwaliteit is sterk verbeterd, dankzij de aankoop van een digitaal opname-apparaatje. Iedere keer leren we weer wat bij over de techniek en streven we ernaar om het geluid te verbeteren.

Natuurlijk hopen we dat in de komende maanden het maximum aantal aanwezigen zal worden verhoogd, maar niet eerder dan dat het ook echt verantwoord is.

Vanaf zondag 10 januari hopen we verder te lezen in de eerste brief aan de gemeente in Korinthe. Een aantal mooie onderwerpen zit nog in het vat:

- hoofdstuk 7, over het celibaat,
- hoofdstuk 11, over de rolverdeling tussen man en vrouw, en over het Avondmaal,
- en hoofdstuk 12, over de gaven van de Heilige Geest.

Die Geest verlichte ons en geve dat alles zal zijn tot Gods eer.

Collecte januari

De tweede collecte op zondag 3 januari is bestemd voor VZW Leprazending-België in Gent. Juist deze week is er een nieuw tijdschrift van uitgekomen, dat ook een gebedsboekje bevat. Dit kunt u zelf ook bestellen, via de website www.tlmbelgium.org .

Hier het eerste deel van het gebed van de Leprazending:

Almachtige Vader, die leven en gezondheid geeft,
kijk in genade om naar hen die aan lepra lijden.
Strek uw handen naar hen uit en genees hen,
zoals Jezus deed tijdens zijn leven op aarde

U kunt ook een gift overmaken op IBAN BE88 0000 0009 1441,
ten name van Leprazending-België VZW.

Gelukkig nieuwjaar

De aarde heeft haar traject rond de zon weer een keer volbracht. Er is een nieuw getal, een nieuw jaartal gekomen. Verder gaan de dagen verder als gewoonlijk.

Toch: het voelt als een nieuwe start. Het nare jaartal 2020 behoort tot het verleden!

Bij de jaarwisseling is het zinvol om samen aandacht te geven aan het verdriet, veroorzaakt door de pandemie. Zij is echter nog niet voorbij. Beter kunnen we deze gezamenlijke bezinning uitstellen tot het moment dat wij weer (bijna) voltallig kunnen samenkomen.

Zo op het eerste gezicht belooft het in 2021 beter te gaan. Er mag een voorzichtig optimisme zijn.

Als u de overdenking leest op de eerste twee pagina's van dit blad, dan zult u zien dat deze mede in het teken staat van alles wat er het afgelopen jaar is misgegaan. Tevens wordt er een hoopvol perspectief geschetst van de toekomst van Gods Koninkrijk.

Hoe dan ook wil ik u vanuit de pastorie het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar 2021. Heb vertrouwen!

- Ds. Gert-Jan Kroon

Kerst – een korte terugblik

Op vrijdag 25 december was het weer zover dat de geboorte van de Heer Jezus werd gevierd.

Normaal gezien komt de gemeente in Menen op de Kerstdag altijd samen om 15 uur. Er worden kerstliederen gezongen, het kerstverhaal wordt verteld, en er worden kerstkoeken gegeten – heerlijke verse boterkoeken.

Welnu, in dit bijzondere jaar heeft de kerkenraad geprobeerd om de jaarlijkse traditie in ere te houden voor de gemeente.

Om 8 uur bezorgde de bakker zeven kratten met kerstkoeken aan de pastorie.

Om 8.45 uur stonden Dirk, Johan, Kimberly en ondergetekende klaar in het koffielokaal, om de kerstkoeken in zakjes te doen, met een mooi kerstkaartje erbij. Een zakje bevatte 2 koeken per volwassene en 1 koek per kind.

De zakjes werden verdeeld over de ouderlingen: Dirk richting Menen-noordwest, Kimberly richting Kortrijk-Kuurne, Johan richting het oosten, en ondergetekende naar Menen-centrum.

Vanaf ongeveer half tien is er aangebeld bij de gemeenteleden thuis om de kerstkoeken te bezorgen. Het was leuk om te zien hoe sommigen eruit zien wanneer zij net wakker zijn!

Aan de reacties op Facebook viel af te leiden dat de verrassing werd gewaardeerd en dat de boterkoeken lekker waren... Gelukkig!

In de namiddag, op het gebruikelijke tijdstip van 15 uur, was er dan een kleine kerstviering via het computerprogramma dat het afgelopen jaar een grote vlucht heeft gemaakt: Zoom!

Met een klein gezelschap (veel gemeenteleden hadden misschien ander bezoek?) hebben we gedaan wat we anders in de kerk doen. We lazen over Jezus' geboorte in Lukas 2. We zongen 'Gloria in excelsis Deo'. Dominique speelde 'Stille nacht'. Jean-Pierre vertelde een kerstverhaal. En we keken naar een indrukwekkende uitvoering van 'Ere zij God', op camera opgenomen met duizenden individuele mensen die vakkundig in een Zoom-achtig scherm waren gezet. De moeite waard.

Al met al een fijne dag en een kerstfeest om nooit meer te vergeten!

Belijdenis

U hebt begrepen dat de belijdenisdienst van Elias en Siemen nog niet is doorgegaan. Zodra de maatregelen worden versoepeld, zullen we een nieuwe datum plannen.

Proficiat aan de jarige in de maand januari:

Vrijdag 1 januari:

Nelly Vandenberghe

We zijn blij, Nelly, dat je de afgelopen tijd wat bent aangesterkt, en vinden het tof dat je nog altijd kaartjes stuurt naar anderen en hun tot zegen kunt zijn!
Het bloemetje van de maand januari is ook voor jou.

Zieken en ouderen

Een paar dagen geleden zijn de eerste Belgen ingeënt tegen corona. Zo is boer Jos van 96 jaar in één klap (of moeten we zeggen: in één prik) een Bekende Vlaming geworden! Mooi dat juist deze ouderen in het zonnetje zijn gezet. Voor mij betekent dit dat wij hoge achting hebben voor onze senioren. Dat hun levens voor ons grote waarde hebben.

Laten we bidden dat de gevolgde strategie vruchten zal afwerpen, en ook dat de hoge druk op de gezondheidszorg spoedig zal afnemen.

We zijn blij dat Odette Clou geen last meer heeft van corona. Het gaat goed met haar, ondanks dat zij in WZC Ter Walle beperkt bezoek kan krijgen. Maar fijn dat haar dochter Dominique daar ook werkt!

Cécil Van Maelsaeke herstelt langzaam van Covid-19. Hij heeft veel kracht verloren tijdens de ziekte. Bijzonder dat hij toch wilde deelnemen aan de bestuursvergadering, en dat dit goed ging. We bidden hem en zijn vrouw Gods zegen toe, en ook de hulpverleningsorganisatie Tearfund, waar hij directeur van is, een goed nieuw jaar gewenst.

Martha Vlaminck moest een heupoperatie ondergaan. Dit is goed gegaan maar zij heeft ook de nodige pijn gehad. Momenteel is zij in revalidatie en daarna volgt een verblijf bij haar dochter Nancy.

We denken ook aan: Julia Vlaminck, José en Olga Taillieu-Desloover.

Allen een gezegend nieuw jaar en de kracht van onze Heer toegewenst.

Activiteiten

- Iedere vrijdagavond om 19.00 uur: Bidstond via Zoom.

Adres: <https://us02web.zoom.us/j/73665735385>. U bent van harte welkom!

- Vrijdag 8 januari om 19.00 uur: Bijbelstudie

- Dinsdag 12 januari om 19.00 uur: Kerkenraad

- Zaterdag 23 januari om 9.30 uur: Districtsvergadering

- Vrijdag 26 februari om 19.00 uur: Bestuursraad

Roeselare

Jan Mahieustraat 21 – 8800 Roeselare

Kerkdienst: Zondag 10.00 uur

Bankrekening De Geuzentempel:

BE53 0011 5641 0253

<http://protestantsekerkroeselare.be>

Predikant: Ds. Elly Bouman

Adriaen Willaertstraat 12-14

8800 Roeselare

Tel.: 051/70 93 32

GSM: 0471/17 05 58

Mail: elizabethvdm08@gmail.com

Kerkenraad:

Dhr. H. Houbrechts 056/72 66 71

Dhr. C. Feryn 0491/92 58 31

Dhr. M. Kargbo 051/25 41 83

Mw. L. Hahury 051/72 35 35

Diaken:

Dhr. M. Stolz 051/69 71 30

Erediensten

Nu de maatregels in verband met de coronacrisis voor de kerken zijn herzien, mogen we met 12 mensen en daarbij kinderen onder de 12 jaar weer samenkomen. In januari zullen er, zolang de huidige maatregels gelden, twee (identieke) erediensten doorgaan op zondag, één om 10.00 uur en één om 14.00 uur. U bent dus hartelijk welkom in de erediensten! Het is wel nodig om u vooraf aan te melden. Dat kan bij ds. Bouman via e-mail of telefoon.

Zondag 3 januari, *Epifanie* Voorganger: ds. Elly Bouman

Zondag 10 januari, *1^e na Epifanie* Voorganger: ds. Elly Bouman

Zondag 17 januari, *2^e na Epifanie* Voorganger: ds. Elly Bouman

Zondag 24 januari, *3^e na Epifanie* Voorganger: dhr. Andries Boekhout

Wie kerkenraadslid van dienst is, kunt u lezen in de wekelijkse nieuwsbrief.

Bij de diensten

Na het Kerstfeest breken de zondagen aan van Epifanie, de verschijning van de Heer. Op de 1ste zondag wordt volgens de leesroosters het bezoek van de

wijzen aan de geboren Koning belicht aan de hand van Mattheüs 2:1-12 óf Marcus 1:1-13 wordt gelezen waar het gaat over de doop van Jezus in de Jordaan. We volgen de eerst genoemde Evangelielezing met daarnaast een profetenlezing uit Jesaja 60:1-6.

We letten in deze periode van Epifanie op het optreden van Jezus, vanuit de gedachte 'aan de vruchten kent men de boom'. Wat vertellen Jezus' daden over Zijn persoon? Vanuit deze vraag luisteren we op 10 januari naar Marcus 1:39-45 en op 17 januari naar Marcus 7:24-30.

Op 24 januari hoopt Andries Boekhout, die als pionier werkzaam is in Oostende, om 10.00 uur voor te gaan. Welke lezing dan centraal zal staan zal in de weekbrief worden meegedeeld.

Er is in januari nog geen Avondmaalsviering voorzien, maar we hopen daar spoedig na de kerkenraadsvergadering van 8 januari over te berichten in de weekbrief. We kijken uit naar zegenrijke samenkomsten in kleine kring.

ds. EB

Terugblik: Heilig Avondmaal in kleine kring op 13 december

Vorige maand besloten we om in groepjes van vier het Heilig Avondmaal te vieren. Daarop terugkijkend overheerst dankbaarheid, het was goed en we beleefde de betekenis, juist in zo kleine kring, intens. In de tekenen van brood en wijn werden we verzekerd van de betekenis van Gods komen in de wereld en in ons leven. Zijn naam 'Immanuel', God met ons, ontvangen we in brood en wijn als teken dat Hij Zijn naam aan ons leven heeft gehecht.

Wat een bemoediging om zo steeds weer verzekerd te worden van Gods vergeving en trouw.

Terugblik Kerst

Dankbaar kijken we terug op de erediensten die we op Kerst in de kerk mochten beleven. Al mochten we steeds maar met weinigen samenkomen, het was goed! Kerst, zo ontdekten we aan de hand van het Lucas Evangelie, laat ons achter de schermen van het wereldtoneel zien, wie werkelijk regeert. Om dat te zien hebben we wel boden nodig van hogerhand, een engel, een evangelist en... de Bijbel, die is als een bode van God aan ons.

De kerstliederen die gezongen werden kwamen uit verschillende landen en culturen. Zo kwam ook prachtig tot uitdrukking dat het Kind geboren in Bethlehem is gekomen als Redder van de wereld! Wie wil kan de dienst nog volgen via het you tube kanaal, de link vindt u terug op de website van de kerk.

Collecte Adventscampagne 2020

Na de erediensten op Kerst en na de Avondmaalsvieringen in kleine kring op 13 december, werd gecollecteerd voor de projecten van Protestantse Solidariteit in Afrika. Met dank aan de gevers vermelden we de opbrengst van de collecten, totaal: € 156,70.

Collecten 2020

Als de erediensten wekelijks doorgaan in de kerk wordt steeds de opbrengst van de collecte van voorgaande week meegedeeld. In 2020 werd deze regelmaat verstoord vanwege het feit dat we niet konden samenkomen. We deden toen meerdere keren een oproep om uw bijdrage voor de kerk over te maken op de bankrekening van VZW de Geuzentempel. Hier is zeker gehoor aan gegeven, waarvoor we u als kerkenraad hartelijk bedanken.

Hieronder vindt u een overzicht van wat per maand is ontvangen op de bankrekening:

Maart 2020	€	60,00
April 2020	€	137,00
Mei 2020	€	103,00
Juni 2020	€	110,00
Juli 2020	€	110,00
Augustus 2020	€	60,00
September 2020	€	125,00
November 2020	€	270,00

De collecten voor bijzonder doelen hebben het volgende opgebracht:

Tearfund – project Madagascar	€	117,90
Rwanda – project 'Ik help een kind'	€	235,00
Hoop en huizen	€	10,14
Bible bookshop Soedan	€	100,00
Leprazending	€	28,62
Graancirkel	€	82,00
Tearfund- Beiroet	€	59,35

Collecten

Bij het uitgaan van de erediensten wordt er gecollecteerd. De opbrengst van de collectes is voor het voortgaan van het kerkenwerk. Eén keer per maand, op de Avondmaalszondag, wordt er gecollecteerd voor een diaconaal doel. De Avondmaalscollecte zal deze maand bestemd zijn voor de Leprazending. Nu er weer erediensten doorgaan in de kerk kunt u uw bijdrage in de collectezak bij de uitgang geven. Wilt u het liever via de bankrekening overmaken, dan kan dat op bankrekening: BE53 0011 5641 0253, ten name van VZW de Geuzentempel te Roeselare.

Bijbelleeskring

Hoewel het weer is toegestaan in kleine groepjes samen te komen in de kerk, gaan we met de Bijbelleeskring nog even door via Zoom. Zo hoeven we op een winteravond niet meer de kou in en zijn we vanuit onze warme huiskamer verbonden. De Bijbelleeskring gaat door op vrijdagavond 15 en 29 januari van 19.30 – 21.00 uur. In december hadden we een paar mooie avonden met lezingen uit het boek Ruth. Boeiend was het om de ontdekken dat sommigen van ons, van Afrikaanse komaf, herkennen hoe belangrijk het is dat je (klein)kinderen hebt die voor je zorgen als je ouder wordt.

Ontmoeting en gebed via Zoom

Op woensdag 13 en 27 januari houden we een bidstond via Zoom, van 19.00 tot 20.00 uur. We beginnen met uitwisseling, luisteren vervolgens naar een Bijbelgedeelte om dan daarna zowel dank als zorg in gebed te brengen.

Bijbelstudie

Op de Bijbelstudieavonden denken we dit seizoen na over prikkelende geloofsvragen. In november en december hebben we gehoord en doorgepraat over geweld in het Oude Testament. Het is een veelomvattend onderwerp waar we zeker nog niet over uitgepraat zijn. Wat we zeker hebben ontdekt is dat God een heilig God is die het kwaad niet tolereert. Als we spreken over God die liefde is, betekent dat geen softe liefde, maar heilige liefde. De diepste kern daarvan ontmoeten we in het lijden en de dood van Gods eigen zoon. In januari beginnen we met een andere prikkelende vraag. Een vraag die misschien in de decembermaand, waarin we in één van de diensten de

genealogie van Jezus in het Mattheus Evangelie hebben gelezen, is opgekomen. De vraag: Hoe is Jezus familie van David? Geïnteresseerd? Meld je dan aan bij ds. Bouman, voor de Bijbelstudie op 6 januari, om 20.00 uur in de kerk! Nieuwe deelnemers zijn ook zeker welkom!

Youth Alpha



Youth Alpha is een programma voor tieners. Op Youth Alpha stellen we vragen, b.v.: Wie is Jezus? of 'waarom zou je bidden?' We kijken en luisteren naar ervaringen van andere jonge mensen (video) en praten door over geloofsvragen. Nu we weer mogen samenkomen met kleine groepjes gaan we door met Youth Alpha in de kerk. We ontmoeten elkaar op zaterdag 16 en 30 januari om 14.00 uur in de kerk.

Belijdeniscatechese

Heel blij was ik toen twee jonge mensen lieten weten dat ze graag belijdeniscatechese willen volgen. We hadden al een boeiend gesprek waarbij we ons realiseerden dat geloven zeker niet vanzelfsprekend is en dat je ook met allerlei vragen wordt geconfronteerd. Tegelijk ook bleek dat die vragen niet een blokkade zijn maar juist een reden om je meer te gaan verdiepen in de Bijbel, het geloof en de kerk. Misschien denkt u of jij die dit leest, zou dit ook iets voor mij zijn? Of heel spontaan: daar wil ik ook aan meedoen! Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen, dan praten we er over en kan je besluiten om al dan niet mee te doen. We beginnen op woensdag 13 januari om 16.00 uur (tot uiterlijk 17.30 uur) en komen daarna iedere woensdag op dezelfde tijd samen. Zolang er geen examens zijn houden we dit ritme aan en we onderbreken het waar nodig.

Ds. Elly Bouman

Open kerk

Nu er weer wat meer activiteiten kunnen doorgaan in de kerk, brengen we het aantal uren waarop de kerk open is weer terug. Vanaf januari zal de kerk nog alleen open zijn op dinsdag van 10-12 uur en op donderdag van 17.00 – 19.00 uur. Je kan dan terecht voor een moment van stilte, gesprek en/of gebed. Gesprek met de predikant kan ook op andere momenten. Een afspraak daarvoor kunt u altijd maken via mail of telefoon.

Psalmen bidden in corona-tijd

Sinds november, toen we opnieuw in een lockdown terecht kwamen begonnen we met iedere dag een psalm te bidden: Psalmen bidden in coronatijd met ds. Elly Bouman. We lezen 'lectio continua' een doorgaande lezing, van maandag t/m vrijdag iedere avond een psalm, zonder uitleg. Wie zo de Psalmen leest en hoort ontdekt diepe lagen en komt soms heel indringende of schurende teksten tegen, waar je niet meteen raad mee weet. De uitdaging is dan te blijven horen en door te luisteren, en dan ontdek je soms zomaar hoe een donkere tekst bevrijdend licht in zich heeft. Soms blijft een tekst iets onbegrijpelijk houden, maar ook daar valt van de leren! Om de psalmen te volgen kan je lid worden van de facebook groep van de Protestantse kerk Roeselare: <https://www.facebook.com/groups/4120184347996864>

Von guten Mächten treu und still umgeben

Onder de titel van een lied van Bonhoeffer wil ik even met u en jou verwijlen bij de jaarwisseling. Ik begin met iedereen te bedanken voor het delen van goede wensen, kaartjes, mails en berichtjes via social media of via telefoon.

In het voorbije jaar hebben we in het Regionieuws een paar keer aandacht gegeven aan Dietrich Bonhoeffer of iets uit zijn boeken of gedichten. Nu wil ik dat nog één keer doen bij de jaarwisseling, denkend aan Gezang 398 dat we kennen uit het Liedboek voor de Kerken. Een lied dat ook in het nieuwe liedboek van 2013 een plaats heeft gekregen (Lied 511). Bonhoeffer schreef het lied in de kersttijd van 1944. In een brief aan zijn verloofde, in die tijd schrijft hij: *"Hier zijn nog een paar regels, die mij de laatste avonden zijn ingevallen. Ze zijn een kerstgroet voor jou, onze ouders en zuster."*

Die 'paar regels' zijn dan een in het Duits geschreven lied waarin een diep geloofsvertrouwen doorklinkt en waarin je tegelijk een roep hoort uit de diepte van het menselijke leed. Het lied is vertaald door J.W. Schulte Nordholt en door Adriaan Cornelis Schuurman op melodie gezet en zo in onze liedboeken terecht gekomen.

Lees of zing het lied eens met aandacht door:

- 1 Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

2 Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

3 En wilt Gij ons de bitt're beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

4 Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneshijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

5 Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

6 Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

7 In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Toen Schulte Nordholt de vertaling van dit lied maakte, schreef hij als toelichting: “Men kan dit lied niet ten volle begrijpen, zonder te weten met hoeveel moed en zelfverloochening de dichter jarenlang door de diepten van het lijden is gegaan. Zelf zou hij het niet hebben willen zeggen zo, maar ik heb vertalende, speciaal bij de strofen 2 en 3, de gedachte aan Gethsémané niet van mij af kunnen zetten. Trouwens, is niet, hoe men verder ook links of rechts interpreteert, het leven van Bonhoeffer in de eerste plaats gestempeld als een imitatio Christi.

Het herdenken, waarvan hij schrijft in strofe 4, is hem niet gegeven geweest, hij

heeft het weerzien, in strofe 5 verlangd, niet meer mogen beleven. Maar hij heeft, en dat lijkt mij de kern, geloofd, dat geen verstikkend zwijgen tenslotte de lofzang zou kunnen beletten. Zijn vertrouwen is zo simpel en volkomen, zoals het in het slot van het lied wordt beleden, dat het de tijd vervult, dat het bewijst hoezeer voor deze getuige van Christus God tenslotte niet verborgen bleef.” (Bron: Compendium bij de 491 Gezangen uit het Liedboek voor de kerken) In de onzekere tijd waarin we nu leven, spreekt dit lied op nieuwe wijze aan. God dank leven wij niet in oorlogstijd, zoals Bonhoeffer, maar we staan wel voor de vraag: hoe zal het verder gaan? Daarbij beseffen we dat het zeker niet vanzelfsprekend is dat alles weer ‘gewoon’ wordt. Dit lied leert ons een andere, hogere en diepere werkelijkheid, het drukt verlangen uit en tegelijk een bijzondere troost en zekerheid: “God is met ons, des avonds en des morgen is zeker met ons elke nieuwe dag.”

Dat geloof, dat ook tot uitdrukking komt in de naam waarin God zich aan ons leven heeft verbonden: ‘Immanuel’, God met ons, moge dat ons aller leven en samenleven doortrekken! In dat geloof zal het nieuwe jaar werkelijk GOED zijn!

ds. Elly Bouman

Verjaardagen

5 januari Monica Callant
7 januari Aluel Nawela Awin
14 januari Pol Roelands
24 januari Harry Houbrechts
30 januari Valérie Moray



Een fijne verjaardag en een zegenrijk nieuw levensjaar toegewenst!

Agenda

Woensdag 6 januari, 20.00 uur: Bijbelstudie in de kerk
Vrijdag 8 januari, 19.00 uur: Kerkenraadsvergadering
Woensdag 13 januari, 16.00 uur: Belijdeniscatechese, in de kerk
Woensdag 13 januari, 19.00 uur: Bidstond via Zoom
Vrijdag 15 januari, 19.30 uur: Bijbelleeskring via Zoom
Zaterdag 16 januari, 14.00 uur: Youth Alpha in de kerk
Woensdag 20 januari, 16.00 uur: Belijdeniscatechese in de kerk
Zaterdag 23 januari, 9.30 uur: Districtsvergadering
Woensdag 27 januari, 16.00 uur: Belijdeniscatechese in de kerk
Woensdag 27 januari, 19.00 uur: Bidstond via Zoom
Vrijdag 29 januari, 19.30 uur: Bijbelleeskring via Zoom
Zaterdag 30 januari, 14.00 uur: Youth Alpha in de kerk

Gezamenlijke berichten

Nieuws uit het district

Velen werden verrast door het plotse ontslag van de districtsvoorzitter op 1 december. In zijn ontslagbrief motiveerde ds. Buzogàny zijn beslissing door te wijzen op een gebrek aan relevante, transparante en integere informatie vanuit de Synodale Raad.

Iedereen betreurde maar respecteerde het ontslag, en in enkele digitale gesprekken werden de pijnpunten in die communicatie nadien besproken en zo mogelijk aangepakt. Een element daarbij was het annuleren van de beide geplande synodes in 2020 wegens corona, waardoor een uitgebreide toelichting en correcte besluitvorming bemoeilijkt werden.

Als ondervoorzitter neemt ds. Smits nu de taak van voorzitter waar, en in 2021 zal de samenstelling van het bestuur herbekeken worden, mede met oog op het voorziene vertrek van een bestuurslid vanwege de leeftijd.

In december besliste de districtsvergadering om de sedert lang vacante post van hulppredikant toe te wijzen aan het Protestants Historisch Museum te Horebeke, dat een plan voorlegde om te evolueren naar een eigentijds museum met een bredere bekendheid. Op dit moment ligt dat plan ter goedkeuring bij de Synodale Raad.

De invulling van de vacante plaatsen in Kortrijk en Ronse eisten verder onze aandacht op, en de vooruitzichten voor 2021 zijn voor beide plaatsen gunstig. Ook het beleidsplan van ProJOP (de Vlaamse jeugdwerking) kon niet goedgekeurd worden door de Synode, maar beide Vlaamse districten zijn daarover in constructief overleg. Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

In 2021 zal tenslotte ook het document van de wekgroep Eigentijds Kerk Zijn op districtsniveau verder besproken en uitgewerkt worden, wat het perspectief biedt om in ons district een nieuwe dynamiek te ontwikkelen voor de groei en bloei van de plaatselijke gemeenten.

Peter Smits, waarnemend voorzitter

Rudy Liagre, secretaris

Oproep ziekenhuispastores (nogmaals)

Vanwege de vreselijke situatie met de Covid-epidemie in de ziekenhuizen doen we een oproep aan u allen: Laat ons bidden tot de Heer om het Covid-virus uit te bannen!

Natuurlijk bidt ieder van u op zijn/haar eigen manier, en dat is goed.

Toch willen we u allen mobiliseren om onze krachten te bundelen en met één wil te smeken tot onze Vader, dat Hij ons in gebed verzameld ziet.

We kunnen hieraan meedoen, ieder op zijn/haar eigen plaats en toch met elkaar verbonden in onze harten en gebeden.

Laten we vanuit de diepte bidden om Gods genade:

- voor de vele Covid-patiënten, dat hun ziekte niet ernstiger wordt en dat ze mogen genezen.
- voor de stervenden, dat ze zich mogen verzoenen en niet in angst, maar in vrede van ons heengaan.
- voor de mensen die op een trieste wijze afscheid hebben moeten nemen van hun dierbaren, dat ze troost vinden door de heilige Geest.
- voor heel het overbelaste ziekenhuispersoneel, artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, specialisten, poetshulp en andere bedienden, ook in de rusthuizen en woonzorgcentra, dat de Heer hun kracht vermenigvuldigt, hen beschermt en zegent.
- voor alle eenzame mensen, dat zij zorgzame mensen om zich heen en genezing vinden

We schreeuwen om Gods ontferming voor de wereld - over de grenzen van onze kerken en over de grenzen van ons land heen - dat Hij ons kracht geeft om wereldwijd het corona-virus tot stilstand te brengen!

“Uit de diepte roep ik tot u, Heer,

Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig,

luister naar mijn oproep om genade.” (Psalm 130, vers 1-2)

Bid u met ons mee? U kiest zelf het uur dat voor u het meest geschikt is.

U kunt zich ook samen met anderen bij deze gebedsactie aansluiten.

Laat ons ook dank geven aan Hem voor allen die al genezen zijn en voor alle vreugdevolle ervaringen die mensen hebben opgedaan.

En vooral voor Christus, die in alle omstandigheden onze Redder is!

Bedankt!

Ria Van Belzen, ziekenhuispastor in het UZA

Ds. Tünde Boelens, ziekenhuispastor in ZNA en rusthuispastor in Zorgbedrijf Antwerpen