

Samen lezen uit 1 Petrus

In deze tijd na Pasen willen we graag een mini-serie over 1 Petrus behandelen in de zondagse diensten. De brief van Petrus is namelijk bij uitstek geschikt voor deze tijd na Pasen, want het geeft heel concrete tips over hoe je kan leven als christen. Het is een brief vol hoop! Deze brief is geschreven voor christenen “in de verstrooiing”, oftewel, christenen die ver weg van elkaar verspreid wonen, maar wel in contact zijn met elkaar in kleine christelijke gemeenschappen. Zij woonden in wat nu Turkije is. De christenen kwamen niet bij elkaar in de tempel, maar Petrus draait het helemaal om. De christenen zijn zélf een tempel. Want met elkaar vormen zij een bouwwerk waarin God aanbeden kan worden. Dat is voor ons ook een bijzondere uitdaging, nu we niet bij elkaar in de kerk kunnen komen.

Hieronder ziet u van elke zondag welke gedeelte centraal staat. In het vetgedrukt staat de kerntekst van de zondag. Het zou mooi zijn als u het tekstgedeelte al kan lezen vóór de kerkdienst van de zondag.

Online gespreksgroep

Als je 1 Petrus nog niet eerder hebt gelezen, kan het best een moeilijke brief zijn. De zinnen zijn vaak lang en hij stopt de zinnen ook nog eens vol informatie in theologische taal. Maar het is absoluut de moeite waard omdat de kern van het geloof telkens naar voren komt. Daarom willen we graag twee keer met elkaar verder praten over deze brief. We doen dat via Zoom.

De eerste keer is op donderdag 30 april om 14.00. U kan u aanmelden via de link in de nieuwsbrief. De volgende bijeenkomst wordt vastgesteld samen met de deelnemers.

De eerste bijeenkomst is een introductie op 1 Petrus. Wanneer is deze brief geschreven, en voor wie? Wat is de structuur? En hoe kunnen we deze brief het best lezen en begrijpen? Op deze manier krijgt u meer achtergrondinformatie om de brief beter te begrijpen en zo heeft u ook meer baat van de preken.

26 april

Thema: Wat is een zinvol leven?

We zijn vrijgekocht uit het zinloze leven waarin we verkeerden. Dankzij de opstanding van Christus hebben we een nieuw perspectief. Alles wat we doen, heeft waarde vanwege Christus. Elk goed woord dat we spreken, elk kaartje dat we sturen. Maar toch hoor ik van veel mensen dat ze het lastig vinden om *zin* te vinden in deze coronacrisis. Hoe kunnen we door deze tekst de hoop weer terug krijgen?

1 Petrus 13-22

13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 17 En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18 **U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijk als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd**, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd,

verschenen omwille van u. 21 Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. 22 Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23 als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.

10 mei

Thema: Samen verder bouwen

We komen niet meer samen in een kerkgebouw, maar we zijn nog wel écht kerk. Want volgens Petrus mogen we onszelf gebruiken als bouwstenen om een fantastisch bouwwerk te maken: namelijk een tempel van God. Daar hebben we alle gelovigen voor nodig, want iedereen heeft zijn of haar eigen gaven en talenten.

1 Petrus 2:1-10

1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, **5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.** Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: 'In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.' 7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: 'De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.' 8 En: 'Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.' Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

17 mei

Thema: respectvol getuigen van de hoop

Ook al zijn de omstandigheden moeilijk, we hebben wél hoop. En hopelijk (!) straalt dat ook af op de mensen rond ons. We spreken nog steeds langs de digitale weg veel mensen, en dat is telkens weer een manier om te getuigen van onze hoop. Dat we de moed niet opgeven, omdat we een ander perspectief hebben. Maar, getuigen kan een negatieve klank hebben. Alsof je drammerig wordt en je geloof wil opdringen. Daarom geeft Petrus in vers 16 een aantal duidelijke richtlijnen over hoe we getuige zijn: altijd met respect!

1 Petrus 3:8-9

8 Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9 Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. 10 Immers: 'Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, 11 hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. 12 Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.' 13 Overigens, wie zou u

kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 14 Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. **Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.** 16 Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. 17 Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet. 18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.